



Samen

Kerst



*Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.*

*Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!*

Lied 503: 1 en 4

Kerstfeest: Een Bewogen Beweger zet ons in beweging

Elk jaar wordt het vanzelf weer 25 december. Daar hoeven we niks voor te doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook vanzelf Kerstfeest wordt. Daarvoor moet er wél wat gaan gebeuren. Er moet van alles in beweging komen. Ook wij. De verhalen uit de Bijbel, en de legenden daaromheen, beelden heel mooi uit hoe alles en iedereen in beweging komt. Omdat God om ons bewogen is. De allereerste beweger is God. En die zet alles en iedereen in gang.

Lees het Kerstverhaal uit Lucas 2 er maar op na. *'Iedereen ging op weg'* (Lucas 2:3), en Lucas heeft het dan over de mensen, die zich vanwege het bevel van keizer Augustus naar de plaats moesten begeven waar ze vandaan kwamen. Allemaal op weg naar de inschrijvingskantoren van de Keizer. *'Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.'* (Lucas 2:4-7).

Mooi om te lezen hoe alles samenkomt in dat ene kind, op dat ene moment, op die ene plaats. Want ook de hemel kan niet achterblijven. Engelen komen in beweging. Ook zij gaan op reis naar de donkere aarde om in de velden van Betlehem te zingen van het licht der wereld. Gods wil geschiedt in de hemel, alzo ook op de aarde.

Het is beter licht te brengen, dan de duisternis te vervloeken.



En dan de herders. Ook zij komen in beweging als de engelen uitgezongen zijn en teruggaan naar de hemel. *'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.'* (Lucas 2:15-16)

Opstaan en in beweging komen

Ongelooflijk wie en wat er allemaal in beweging komt. De engelen in de hemel konden niet stil blijven zitten op kerstavond. En dan al die mensen die in beweging kwamen. Natuurlijk Maria en Jozef en de herders. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de magiërs uit het oosten. We lezen hierover in Matteus 2: *'Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan.'* Zij volgden een ster. Zelfs de kosmos kon niet stil blijven staan. Een ster werd op pad gestuurd.

Licht werd op pad gestuurd. Licht voor de wereld. Een licht in de duisternis. Allemaal op reis, allemaal op pad, allemaal op weg. Iedereen komt in beweging. Ja, dan kunnen wij toch niet achterblijven? In alles kunnen we lezen dat het Kerstverhaal ons aanspoort om op te staan en in beweging te komen. Om ook op weg te gaan naar Betlehem, om te knielen aan de voerbak van deze wonderlijke koning.

Ik bedoel dat natuurlijk niet letterlijk. Betlehem is moeilijk te bereiken, en een voederbak vinden met een kindje erin zal wel helemaal uitzonderlijk zijn. Maar opstaan en op weg gaan kunnen we wel. Opstaan om licht te brengen in de duisternis. Om te blijven geloven en te vertrouwen dat er een omkering in de wereld mogelijk is. Het kerstverhaal roept ons op om in het spoor van God te blijven. Een God waarin liefde, hoop, warmte, verbondenheid, en leven de boventoon voeren.

Het is beter een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken.

In het spoor van God blijven

Dat kleine nederige mensje, dat nu nog in de voederbak ligt, vraagt ons om geloof. Geloof in duistere tijden, in stille en donkere nachten. Blijf in mijn spoor, dan zal het leven pas echt leven zijn. Toen God naar de wereld kwam, bleek Hij een mens te zijn. Het is een wonder voor onze ogen. Gods woorden en daden komen aan het licht, en daarmee bereikt de mens zijn bestemming, en alle dingen komen terecht. Amen.

Lieuwe Wijbenga,
kerkelijk werker in Eindhoven
en Veldhoven

Bron van het beeld: Creazilla; author: Natasha Sinegina



Kerst en artificiële intelligentie

Zou al eens een column voor SAMEN zijn geschreven met genAI? Ik bedoel dus met generatieve artificiële intelligentie, zoals Copilot of chatGPT. Als je zo'n tool voor het eerst gebruikt, lijkt het wel hocus pocus. Je stelt een vraag in normale taal en je krijgt een antwoord in normale taal terug, alsof een mens het heeft bedacht. Vaak klopt het antwoord ook, maar niet altijd, en dus moet je wel zelf blijven nadenken.

Ik vroeg aan Copilot wat de betekenis van Kerst is. Het antwoord: "Kerst, ook wel bekend als Kerstmis, is een christelijke feestdag die de geboorte van Jezus Christus viert. Het wordt jaarlijks gevierd op 25 december. Kerst heeft zowel religieuze als culturele betekenissen en wordt wereldwijd gevierd door miljoenen mensen, ongeacht hun religieuze overtuiging." Een andere genAI toepassing leverde met dezelfde vraag het volgende: "Kerst, of Kerstmis, is een belangrijke feestdag die wereldwijd wordt gevierd, vooral binnen het christendom. Het herdenkt de geboorte van Jezus Christus, die wordt gezien als de Zoon van God." De antwoorden lijken op elkaar, maar hebben toch net andere accenten.

Dat is bij mensen ook zo. Als ik aan alle lezers van SAMEN zou vragen wat Kerst voor hen betekent, denk ik dat geen antwoord precies hetzelfde zou zijn. Ik schat wel in dat bijna iedereen iets over de

geboorte van Jezus zou benoemen. En ook denk ik dat elementen als, familie, gezellig, vrede op aarde, naar de kerk, in de antwoorden terug zouden komen.

Wat die vrede betreft, lijkt het daar in onze wereld allerm minst op. In Oekraïne wordt met steeds grotere raketten geschoten. In het Midden-Oosten blijven bommen gegooid worden op flats en zitten gijzelaars nog vast onder de grond. In Jemen zijn de rebellen nog lang niet klaar met aanvallen. In Washington is een machtswisseling aanstaande en wordt het Capitool in bezit genomen zonder dat daarvoor een bestorming nodig is. In onze regering halen ze elkaar het bloed onder de nagels vandaan en wordt flink met olie op het vuur gespeeld. Aardse vrede is dan ook verder weg dan lange tijd.

Dan over de kerk. Regelmatig lees ik stukjes over de toekomst van de kerk en dat die er somber uitziet. Het is maar hoe je het bekijkt. Op dit moment lees ik uit de brieven die Bonhoeffer aan het eind van de oorlog en aan het eind van zijn leven schreef. Daarin zegt hij over de kerk van zijn tijd: "Onze kerk, die deze jaren alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze een doel was op zich, is niet in staat het verzoenende en verlossende woord te brengen aan de wereld en de mensen. Daarom moeten de oude woorden wel hun kracht verliezen en verstommen."



Dat is een sombere en tegelijk prikkelende gedachte. Verderop schrijft hij: "Het is niet aan ons de dag te voorspellen – maar die dag zal komen- dat er weer mensen geroepen worden om zó Gods Woord te spreken dat de wereld eronder verandert en zich vernieuwt." Dat is een hoopvolle boodschap!

Laat Kerst 2025 een moment van hoop voor ons zijn! Dat tijdens de kerst(nacht)dienst de geboorte van Jezus mag worden verkondigd en dat mag worden uitgelicht wat dit vandaag voor ons betekent. Dat Hij geboren werd en in een sarcofaag gelegd, omdat niet zijn leven maar zijn dood en opstanding het belangrijkste ijkpunt is. En dan hoop ik ook dat u het gezellig heeft met familie, vrienden, met broeders en zusters in het geloof. Ik wens u hele mooie dagen toe!

Benjamin Jansen

PS: Deze column heb ik zelf geschreven; daardoor heeft het wel wat langer geduurd.

Verslag Gemeenteavond

Op woensdag 20 november was de jaarlijkse gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Eindhoven. Deze keer werd de gemeenteavond gehouden in de kerk in Son. De avond werd bezocht door zo'n 30 mensen, een heel goede opkomst gezien het slechte weer (sneeuw) op die avond.

De avond werd geopend met het lezen van een gedicht en het vertellen over de geschiedenis van de Kerk van de eenheid in Christus in Son.

In het eerste deel van de avond hebben we gesproken over wat de mogelijkheden zijn om een kerkdienst te houden, zonder dat een predikant of kerkelijk werker aanwezig is. Achtergrond van dit onderwerp is de huidige situatie in de Protestantse Gemeente Eindhoven door het vertrek van ds. Tjalling Huisman en het emeritaat van ds. Bert Jan van Haarlem. Begonnen werd met een aantal voorbeelden uit de kerk in Son en de Ontmoetingskerk, waar al wat ervaring met deze diensten is.

Na deze korte presentaties verdeelden we ons in vier groepen, waar verder werd gesproken. Ik geef hier een

aantal punten die uit deze gesprekken zijn gekomen:

- Reeds bestaande voorbereidingsgroepen langzaam uitbreiden, dit voorkomt koudwatervrees om mee te doen
- Als je een keer een overdenking hebt geschreven en gehouden, valt het achteraf mee
- Er is geen probleem om af en toe een dienst te hebben zonder predikant, maar het moet niet structureel worden
- Eenmaal per maand een gezamenlijke dienst houden van alle kerken
- De jeugd actief betrekken, ook via de Jeugdkerk.
- Handhaven van de zondagsdienst is belangrijk voor de ontmoeting
- Als eigen kerkleden de diensten moeten verzorgen, is er minder tijd voor ander vrijwilligerswerk
- Kijk vooral naar verdieping, exegese door de leken en begeleiding van hen

Na de pauze werd een update gegeven van de stand van zaken bij het project 'Toekomst van de kerk' en werd er een overzicht gegeven van de begrotingen van de kerkrentmeesters (CvK) en van de diaconie (CvD).

Ook dit jaar laat de begroting van de kerk een flink tekort zien ondanks dat er geen uitgaven zijn aan

verbouwingen en het personeelsbestand is gekrompen door het emeritaat van ds. Van Haarlem. Er werd uitgelegd wat het huidige beleid is: langzaam interen op het vermogen, waarbij een jaarlijks tekort van € 100,000 acceptabel geacht wordt. Dit is ook besproken met het Classicaal College Behandeling Beheerszaken (CCBB). Dit jaar blijft het tekort binnen deze grens, maar met een kanttekening dat er is aangenomen dat de vervanger van ds. Huisman pas halverwege het jaar beschikbaar is. In volgende jaren is daarom de verwachting dat het tekort zal oplopen.

De begroting van de diaconie verandert de laatste jaren niet veel. Inkomsten zijn de diaconale jaargift en een deel van de kerkelijke bijdrage in Son. Uitgaven zijn giften en ondersteuning van plaatselijk en regionaal diaconaal werk, zoals het inloophuis 't Hemeltje en een project voor niet gedocumenteerde vluchtelingen. Na wat vragen stemden de aanwezigen in met beide begrotingen. Daarna werd de avond afgesloten.

*Henk Grootjans,
voorzitter Algemene Kerkenraad*

Informatie over het wijkdeel OSB van de Johanneskerk

Samengaan met Eindhoven

Tijdens de fusie van de PG Sint Oedenrode, Son en Breugel (OSB) met de PGE is afgesproken dat OSB deel gaat uitmaken van de Johannesgemeente (Eindhoven-Noord) en vanaf de fusie nog een jaar of tien gebruik blijft maken van het kerkgebouw in Son en Breugel. Tevens is afgesproken dat er gezamenlijke kerkdiensten worden gehouden. Dit aantal is in de loop van de jaren gegroeid. Af en toe is er een niet geplande gezamenlijke dienst omdat er bijvoorbeeld in een van beide kerken geen voorganger is. Deze afspraken bieden de gemeente in Son de gelegenheid langzaam te wennen aan de nieuwe situatie en in te groeien in de Johanneskerk.

Huidige situatie

Er is nog steeds een grote behoefte van de kleine gemeenschap elkaar te ontmoeten op de zondagen en tijdens de koffie-inloop op maandagmiddag. En dit alles met de professionele ondersteuning van onze kerkelijk werker. Het pastoraat is goed geregeld, hoewel zoals overal elders het aantal beschikbare pastorale medewerkers terugloopt. Er is nog een deeldiaconie die nauw samenwerkt met

de Johanneskerk en meedraait in de gezamenlijke Eindhovense diaconie. Voor de kerkrentmeesters geldt een vergelijkbare situatie. De kerkenraadscommissie is een commissie van de wijkkerkenraad die alles in en rond de kerk in Son 'bestuurt'. OSB levert een lid voor de wijkkerkenraad en voor de AK. Een tweede vertegenwoordiger voor de wijkkerkenraad wordt nog gezocht. Er is in feite sprake van twee bewegingen: ingroei in de Johanneskerk en in de PGE én het onderhouden van de gemeenschap in OSB. Voor wat dit laatste betreft heeft de kerkenraadscommissie alle 'zichtbare' leden onder de 70 jaar uitgenodigd mee te denken over de continuïteit van de vierplek en over de overgang naar de Johanneskerk als de vierplek gesloten wordt. Op deze uitnodiging is positief gereageerd. Er is een groep van ongeveer 20 personen gevormd die enkele malen per jaar samenkomt en meedenkt over vragen en oplossingen die van belang zijn voor de instandhouding van de vierplek en voor de toekomst die in Eindhoven ligt.

Bijpraten

In het verleden toen we nog zelf een kerkenraad

konden vormen, werden de gemeenteleden met enige regelmaat bijgepraat over de zaken die speelden. De kerkenraadscommissie zoekt naar mogelijkheden om bijvoorbeeld na een zondagse kerkdienst deze methode van informeren weer op te pakken.

Toekomst

We hebben aangegeven dat we de groep van meedenkers ook nodig hebben om mensen te vinden die nu al een actieve bijdrage kunnen leveren aan belangrijke Eindhovense ontwikkelingen zoals het vinden van een predikant in Zuid en een kerkelijke werker in Noord. In de wetenschap dat een professioneel team in de wijken steeds meer over de wijken heen verantwoordelijkheden zal krijgen. Zo is er dus nog steeds veel inzet nodig voor de eigen vierplek, maar speelt ook datgene wat zich in de PGE afspeelt een belangrijke rol in de aandacht van de kerkenraadscommissie en de groep die meedenkt.

Jan Haan

(namens de kerkenraadscommissie wijkdeel OSB)

Bijbelacademie



Donderdag 12 december
20.00 uur - Adventskerk

Openbaring 12-13 geeft verrassend inzicht over 'het waarom en hoe' van een geestelijke strijd rondom Christus en de veelvoudige vijanden van het Lam. Door de eeuwen heen hebben christenen de vraag gesteld wie het zogenaamde beest (de antichristus) van Openbaring 13 is en wat de betekenis is van het getal 666. We zullen niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar het belooft ook een verhelderende avond te worden.



Donderdag 16 januari
20.00 uur - Adventskerk

In Openbaring 14-15 worden twee 'vrouwen' tegenovergesteld: de bruid van het Lam en de zogenaamde 'hoer van Babylon'. Het zijn uitdagende beelden die ons bepalen bij de vraag van wie wij als kerk zijn, wat onze identiteit is en welk kostenplaatje daar (misschien) aan hangt?



Zondag 22 december
19:00 uur - Adventskerk

Het kerstverhaal lijkt overbekend. Wij willen deze keer de geliefde teksten uit Lukas 1-2 belichten vanuit verschillende invalshoeken. Waarom schrijft in feite alleen Lukas over de geboorte van Christus en wat zich daaromheen allemaal heeft afgespeeld? Wat staat er wel en wat niet? Wat is historisch te onderbouwen en wat is traditie? Vooral gaat het om de vraag hoe de mensen in de eerste eeuw deze kerstverhalen hebben begrepen en wat betekenen deze woorden voor ons vandaag?



Van de diaconie – Informatie over de collectiedoelen

15 december:

Kerk in Actie - Werelddiaconaat Advent

Palestina - Een stem in de samenleving voor jongeren
Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.

22 december: PKN - Jonge generaties Advent

Nederland - Jongeren spelen het kerstverhaal

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

Kerstavond 24 december

Eerste collecte: Diaconie - Kerstpakketten

In de afgelopen jaren konden door de diaconie van de PGE kerstpakketten worden bezorgd bij veel mensen en gezinnen waar deze pakketten meer dan welkom waren. Ook dit jaar gaan we samen weer veel kerstpakketten uitdelen. De diakenen zouden heel blij zijn met een grote opbrengst van deze bijzondere collecte.

Tweede collecte: Kerk in Actie - Project Oekraïne

Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Kerst 25 december

Eerste collecte: Diaconie – Kerstpakketten

In de afgelopen jaren konden door de diaconie van de PGE kerstpakketten worden bezorgd bij veel mensen



en gezinnen waar deze pakketten meer dan welkom waren. Ook dit jaar gaan we samen weer veel kerstpakketten uitdelen. De diakenen zouden heel blij zijn met een grote opbrengst van deze bijzondere collecte.

Tweede collecte: Kerk in Actie – Oekraïne

Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

29 december 2024:

Kerk in Actie - Kinderen in de Knel

In actie voor kinderen in de knel

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op.

5 januari: Diaconie - Stichting ALEH Israël

Stichting ADI Israël (voorheen Stichting ALEH Israël) is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek (lichamelijk) in Israël. Hun innovatieve aanpak en niet-aflatende inzet hebben sindsdien het landschap van revalidatiezorg in Israël veranderd. ADI gelooft dat elk kind, ongeacht de ernst van de fysieke of cognitieve beperkingen, het recht heeft op de

beste beschikbare zorg en kansen om zijn of haar volle potentieel te bereiken. Deze standvastige inzet heeft het gezicht van de rehabilitatieve zorg in Israël veranderd. Op dit moment ontvangen meer dan 250 kinderen met cognitieve en fysieke beperkingen state-of-the-art medische, educatieve en rehabilitatieve

zorg in ADI's twee vestingen. Daarnaast verzorgt ADI duizenden poliklinische behandelingen per jaar.

12 januari: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat

Samen tegen armoede

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie 'Samen tegen armoede' staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMijn om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

19 januari: PKN - Missionair werk

Proefplekken: de nieuwe kerken

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de 'reguliere' kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte.

26 januari: PKN - Jonge generaties

Interactieve bijbelspellen voor jongeren

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden.



Lessons and Carols

De Evensong in december zal traditiegetrouw bestaan uit Lessons and Carols.

Gezongen worden bekende kerstliederen uit de Engelse traditie: *Once in royal David's city; Up! Good Christen folk, and listen; Adam lay ybounden; God rest you merry gentlemen, Sans Day Carol; In the bleak midwinter; Noell sing we en Shepherd's pipe carol.*

Als samenzang klinken:

O come, o come Immanuel; Unto us is born a Son;

Nu zijt welkome; O come, all ye faithful en Hark! The herald-angels sing. In de lezingen horen we van de geboorte van Christus, de komst van de nieuwe mens. Het is een teken van licht en leven in een donkere nacht en duistere wereld. Over sommige dingen kun je, zeker in deze tijd, moeilijk spreken: ze zijn te groot en te moeilijk voor woorden, maar dingen laten zich wel bezingen: *Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde...* Een lied mag klinken als een licht in de nacht.

De Evensong, Lessons and Carols zal dit jaar twee keer mee te beleven zijn:

op zaterdag 21 december, 19.00 uur in de Protestantse Kerk in Best (Koningin

Julianaweg-Zuid 1) en **op dinsdag 24 december, 15.00 uur in de Catharinakerk.**

Dan ook een oproep:

De Capella Vesperale wil ook in het komend jaar de evensongs mogelijk blijven maken. Daarvoor is het wel nodig dat het koor enige uitbreiding en versterking vindt. Daarom een uitnodiging aan wie graag vooral Engelse Hymns en koormuziek zingt om (een paar keer per jaar) met de Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het melden bij Bert Jan van Haarlem, e-mail: bjvanh57@gmail.com of telefoon: 040 2366339.

Bezoek uit de Oekraïne

Op uitnodiging van de PKN bezocht een delegatie uit kerken in Oekraïne van 1 tot 11 november Nederland om gemeenteleden uit de Protestantse Kerk te ontmoeten.

De delegatie bestond uit Anatolii Kulish en Vitalii Martsyniuk, priesters in de Grieks-Katholieke en in de Orthodoxe Kerk, Katerny Syrmachevska en Anastasiia Fedko, diaconaal actieve jongeren, en Mariia Hrabova en Nataliia Lialiuk van Ukrainian Education Platform (UEP), partner van Kerk in Actie.

Na een vraag van de consulent van Zuid-Nederland, Nic Rijnbende, besluiten wij, Marieke, Albert en Jeannet, om de delegatie uit Oekraïne in Eindhoven te willen ontvangen en hen iets te laten zien van het werk dat door de diaconie van de PGE wordt ondersteund.

Op dinsdag 5 november ontvingen we voor de deur van Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje de gasten: Anatolii, Vitalii, Katerny, Anastasiia, Mariia en Nataliia uit de Oekraïne en Nic en Daan beiden werkzaam bij Kerk in Actie. In de huiskamer van 't Hemeltje vertelde voorzitter Alef Schippers over het wel en wee van het inloophuis. Het verhaal werd verteld in het Engels en dan vertaald in het Oekraïens. De gasten waren onder de indruk van het werk van het inloophuis. Daarbij maakte de diversiteit van de gasten en de verschillende regels voor verschillende groepen in het gemeentelijk beleid, veel indruk. Na dit bezoek liepen we naar de Huiskamer voor Vluchtelingen. Ook bij dit bezoek werd verteld over het werk in de huiskamer en de vele activiteiten die er georganiseerd worden voor de veelal ongedocumenteerde vluchtelingen. We hebben het sporthonk, het naaiatelier, de kapsalon en foto's van het project Seen – Unseen bekeken.

Na dit bezoek liepen we terug naar de auto's die nog geparkeerd stonden bij 't Hemeltje. En omdat PSV thuis speelde, gaf dat wel een bijzondere sfeer

in de stad. Tegen 6 uur werden we verwacht in de Ontmoetingskerk waar nog een aantal gemeenteleden en een aantal jongeren waren aangeschoven. Na een heerlijke maaltijd, die gekookt was door Karin Kaashoek, hebben de gasten iets verteld over hun leven en werk in een land in oorlog. De beide voorgangers hebben verteld over het werk in hun kerken. Het is niet eenvoudig om als gemeenschap samen te komen en hun diensten te vieren en nu is de invulling zoveel meer praktisch gericht, met overal dozen met spullen en er zijn voor elkaar.

Katerny en Anastasiia hebben verteld hoe ze proberen te leven en online te studeren in Lviv en in Odessa aan de universiteit. En ook hoe ze omgaan met de angst en de bezorgdheid over het lot van hun broers en vader, die aan het front gestationeerd zijn. Een broer van Katerny is gewond geraakt en lag in het ziekenhuis. Dit alles heeft veel impact. Mariia en Nataliia hebben samen met Daan Verbaan (Kerk in Actie) meer verteld over het werk van UEP, partnerorganisatie van Kerk in Actie. UEP werkt aan de versterking van lokale kerken en helpen hen met het maken van allerlei sociale activiteiten voor met name kinderen. Ze helpen ook kerken en lokale gemeenschappen om kinderen op te vangen en om hen psychologische hulp te bieden. Ze lieten ook een filmpje zien dat ze een jaar geleden hadden opgenomen. Als je dan kinderen ziet in kapotgeschoten flats die proberen te spelen of een boek te lezen, of kinderen die gevlucht zijn en niets meer hebben, dan komt het wel bij je binnen.

Tegen 9 uur hebben onze gasten nog een prachtig lied gezongen. Het was een bijzondere ontmoeting, een kleine groep die samen kwam om te horen over het leven in een land in oorlog: Oekraïne. Als dank kregen we nog een kaart met tekst van hen en twee tolleren, omdat ze zelf nog onbezorgd hadden kunnen spelen en dat als doel en herinnering aan ons wilden meegeven. We hebben veel met elkaar kunnen spreken. Het was door hun aanwezigheid en hun verhalen dat deze



oorlog een gezicht krijgt. En dan stel je jezelf de vraag: hoe lang zal deze oorlog nog duren? En wat kunnen wij voor hen betekenen? Dat is aandacht blijven geven aan deze oorlog en de mensen blijven ondersteunen: financieel maar zeker mentaal. Dus bij de volgende collecte voor de kinderen in de Oekraïne (de kerstcollecte) vragen we u om maar één ding: GEEF!

Marieke en Jeannet

PS: bekijk de uitzending van 16 november van 'Petrus in het Land' met de leden van de delegatie.

www.kro-ncrv.nl/programmas/petrus-in-het-land

De Engelse vertaling van het lied dat aan het eind van de avond is gezongen:

*Lord, oh the great and Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Bless her with freedom and light
Of your holy rays.*

*With learning and knowledge
Enlighten us, your children small,
In love pure and everlasting
Let us, oh Lord, grow.*

*We pray, oh Lord Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Grant our people and country
All your kindness and grace.*

*Bless us with freedom, bless us with wisdom,
Guide into kind world,
Bless us, oh Lord, with good fortune
For ever and evermore.*

Kerstshow

In het tuincentrum waar ik graag kom, is een grote kerstshow ingericht. Ieder jaar worden de winterdorpjes en sneeuwlandschappen groter. En ieder jaar wordt meer en meer op de beleving ingespeeld – door het gebruik van de juiste lampen en dramatische muziek.

Als je verderloopt, voorbij de kunstkerstbomen, kerstverlichting en kerstballen, kom je bij een afdeling die zich maar moeilijk laat omschrijven, maar dit is wat je ziet: kerststalletjes in sneeuwschudballen. Kerststalletjes in schilderijstjes-met-lamp-met-sneeuw-met-snoer. Kerststalletjes in lantarens, kerststalletjes met een muziekje erin. Het is bijna mooi van lelijkheid.

Wat jammer is van al die gezelligheid: het brengt mij niet dichterbij Kerst. Het lijkt of er twee kersten zijn: de vrolijke, zoete, sprookjesachtige; en die andere. Die van twee mensen die op weg gingen – niet omdat ze het wilden, maar omdat het ze van hogerhand werd opgedragen. Keizer Augustus wilde weten hoeveel inwoners zijn rijk had. En dus moest iedereen op weg naar de plek waar hij vandaan kwam. In Lucas 2 lezen we dat Jozef naar Bethlehem moest, omdat hij van David afstamde. Hij nam zijn vriendin mee, die zwanger was. Hoogzwanger. Toen ze aankwamen, moest Maria bevallen. Waar ze precies waren op dat moment, wordt in het verhaal niet duidelijk. Waarschijnlijk in een stal, want haar kleintje legde ze in een voederbak. Waarschijnlijk was het niet meer dan een hutje dat bedoeld was voor de schapen op het veld, om te schuilen voor hitte of regen. Er is weinig zoets in dit verhaal te vinden.

Toch hadden ze op een bizarre manier nog geluk. Het werd ze niet onmogelijk gemaakt om op reis te gaan. Niemand weigerde hen, omdat ze niet het goede dialect, of de juiste huidskleur hadden. Iedereen was op reis, dus ze werden niet geweigerd omdat ze vluchteling waren. En iedereen was op zoek



naar een tijdelijk onderkomen, dus ook dat was geen reden om hen tegen te houden. Bovendien mochten ze bezoek ontvangen: herders uit het veld, en later ook de wijzen uit het Oosten. Die mochten gewoon doorlopen bij de grens – sterker nog: koning Herodes probeerde misbruik van hun kennis te maken, zodat hij de koning naar wie zij op zoek waren, zou kunnen vinden én doden.

Het kerstevangelie is door de eeuwen heen mooier gemaakt dan het was. Het barre, het armetierige, het eenzame, is langzaam uit het verhaal gehaald. Het is een zoet plaatje geworden, verkrijgbaar in sneeuwschudballen. Maar het is geen zoet verhaal. Het laat de verlatenheid van mensen zien. Maria en Jozef waren weliswaar niet op de vlucht, maar ze waren wel in een landstreek terechtgekomen die ze niet kenden, 150 kilometer verderop. Er was letterlijk geen plek voor hen, niemand zat op hen te wachten, niemand kon hen helpen. Ze waren overgeleverd aan het lot, óf de hand van God. De vergelijking met mensen op de vlucht in onze tijd behoort voor de hand.

Want mensen op de vlucht zijn zelden welkom, waar ze ook maar komen. Dat geldt ook voor Nederland. Vluchtelingen

zijn er wel, en komen ook nog, maar het lijkt steeds normaler te worden om die mensen de rug toe te keren. Mensen die huis en haard hebben verlaten, de littekens van oorlog op hun lichaam en meer nog in hun ziel hebben staan. Mensen die hier ook nog weer van plek naar plek worden verhuisd. Onvriendelijk worden bejegend. Moeten voelen dat ze niet welkom zijn, ongewenst. Die moeten vrezen dat ze weer teruggestuurd worden. Naar vluchtelingenkampen, 'opvang in de regio', naar oorlog, naar leven in angst en terreur. Er is nergens plek voor hen. En het verhaal van die vluchtelingen... of ze nu in de bossen bij Calais wonen, op het gras liggen in Ter Apel of het gebombardeerde vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza: nooit wordt het zoet. Nooit wordt het troostrijk, warm – zelfs niet hoopvol.

Jozef en Maria hadden een groot geluk: ze brachten een kind ter wereld dat ze Jezus noemden, Zoon van de Allerhoogste. En zoals dat gaat, waar ter wereld ook maar een kind wordt geboren: er zijn mensen die het opvangen, vasthouden, er een wonder in zien, soms zelfs een geschenk van God. Het zachte, kwetsbare kind maakt zachtheid wakker. Om dat wonder van zachtheid en liefde en licht staat de wereld even stil.

En dat is het wonder van Kerstmis dat zich niet in een schilderijtje met nepsneeuw en verlichting laat vangen. Een kind werd geboren, zoon van God. Niet als een vorst die het voor het zeggen heeft, maar als een kwetsbare mens, te midden van een kwetsbare wereld vol kwetsbare mensen. Kind Jezus dat de wereld laat weten, elke keer weer, dat God niet van de pracht en praal is. Maar van het tere, het kwetsbare, het kleine, het verlorene, het afzichtelijke. Wie zijn hart zacht laat worden, wie zich bekommert om wie kwetsbaar zijn, misschien zelfs hopeloos: God zal je redden, Yeshua.

Kirsten Wuijster



Wij komen getreden met onze Sterre

Voor mijn gevoel is januari de donkerste maand van het jaar. Ik weet dat het niet klopt, dat de we in januari het ergste alweer achter de rug hebben, maar met alle lichtjes in bomen, en sterren en kaarsen lijkt december toch altijd wat lichter dan het grauwe januari. Kerstmis is gevierd, het Kind van het Licht is geboren, en nu gaan we weer over tot de orde van de dag.

Toch hebben die weken van januari in de kerk juist een naam gekregen die het ómgekeerde zegt. Want januari is de tijd van Epifanie. Dat betekent zoiets als de tijd van het verschijnen, het zichtbaar worden. Het Kind, de nieuwe mens komt aan het licht. Steeds meer. Daarom heeft januari ook een eigen ster. Een ster die wijzen uit het oosten zó warm maakt dat ze er achteraan gaan.

Ik vind dit zo'n hoopgevend verhaal. Mensen, wijzen, die zó goed in het donker kunnen kijken dat ze daarin juist het Licht zien. Een ster van hoop. En dan gaan ze, op reis naar het Licht. Ikzelf ben best een zwartkijker. Ik bedoel: ik zie vaak eerder het donker dan het Licht. Ik heb dus af en toe een wijze nodig op mijn pad, die even laat zien: Kijk, zie je die Ster?

Soms, als ik vertel dat ik op de Grote Beek werk, zeggen mensen wel eens: "Is dat niet zwaar?"

Ik weet daar nooit zo goed antwoord op. Want natuurlijk ervaren veel mensen die hier wonen of verblijven diepe donkerheid in hun leven. En daar getuige van zijn is niet altijd makkelijk. De donkerheid van somberheid. Van onmacht. Van niet goed meer weten hoe te leven. Van jezelf kwijt zijn, of juist de anderen. En tegelijkertijd kom ik hier altijd Lichtdragers tegen. Elke dag weer. Mensen die met hun Licht mijn zwartkijkerij doorbreken.

Jan, die mij groet als ik, maandagochtend vroeg aankom. "Goedemorgen! Ik wens je een goed begin van de week!"

Theo, die wekenlang geoeft heeft op het lied dat hij kerstavond voor ons zo prachtig gezongen heeft.

Anne, die voor Hans zorgt, die zo moeilijk contact kan maken, en op de teampost enthousiast vertelt dat hij naar haar lachte.

Lize, die altijd, altijd iets liefs zegt. "Wat zie je er weer mooi uit."

Mieke die zo verdrietig is en om een knuffel vraagt. "Dankjewel."



De drie wijzen komen aan op de Grote Beek

Rien die volgende week weer naar huis gaat, na een opname van zes maanden.

Het is januari. Een nieuw jaar is begonnen. Ik neem mij voor de sterren te tellen. Elke dag weer.

Alice Bremmer,
geestelijk verzorger GGzE

De namen van de mensen die genoemd worden zijn fictief, ook al is het allemaal echt gebeurd – en gebeurt het gelukkig allemaal nog steeds.

Vanuit 't Hemeltje

In het vorige nummer van SAMEN heeft u kunnen lezen, dat wij op zoek moesten naar een nieuwe coördinator. Inmiddels hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en hopen wij u volgende keer te kunnen melden dat we een nieuwe coördinator gevonden hebben.

We merken dat het kouder wordt en er steeds meer gasten komen. Als je naar buiten kijkt, bekruipt mij wel eens het gevoel, als ik nu geen huis zou hebben? Je kunt je dit echter niet voorstellen, omdat je niet in die situatie verkeert. Vooral op de dag (dinsdag) dat wij kleding uitdelen, is het extra druk. Door het gebrek aan vrijwilligers is het helaas niet mogelijk nog een tweede dag kleding uit te delen. Wij zijn heel blij met onze vrijwilliger, die op dinsdag de kleding doet, maar een tweede vrijwilliger zou mooi zijn. Misschien iets voor u? Op onze website www.inloophuishemeltje.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van dit vrijwilligerswerk. Als u binnen de tekst 'Vrijwilliger gezocht' tikt op de woord 'kledingkamer', krijgt u een uitgebreide taakomschrijving van die specifieke vrijwilliger.

Inmiddels hebben wij wel een vrijwilliger gevonden die de boodschappen gaat doen. Wij zijn daar

heel blij mee. Het boodschappen doen is goed georganiseerd, maar je hebt altijd iemand nodig die dit werk wil en kan doen.

Op 31 oktober jl. mochten wij meedoen aan de jassenactie van Samen-voor-Eindhoven (SvE). Dit is een organisatie, die bedrijven koppelt aan maatschappelijke organisaties. Elk jaar in oktober worden er jassen ingezameld op verschillende plaatsen in Eindhoven en Veldhoven. Op 31 oktober werden die geleverd bij een bedrijf in Eindhoven, die zijn magazijn ter beschikking stelde. De jassen worden geteld en daarna mag je meenemen wat je als organisatie kunt gebruiken. Vooral naar mannenjassen is veel vraag, dus probeer je er zoveel mogelijk mee te nemen, maar ook voor andere organisaties voldoende te laten liggen. De kleding die bij deze actie overblijft, vindt zijn weg naar de Kledingbank, waar het ter beschikking komt aan mensen met een smalle beurs.

Nog steeds willen wij heel graag slaapzakken ontvangen, zeker nu het weer kouder wordt. Daarnaast zijn spijkerbroeken, truien, jassen en T-shirts ook altijd welkom. U kunt het afgeven tijdens



openingsuren. Vanuit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij u het niet op de stoep te zetten.

Wilt u meer weten over Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje en de vrijwilligers die wij nog zoeken, kijk op de bovengenoemde website of neem contact op met secretariaat@inloophuishemeltje.nl

Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
Ditta van Eijken
Secretaris



Op elkaars schouders staan: 65 jaar IFES

In de Jacobikerk in Utrecht klinkt een gezellig geroezemoes. Er zijn verschillende workshops gaande en ondertussen stromen er meer mensen binnen. We mogen als IFES* ons 65-jarig jubileum vieren. Jong en oud lopen door elkaar. Het voelt heel speciaal om een IFES-activiteit te hebben waar niet alleen studenten zijn. Sterker nog, waar de gemiddelde leeftijd ver boven de studentenleeftijd ligt.

We mogen zien hoe IFES breed gedragen wordt door (oud-)studenten, partners en oud-collega's. Met enthousiasme begroeten we elkaar. Zo ook één van mijn oud-collega's. We ontmoeten elkaar tijdens de maaltijd en wat mooi om het enthousiasme en de liefde voor de studenten weer terug te zien in de ogen van de ander. Het blijft gaaf om te zien dat oud-collega's nog altijd met veel passie en affectie terugdenken aan hun werk met studenten. Maar ook oud-directeuren die nu het effect zien van hun worstelingen en moeite die ze erin hebben gestoken. Wat zijn we God dankbaar voor deze mooie missie die we uitdragen naar studenten.

We willen staan voor onze visie: 'studenten tot bloei te laten komen in gemeenschap, gevormd door het Evangelie, zodat zij impact hebben op de campus, in de kerk en in de maatschappij, tot eer van God.'



De directeuren van IFES in 65 jaar

Dat gaat alleen niet altijd vanzelf en is soms best zoeken. Toch hebben we enorm veel zegen gezien de afgelopen jaren. We zijn als organisatie gegroeid en zien vrucht van het werk: studenten die groeien in geloof, studenten die tot geloof komen, studenten die enthousiast worden en bij IFES komen werken. Wat een zegen om dan als organisatie 65 jaar te mogen bestaan, te kunnen terugblikken en vooruitkijken. We vieren deze dag, we worden op verschillende manieren toegerust door workshops, getuigenissen en lezingen. Zo neemt ds. Johan Visser, oud-voorzitter van IFES, ons in de avond mee over het thema: 'Slim zijn ze al, wie maakt ze wijs?' Een mooie vraag om even bij stilgezet te worden. Daarna komen bijna alle oud-directeuren op een rij op het podium, de schouders waarop

wij mogen voortbouwen. Velen zijn ons voorgegaan, en al kennen we lang niet al onze oud-collega's of onze partners die het werk ondersteunen, we kennen onze Werkgever. Tot Hem keren we in gebed. We danken voor alle zegeningen die we hebben mogen ervaren, maar bidden ook voor de landen waar IFES worstelt en er soms maar één studentenwerker is. Aan het eind van het gebed spreekt er een collega uit IFES Europa een zegen uit over alle studentenwerkers in Nederland die hij eindigt met de woorden:

*Laat ons het evangelie verkonden, sterven en vergeten worden, zolang U maar de glorie krijgt
Ga in vertrouwen om het evangelie te kennen
Ga in Kracht om het evangelie te delen
Ga in vrede om het evangelie te leven*

Het werken in Zijn koninkrijk doen we niet alleen, maar samen, generatie op generatie.

*Eveline Buist-Laseur
IFES studentenwerker Eindhoven*

* IFES is een overkoepelende organisatie die in Nederland verschillende studentenverenigingen ondersteunt. In Eindhoven ondersteunen zij Licht-hus Eindhoven. Meer lezen: <https://wijzijnfes.nl>

Samen voor de Voedselbank

In de week van 5 t/m 12 januari 2025 willen we als Diaconie van de Protestantse Gemeente Eindhoven zoveel mogelijk houdbare producten inzamelen voor de Voedselbank. Dit doen we in januari omdat er dan minder producten binnenkomen dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is.

Wat is gewenst:

- zonnebloemolie/olijfolie
- groenteconserven
- soep (in blik of zak)
- rijst / zilvervliesrijst
- pasta
- vis in blik
- koffie / thee
- havermout
- couscous
- houdbare (halfvolle) melk

U mag zelf ook een doos vullen met deze spullen. Alle vierplekken hebben een aantal speciale dozen om de producten in te zamelen. We leveren de gevulde dozen in bij de Voedselbanken van Eindhoven, Best en Boxtel.

Deze actie wordt van harte aanbevolen door alle diakenen.



Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2;
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31.
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446



Inloophuis 't Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl



JOHANNESGEMEENTE

Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: mw. M. Anpong T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
 Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912
 E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN

Zondag 15 december – Gaudete

Deze derde zondag van advent draagt de naam Gaudete - verheugt u - naar Philippenzen 4:4 waar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijd!' We lezen uit Lucas 3: 7-18, waar Johannes de Doper de mensen toespreekt en oproept tot bekering.

Zondag 22 december

Voorganger deze zondag is ds. Beate Rose, geestelijk verzorger GGZ Oost-Brabant.

Dinsdag 24 december

Kerstavonddienst in Son om 20.00 uur, voorganger mw. Petra Zweers

Kerstmorgen 25 december

Op deze feestelijke dag lezen we het Kerstevangelie: Lucas 2: 1-20. De cantorij zal haar medewerking aan deze viering verlenen.

Zondag 29 december

Voorganger deze zondag is mw. Anneke Nieuwenhuizen.

Zondag 5 januari – Epifanie

Deze eerste zondag van het nieuwe jaar is het Epifanie. We lezen in Matheus 2: 1-12 over de wijzen uit het Oosten, die de nieuwgeboren Koning willen ontmoeten. Ze komen op hun weg koning Herodes tegen, maar laten zich niet misleiden. De eerste lezing is uit Jesaja 60: 1-6. We vieren de Maaltijd van de Heer.

Zondag 12 januari

Voorganger deze zondag is mw. Berthilde van der Zwaag

Zondag 19 januari – 2^e na Epifanie

Vandaag gaan ds. Alice Bremmer, predikant en Geestelijk Verzorger bij de Grote Beek, en ds. Kirsten Wuijster samen voor.

Zondag 26 januari

Voorganger deze zondag is dhr. Lieuwe Wijbenga.

VANUIT DE GEMEENTE

Cantorij Johanneskerk

Onze cantorij kijkt uit naar nieuwe leden. U bent van harte uitgenodigd om kennis te komen maken tijdens onze repetitieochtend: iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Johanneskerk.

Koffie-inloop

Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur koffie-inloop.

Rafaël

Op dinsdag 7 januari komt de groep Rafaël weer bij elkaar, om 20.00 uur. Het is een groep voor gemeentelieden in de leeftijd van achttien en ouder. Eens in de zes weken komen we bij elkaar en bespreken dan een bepaald onderwerp, nadat we uitgebreid bijpraten. De vorige keer hebben we ieder een muzieknummer meegebracht, geluisterd en besproken wat ons aanspreekt. Soms doen we iets met een bijbeltekst, soms een spel: het kan van alles zijn. Als het je leuk lijkt om te komen, of als je nog vragen hebt, mail dan naar: k.wuijster@gmail.com. Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

KRUISPUNT



KRUISPUNTGEMEENTE

Adventskerk, Camphuysenstraat 4
 T 2520472

Wijkredactie, T 2097623

E-mail: w.gugler@filternet.nl

predikant@kruispuntgemeente.nl

Website: www.kruispuntgemeente.nl

Kerkbeheer: dhr. T. Poot, T 06 53362677

E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

UIT DE WIJKGEMEENTE

Dankdienst

Woensdagavond 6 november kwamen we in een dankdienst bijeen. We lazen psalm 107 waarin de eeuwige trouw van God bezongen wordt. Het is goed om stil te staan bij het vele dat we dagelijks van Hem ontvangen. Onze overvloed willen we delen met de minderbedeelden. Daarom was er een inzameling van voedsel, wasmiddel en kleding bestemd voor de Voedselbank, 't Hemeltje en inloophuis St. Cathrien.

Overlijden

Op 12 oktober overleed Jan van der Meijden op 84-jarige leeftijd. Hij kampte de laatste maanden met ernstige gezondheidsproblemen. Een operatie mocht helaas niet tot herstel leiden. Donderdag 17 oktober namen we afscheid van hem in een dankdienst. We wensen zijn vrouw en familieleden veel sterkte met dit gemis. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we traditiegetrouw de namen van degenen die ontslapen zijn. Dit jaar is Jan het enige gemeentelid dat ons ontvallen is.

Doop

In de dienst van 17 november werd de doop bevestigd aan een klein meisje uit de gemeente. We wensen dat zij in gezondheid mag opgroeien en dat zij ook mag groeien in de kennis en genade van onze Heer en redder Jezus Christus.

Bevestiging pastoraal ouderling

Zondag 1 december wordt een nieuwe pastoraal ouderling bevestigd. In deze dienst nemen we tevens afscheid van Teun als onze ouderling kerkrentmeester. Binnen de PGE zal hij nog actief blijven als penningmeester van het CvK. De functie van een huidige pastoraal ouderling wordt gewijzigd naar ouderling-kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat hiermee vrijwel alle vacatures vervuld zijn.

Gemeenteavond

In de gemeenteavond van 27 november hebben we gesproken over ons jaarthema 'gebed'. De een is hier vertrouwd met de ander. Het is iets waarin we ons kunnen bekwamen. Te vergelijken met het leren van een nieuwe taal; met 100 woorden kun je je redden in een vreemde taal. Maar met 1000 woorden gaat dat nog beter. Om zover te komen is het nodig om door te zetten en te blijven leren. Als we werkelijk geloven in de kracht van het gebed, zullen we ernaar verlangen om te leren bidden. We hebben hierover in kleine groepjes verder gesproken. Op de gemeenteavond werd ook een presentatie gegeven over de financiële situatie en was er ruimte voor het stellen van vragen. We kijken terug op een goede avond.

Kerstactiviteiten

Rond kerst zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd. De viering met de senioren is dit jaar gepland op dinsdag 17 december. Het is ieder jaar weer een feest om met elkaar bekende kerstliederen te zingen, te luisteren naar de kerstboodschap en de ochtend af te sluiten met een goed verzorgde lunch. Ds. Werner Gugler zorgt ook dit jaar weer voor de inhoudelijke invulling van deze ochtend. Op kerstavond is er een kerstnachtdienst om 21.00 uur en op Eerste Kerstdag is er een kerkdienst.

We wensen iedereen goede feestdagen en jaarwisseling en Gods zegen voor 2025.

Gerda van den Bos



WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Ontmoetingskerk, Meerkolleaan 3 T 2437651

Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563

E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl

Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VANUIT DE GEMEENTE

Kerstnachtdienst, 24 december 21.00 uur

Dit jaar is de kerstnachtdienst voorbereid door de liturgiecommissie. We gaan met elkaar bekende kerstliederen zingen. We lezen het kerstevangelie en er wordt een kerstverhaal verteld. Het koor Jubilate uit Nuenen gaat voor ons en met ons zingen en Jaap Morgenstern begeleidt ons op de piano. Na de dienst drinken we, traditiegetrouw, glühwein en warme chocolademelk met elkaar. Deze viering begint dit jaar niet om 22.00 uur, zoals andere jaren. Maar we beginnen een uur vroeger, om 21.00 uur.

Kerstmiddag ouderen

Op donderdagmiddag 19 december zal er weer een kerstmiddag zijn voor de ouderen. De persoonlijke uitnodigingen zijn rondgebracht. De middag begint rond 14.00 uur. We hopen op een gezellige middag.

Het pastorale team Eindhoven-Zuid

Wijsheid in de laatste levensfase

In het nieuwe jaar staat een avond over wijsheid in de laatste levensfase op het programma. Meestal is de dood op de achtergrond, zeker als we jong en gezond zijn. We komen er niet van dichtbij mee in aanraking en er is veel afleiding zodat we er niet aan denken. Maar op een bepaalde leeftijd sterven leeftijdsgenoten. Of onze partner, vrienden, familie of wijzelf worden ziek. Dan worden we bepaald bij onze sterfelijkheid. Er kunnen allerlei vragen komen zoals: Wat is de dood eigenlijk? Is er een hiernamaals? Zullen we onze dierbaren daar weer ontmoeten? Er komen ook praktische vragen: Hoe zal het gaan als het zover is, wat kan ik alvast regelen, welke keuzes wil ik maken?

Op 20 januari 2025 van 20.00 - 22.00 uur is er in de Ontmoetingskerk gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over de thema's die ons bezighouden. Berthilde van der Zwaag zal de avond leiden. Zij heeft in haar werk in de terminale zorg en in het Maxima MC veel met stervenden en hun familie gesproken. Over haar ervaringen schreef ze het boek 'De dood nabij. Verhalen en gedachten op de grens van het leven. Opgave bij Berthilde van der Zwaag: BerthildevanderZwaag@on.nl

Lernen met LEV, Sara

Vorig jaar heeft onder leiding van dominee Tjalling Huisman een eerste ronde plaatsgevonden van het bestuderen van de Bijbel rondom Abraham via de methode LEV. De LEV-methode bevat (Nederlands-talig) studiemateriaal over de Bijbel en uit de joodse traditie, en leidt de lezer met behulp van vragen door de rijkdom van onze gezamenlijke basisteksten. Centraal bij de LEV-methode staat het 'leren', het zó leren dat de inzichten doordringen tot hart en nieren. Leren doe je zelf – niet luisteren naar wat een autoriteit erover vertelt, maar door zelf actief aan de slag te gaan. En Leren doe je samen, want samen kom je verder en dieper dan alleen.

Ook dit jaar wordt een leerhuis rondom het Leren met LEV georganiseerd. We gaan op reis zonder kerkelijk herder, maar zullen elkaar dragen op deze weg. Centraal staat Sara, vrouw van Abraham, en haar keuzes en handelwijzen. De avonden vinden plaats op woensdagavond, op 15, 22, en 29 januari 2025 en op 5 februari 2025. We komen samen in de Ontmoetingskerk, tussen 20.00 en 21.30 uur. Opgeven kan bij Irene Lammers, 06-43250183/ilamm40@gmail.com. Als je je op tijd (voor de kerstdagen) opgeeft, ontvang je ter voorbereiding een cahier van Stichting LEV (prijs: 5 euro).

Vanuit de poëziegroep Eindhoven-Zuid

In onze poëziegroep lezen en bespreken we gedichten die de deelnemers bij een bepaald onderwerp vinden passen. Dit najaar waren de onderwerpen onder andere 'hoop' en 'nieuw'. De gedichten worden een aantal malen gelezen en we raken erover aan de praat. Het is een mooie manier om gedachten en gevoelens met elkaar te delen. Als iemand geen passend gedicht bij het onderwerp kon vinden, werd soms een gedicht van eigen hand ingebracht. Zo kwam een deelnemer na een ingrijpende persoonlijke ervaring met het volgende gedicht.

Nieuw

*Ver weg geweest,
Al bijna hemelen.
Maar nee, het was mijn tijd nog niet.*

*Hoe voelt dat dan?
Je zweeft, te weinig bloed.*

*Handen gevouwen,
Afscheid genomen.
Niemand vergeten?*

*Dan het nieuwe bloed
en een nieuw begin!*

Nu zing ik met de cantorij weer:

*Neem mij aan zoals ik ben
Wek in mij wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.*

Nieuw Avondmaalsproject in de gemeente Eindhoven-Zuid

Met ingang van het nieuwe jaar hebben we een nieuw doel gekozen voor de Avondmaalscollecte. Na 5 jaar waarin we het Kerk-in-Actieproject in Moldavië hebben ondersteund, vonden we als diakenen dat het tijd was voor een nieuw collectiedoel. Onze aandacht ging uit naar een praktisch, concreet project waarin jongeren gestimuleerd worden tot het volgen van een opleiding om zelfstandig te zijn; zij zijn immers de toekomst!

Samen hebben we gekozen voor het project dat kansarme jongeren in Colombia opleidt voor een baan in de horeca. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken. Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Met uw gift in de Avondmaalscollecte steunt u het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en helpt u kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Wist u dat met € 37 al nieuwe werkkleding voor één jongere gekocht kan worden?!

Maaïke Brill



Bezoek tentoonstelling Domkerk Utrecht

Wij, Leo Steinhauzer en acht dames, waren op zaterdag 16 november tegen twee uur in de Domkerk om de tentoonstelling ' (Beelden)STORM' van David Bade te zien.

Gelukkig had Leo ons goed voorbereid door het doorsturen van de lezing die Wessel Stoker hierover hield bij de opening. Hierdoor, en door ook nog hier en daar een toelichting van Leo zelf, werden de beelden en schilderijen voor ons betekenisvol. Een enkel beeld,



"No Non" 2024

Migratiestromen en xenofobie zijn van alle tijden maar worden populistisch (mis)gebruikt. Deze no non vecht voor vrijheid en verzet zicht tegen alle vooroordelen. Haar achterkant herinnert ons aan tijdloze mantels der liefde.

"Gepolariseerd", werd zelfs wel heel actueel, op de dag na de avond dat het kabinet bijna was gevallen.

Om half vier gingen we in de kerkbanken zitten om het orgel-ontdek-concert bij te wonen. Dit was heel anders dan wij verwachtten, maar desalniettemin zeer de moeite waard. Het was een veelzijdig muzikaal orgelavontuur, verpakt in het verhaal van Sint Maarten en liederen die we gezamenlijk zongen. Een groepje jonge kinderen had daaraan voorafgaand een workshop gevolgd en met 128 onderdelen een echt pijporgel gebouwd, compleet met twee pedalen. Twee kinderen mochten deze pedalen bedienen door er met bijna het hele gewicht van hun lijfjes op te gaan hangen. En er werd met negen kinderen een echt levend orgel met fluiten gemaakt. De organist speelde hier een liedje op door achter de rij kinderen heen en weer te rennen en het kind op de schouder te tikken dat moest blazen op zijn pijp.

Ook het grote orgel liet zich horen, en kon ook met muziek het hele verhaal vertellen: Sint Maarten die in galop aan komt rijden, de bedelaar die roept en tenslotte het scherpe zwaard waarmee Sint Maarten zijn mantel in tweeën snijdt.



Na afloop moesten wij weer door de stad en Hoog Catharijne naar de trein lopen. Het was heel druk, maar gelukkig konden we steeds goed zien waar we moesten zijn dankzij de grote gele hoed van Leo. Toen we in Eindhoven terug waren hebben we nog samen een kop soep gegeten in de Social Hub naast het station. Leo, bedankt voor het organiseren van deze interessante en gezellig dag.

Giny Middel

Een excursie naar David Bade en hoe nu verder

Giny Middel schreef het hierbij gevoegde verslag van een geslaagde excursie naar de Domkerk in Utrecht. Dat roept de vraag op: smaakt dit naar meer?

Uiteraard is het altijd mogelijk om incidenteel een excursie als deze te organiseren. Dat zal ook gebeuren. Er lijkt ook wel behoefte te zijn aan meer. Bijvoorbeeld kunstevenementen desgewenst gecombineerd met een kerkdienst. In den lande zijn daar ook ervaringen mee. Waar dit soort activiteiten zijn, worden ook vaak

kunstcommissies gevormd. Het Platform Kerk & Kunst organiseert jaarlijks minstens een bijeenkomst in de vorm van een symposium of een inspiratiedag waar men elkaar kan ontmoeten en uitwisselen.

Ik wil er voor pleiten om in de PGE zo'n kunstcommissie te vormen. Dat is misschien een te formele term in deze tijd. We willen niet meer vergaderen en langlopende verplichtingen aangaan. Daarom stel ik voor een netwerk te vormen van geïnteresseerden met een minimum aan organisatie. Misschien alleen

een coördinator. Een eerste activiteit zou kunnen zijn om David Bade uit te nodigen voor een interactieve bijeenkomst naar aanleiding van zijn tentoonstelling in de Domkerk. Iets waar hij ervaring mee heeft.

Heeft u interesse om op de hoogte te blijven of mee te doen met deze activiteit of een andere in de toekomst, meldt u zich dan aan voor het netwerk bij leosteinhauzer@gmail.com

Leo Steinhauzer

Volkskerstzang

Voor de 67^e keer Kerstliederen meezingen

Op zondag 15 december 2024 organiseert Fanfare Orkest Wilhelmina Eindhoven alweer haar 67ste 'Kerstzang'. Deze heerlijke traditie om samen de Kerstperiode mee te beginnen vindt dit keer plaats in het prachtige Atrium van het Augustinianum in Eindhoven.

U kunt genieten van livemuziek van Wilhelmina en meerstemmige zang met combo van 50-koppig koor This Generation uit Geldrop. Natuurlijk kunt u zelf ook weer meezingen met traditionele én hedendaagse Kerstliederen. De songteksten worden op een groot

scherm getoond. De Kerstzang start om 14.00 uur en de entree bedraagt 7,50 euro. Hiervoor krijgt u een middag vullend programma en een gratis consumptie. U bent vanaf 13.30 uur en na afloop welkom voor koffie, thee, warme chocolademelk of ander lekkers (extra drankjes verkrijgbaar tegen schappelijke prijzen).

Om zeker te zijn van een plekje, kunt u uw entreekaarten vooraf kopen. Alle informatie over kaarten bestellen vindt u op: www.fanfareorkestwilhelminaeindhoven.nl/kerstzang-2024/

Komt u ook? Wilhelmina en This Generation kijken ernaar uit om er samen met u een sfeervolle middag van te maken!



Joachim en Anna - Fresco's in de Italiaanse Renaissance

dinsdag 21 januari - 14.00 uur - Johanneskerk

Fresco's maken, wat komt daar allemaal bij kijken? Bekende kunstenaars komen aan bod, zoals Michelangelo en Rafaël. Onze buurgenoet Jan Schellekens, gepensioneerd leraar tekenen en cabaretier, kan er enthousiast over vertellen.

De spreker legt uit wat er allemaal komt kijken bij het maken van een fresco (muurschildering). Aan de hand van kleurrijke voorbeelden laat hij zien hoe schilders met elkaar wedijverden om tot virtueuze resultaten te komen in de uitbeelding van verhalende scènes. Geraffineerde composities en de toepassing van perspectief leidden tot verbluffende schilderijen in kerken en paleizen in Assisi, Florence, Mantua en Rome.

Vele kunstenaars komen aan bod, onder wie Giotto, Massaccio, Rafaël en Michelangelo.



Florence – Basilica di Santa Maria Novella
(bron: Wikimedia Commons)

We beginnen de middag als altijd om 14.00 uur. Na de pauze wordt de lezing voortgezet en is er ruimte voor vragen. Om 16.00 uur sluiten we af en daarna is er gelegenheid iets te drinken. Een vrijwillige bijdrage is welkom - er staat een doos in de hal.

Voor ons is het belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt - uiterlijk zondag 19 januari - met het oog op de catering. U kunt zich aanmelden via e-mail: joachimenanna@hotmail.com of via de telefoon:

Gonnie v.d. Pijl: 2621624

Klaas Meijer: 2410633

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd/wijk/ woonplaats/ al dan niet betrokken bij de Johanneskerk.

*Namens Joachim en Anna,
Janneke van Wijk- Hoek*

De Kapel



Oecumenische viering op 4^e advent - zondag 22 december 'De kracht van ontmoeting'
Ontmoeten, het blijft een magisch woord. Wat betekent het voor jou? Voor een kleine groep mensen binnen De Kapel was 25 jaar geleden een doopviering de start

van ontmoetingen, die tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvinden. Op zondag 22 december nemen we je graag mee in ons ontmoeten. De doopoudergroep heet je van harte welkom!

Help je me hopen? - Kinderkerstviering, samen met de Johanneskerk

Op kerstavond vanaf 17.00 uur vieren we als Johannesgemeente en De Kapel samen met de kinderen Kerst. Er is muziek en zang, een heel mooi kerstverhaal, de kerstboom staat er en er komen heel veel lichtjes. Het thema is dit jaar 'Help je me hopen?' We hopen op het licht, want toen Jezus geboren werd, werd het weer licht in de harten van de mensen. En we hopen op vrede op aarde, zodat alle kinderen op de wereld kunnen spelen en alle mensen en dieren kunnen samen leven. De viering is vooral bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd, jeugdkerk en hun (groot)ouders, maar iedereen is welkom: er is genoeg plek voor iedereen!

Linda van Dijk en Feike Weeda

Viering Velerlei - zondag 5 januari 2025

Een variatie op de bijbel uitbeelden in woord en gebaar

In deze Viering Velerlei nemen we - al toneel spelend - een bekend bijbelverhaal met elkaar onder de loep. Zo nemen we de betrokken personen onder de loep en spelen we verschillende rollen uit. Ook verkennen we wat er nog meer gebeurd kan zijn. Iedereen is welkom en er is ook ruimte om mee te praten en te kijken als je liever niet speelt.

Els Maas, Feike Weeda en Ward Cottaar



Viering Velerlei - zondag 19 januari 2025

'Bijbel' quiz

Een 'bijbel'quiz, wat houdt dat in? In deze quiz gaan we onze kennis over de plaats van het christelijk geloof in de grotere wereld verkennen en verdiepen. Allerlei verschillende onderwerpen zullen voorbijkomen; onderwerpen die we normaal niet zo horen in liturgische vieringen, maar die ons geloof in breder kader plaatsen. En die ook laten zien waar misschien wel onze beperkingen zitten. Iedereen is welkom. En neem een pen mee.

Ingrid de Graaff en Ward Cottaar

Samen naar de kerk in december 2024 en januari 2025

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

Zondag 15 december 2024		Collectedoel: Kerk in Actie - Werelddiaconaat	Zondag 8 december 2024		Collectedoel: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	ds. K.M. Wuijster pastor R. Kosterman (oecumenische viering De Kapel)	Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	ds. K.M. Wuijster pastor M. Spoelstra (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	gezamenlijke dienst in de Johanneskerk	Kerk in Son	10.00 uur	ds. C. Terlouw
Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	prop. M. van Genderen, Leerdam	Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. W. Gugler aanbedding
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. van der Linden, Waalwijk ds. W. van Egmond	Ontmoetingskerk	09.00 uur	jeugdkerk, Adventsontbijt
Woensdag 18 december 2024			Dinsdag 31 december 2024		
Johanneskerk	19.30 uur	vesper	Kruispunt	19.00 uur	ds. W. Gugler
Zondag 22 december 2024		Collectedoel: PKN - Jonge generaties	Zondag 5 januari 2025		Collectedoel: stichting ALEH Israël
Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	ds. B. Rose doopoudergroep (oecumenische viering én kindernevendienst De Kapel)	Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	ds. K.M. Wuijster Viering Velerlei: Een variatie op de bijbel uitbeelden in woord en gebaar (De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	dhr. R. Kosterman	Kerk in So	10.00 uur	mevr. P. Zweers
Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. W. Gugler bijbelacademie	Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. W. Gugler verdieping
Ontmoetingskerk	10.00 uur	morgengebed	Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. M.J. Kreeft
Dinsdag 24 december 2024		Collectedoel: Diaconie - Kerstpakketten	Zondag 12 januari 2025		Collectedoel: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Johanneskerk	17.00 uur	kinderkerstviering, pastor Feike Weeda en Linda van Dijk (oecumenische viering De Kapel en Johannesgemeente)	Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	mevr. B. van der Zwaag pastor J. De Schepper (oecumenische viering De Kapel)
	20.00 uur	gezamenlijke dienst in Kerk in Son	Kerk in Son	10.00 uur	gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Kerk in Son	20.00 uur	mevr. P. Zweers	Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. M. van de Hoorn, Rotterdam aanbedding
H. Maria Magdalena Kerk	21.00 uur	pastor J. De Schepper (oecumenische viering De Kapel)	Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. J.H. Kip
Kruispunt	21.00 uur	ds. W. Gugler			
Ontmoetingskerk	21.00 uur	liturgiewerkgroep			
Woensdag 25 december 2024		Collectedoel: Diaconie - Kerstpakketten	Zondag 19 januari 2025		Collectedoel: PKN - Missionair Werk
Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	ds. K.M. Wuijster geen viering (De Kapel)	Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	ds. K.M. Wuijster Viering Velerlei: Quiz (De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	liturgiewerkgroep	Kerk in Son	10.00 uur	ds. M.J. Kreeft
Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. W. Gugler geen dienst	Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. W. Gugler ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dhr. L. Wijbenga	Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. M.J. van den Beld
Zondag 29 december 2024		Collectedoel: Kerk in Actie - Kinderen in de Knel	Zondag 26 januari 2025		Collectedoel: PKN - Jonge generaties
Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	mevr. A. Nieuwenhuizen pastor J. De Schepper (oecumenische viering De Kapel)	Johanneskerk	10.00 uur 12.00 uur	dhr. L. Wijbenga pastor F. Weeda (oecumenische viering De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. M.J. Kreeft	Kerk in Son	10.00 uur	mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. M.J. Luteijn, Vuren geen bijeenkomst	Kruispunt	10.00 uur 19.00 uur	ds. W. Gugler bijbelacademie
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. M. de Vries	Ontmoetingskerk	10.00 uur	liturgiewerkgroep

Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.

Wie Wat Waar

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: dhr. H. Grootjans,
p/a Camphuysenstraat 4,
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE

Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger,
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven,
tel: 06-19356774, e-mail:
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging:

Strijp-Gestel-Meerhoven:
dhr. T. Schneider, tel. 2518614
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE

Predikant: mw. K.M. Wuijster,
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751,
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:

dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE

Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullingspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND

Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2,
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK

Eindhoven-Zuid,
Floor de Nooij, tel. 2122563,
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan,
e-mail: bertenhanna@gmail.com

STUDENTENPASTORAAT/TINT

Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS

GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl
Mw. K. Seijdel, e-mail: info@zinlab.nl,
tel.06-17137235

INLOOPHUIS 't HEMELTJE

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant

Tel. 0800-0432 (gratis)
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)

Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: 15-12-2024 t/m 01-02-2025

Jaargang 54, no. 1

Samen

Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofdredactie van SAMEN

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN

Jaap Stooker, Leo Steinhauer, Gea Vos en
Joke Wytzes-de Bie

Attentie

Het volgende SAMEN-nummer:
02-02-2025 t/m 01-03-2025

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:

- **13 januari** kopij voor het wijkbericht bij de wijkredactie
- **15 januari**: complete wijkbericht bij de hoofdredactie
- **8 januari**: kopij van schriftelijke reacties op artikelen bij de hoofdredactie
- **15 januari**: kopij voor het overige gedeelte bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven

IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v.
Protestantse Gemeente Eindhoven
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen

U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v.
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN

IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt
overgenomen, dan met bronvermelding.
Op de foto's rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto's hebben
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

Mary, did you know?

Terugdenkend aan het afgelopen jaar gaat mijn hoofd alle kanten op. Van persoonlijke gebeurtenissen, tot gebeurtenissen die een stad, land of de wereld op zijn kop zetten. Voor mij voelt het alsof de wereld in een stroomversnelling zit.

Kerst is een periode van nieuwe kansen, nieuw licht, de komst van een verlosser. We zingen vreugdevolle liederen, liederen van dankbaarheid, gloria. We vieren de geboorte van een kindje. Voor de hele wereld nog onbekend. Op dat moment alleen nog maar van zijn ouders. Twee mensen die weinig hebben en een enorme reis moesten afleggen.

Ze mochten nergens naar binnen, waren nergens welkom. Aan hun lot overgelaten, want niemand wilde plek voor ze maken.

En op het moment dat ze een bijzonder moment samen moeten delen hebben ze, volgens het verhaal wat we elk jaar lezen, alleen maar een voerbak en een doek. In een stal.

Koud en donker. Alleen, zonder hulp.

Niemand behalve zij weten dat het kindje wat ze daar hebben liggen, wat daar geboren is, bijzonder moet zijn. Een kindje dat de wereld zou moeten gaan redden. Wonderen zal gaan verrichten. Zouden ze geweten hebben wat dat zou betekenen?

Mary, did you know? Maria, wist je het wel?

Wist je wat je te wachten stond? Wat je kind te wachten stond? We zingen erover. We vragen het ons af.

Maria, wist je dat je kind doven weer zal laten horen? Blinden zal laten zien? Stommen weer zal laten praten? Wist je dat hij de wereld moet redden? Weet je dat hij alles opgeeft om, voor degene die voor hem kwamen en na hem komen, voor jou, nieuwe kansen te bieden?



Ik vraag me dan af wat Maria ervan zou denken als ze ziet hoe de wereld er nu aan toe is. Oorlog, zelfs in hetzelfde gebied als waar haar kind geboren is. Haar kind dat zijn leven opgeeft om hoop te brengen, om ons te leren lief te hebben, niet te oordelen, te kijken naar wie iemand is.

Maria, wist je dat het kind dat je daar in je armen hebt 'Ik Ben' zal zijn? JWHW, hij die is, was en komen zal? Maria, wist je ook dat er duizenden jaren later nog steeds conflict zal zijn, terwijl hij juist kwam om Vrede te brengen?

'Mary, did you know?' Een van de mooiste kerstliederen die er gemaakt is. Ik zong het ooit eens voor de kerstviering van de middelbare school. Muziek is onlosmakelijk verbonden met de feestdagen, als je het mij vraagt.

Als je het geweten had, Maria, hoe zijn verhaal zou gaan lopen als hij volwassen is, wat had je hem dan verteld? Was je dan met hem gevlucht, ver weg van die plek? Zoals zoveel moeders nu, die ver weggaan van de plek waar ze willen zijn, naar een plek waar ze hopen op die mooie toekomst voor hun kind?

God stuurt een kindje, naar een normale, jonge vrouw. Maria was misschien ook nog maar een kind. En ik

kan me voorstellen dat de wereld voor haar, en voor Jozef, enorm en onbekend was. En zij krijgen dan een kindje dat zijn leven geeft voor een wereld die telkens opnieuw in conflict raakt. Misschien zong ze ook wel. Voor het kindje in haar buik en later voor het jongetje dat opgroeit tot iets werelds. Misschien zingen al die moeders nu wel, die niet weten hoe het leven van hun kind eruit moet gaan zien. Moeders en vaders aan beide kanten van conflicten, wetende dat hun kind een mooi en bijzonder leven tegemoet behoort te gaan, maar met de wetenschap dat zij daar misschien nooit komen.

Maria, wist je het wel? Ik kan me voorstellen dat je iets heel anders voor ogen had voor je kind. Iets anders dan lijden, pijn en onzekerheid.

Misschien kan samen zingen ons verbinden. Misschien kan muziek ons samen brengen. Iets wat we nodig hebben misschien. Als ik naar buiten kijk denk ik dat we elkaar daar uit het oog verliezen. Misschien helpt het als we samen wat meer zingen. Wat meer luisteren naar muziek, ons gevoel leggen in melodieën. Niet zozeer in tekst, maar in de muziek. Daarin zit verbinding. De verbinding die dat kleine kindje kwam brengen. Samen zingen. Daar deze kerst mee beginnen en er niet meer mee stoppen. Misschien een mooi, goed voornemen voor het nieuwe jaar?

Esther Visser

Gebaseerd op het nummer 'Mary, did you know'. De versie van Pentatonix.

Rechthebbende van plaatje Maria met baby: https://www.wannapik.com/vectors/53938?search%5Bquery%5D=21#license_modal