

Samen



Kerst



*Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.*

*God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.*

*Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.*

*Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.*

Lied 528: 1, 3 en 5

Steeds Opnieuw Kerstmis

Terwijl ik deze woorden schrijf, is het eind november. De feestversiering hangt alweer ruimhartig in de winkelstraten, in de winkels zijn de kerstbroden alweer te koop en de eerste kerstverlichtingen aan de balkons zijn aangesloten op de timers. Het is weer zo ver: Kerstmis is op handen!

Ieder jaar dringt zich de vraag aan mij op: waarom vieren we eigenlijk Kerstmis? In eerste instantie lijkt het er vooral om te doen dat Kerstmis voor aangename afleiding zorgt in de donkerste maand van het jaar. Buiten wordt het steeds donkerder, waardoor we buiten naar binnen halen: kaarsjes aan, kerstboom in de woonkamer, kerststerren voor het raam. Maar Kerstmis is meer dan een fijne aanleiding om je huis gezellig te maken. Het verhaal van de geboorte van Jezus, omgeven door mysterie en engelengezang, raakt iets in ons aan, telkens opnieuw. Wat is het dan dat wordt aangeraakt, in herinnering gebracht?

Nieuw begin

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Dat is niet voor niets: de geboorte van een mensenkind is de belichaming van een mysterie. Leven, dat uit schijnbaar niets ontstaat, mens wordt, met gedachten, gevoelens, dromen, verlangens. Wanneer een kind geboren wordt, kunnen we als ouders, familie, vrienden, alles voor het kindje hopen en verwachten. Het nieuwe leven is als een onbeschreven blad dat volgeschreven kan worden met een prachtig verhaal, of beschilderd met de mooiste tafereelen. Tegelijk kan zo'n geboorte gedachten over de wereld wakker maken. In welke wereld wordt het kind geboren? Durf ik die wereld eigenlijk wel aan? Een geboorte in je eigen nabijheid kan maken dat je je meer gaat inzetten voor het welzijn van de wereld, omdat je je realiseert dat deze het jonge leven toebehoort.

De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) gaf in haar filosofie een belangrijke plek aan de geboorte. Ze noemde het nataliteit. Als een kind geboren wordt, brengt dat vanzelf hoop voor de wereld. Het nieuwe leven kan nieuwe beweging in de wereld brengen - het brengt een nieuw begin. Arendt beschouwt geboorte als de redding van de ondergang - met ieder nieuw leven kan de aarde een nieuwe wending krijgen. Dit kun je

ook nog verder doortrekken: met elke nieuwe dag worden we als het ware opnieuw geboren, zelfs met elke stap kunnen we richting bepalen naar het leven toe. En dat kunnen we ook als uitnodiging ervaren, om buiten de gebaande paden te gaan en God te zoeken. Om een nieuwe weg te zoeken, en niet dol te draaien op de bekende weg. In het evangelie van Lucas lezen we dat de herders in het veld bezoek krijgen van de engelen. Zij zingen Gods lof en roepen de herders op om op weg te gaan. Omdat er ergens een kind, een redder, geboren is. Natuurlijk is het een onwaarschijnlijk verhaal. Maar het is zo overweldigend, dat de herders niet anders kunnen dan op weg gaan. En dan blijkt het allemaal echt te zijn. En blijken zij zelf ineens de boodschappers: *'Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden' (Luc. 2: 17ev).*

God in de wereld

Als we het geboorteverhaal van Jezus lezen, gedenken we Jezus' komst in de wereld. We beschouwen hem als de grondlegger van het christelijke geloof - al was hij daar zelf helemaal niet op uit, als geboren jood. (Meer dan Jezus zelf, hebben zijn volgelingen het christelijke geloof vorm gegeven.) Met Jezus' geboorte kwam God ook zelf in deze wereld, als mens van vlees en bloed. Als een licht in en voor de wereld - *'Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vrededorst' (Jes. 9: 5)*. Het blijft een wonderlijk verhaal. Dat God aan het begin van dit wereldse avontuur niet heeft gekozen voor een keizerlijk paleis, een wieg met baldakijn, maar voor de armetierige toestand van voetreis, dakloosheid en hooi. Geen keuze voor pracht en praal, maar voor de kwetsbaarheid van het leven in al zijn facetten; een keuze voor de doorleving van diep-menselijke ervaringen. God kwam in de hoedanigheid van een kind, klein en teer, toont zich in het kwetsbare leven: niet als een Caesar, een oppermachtig keizer, maar als mens onder de mensen. Dat gedenken we met Kerstmis: God wil zich laten kennen door mensen, en wil aanwezig zijn in het menselijke bestaan. Zoals Huub Oosterhuis het zo mooi heeft verwoord in lied 528: *Omdat Hij niet ver wou zijn / is de Heer gekomen. Midden in wat mensen zijn / heeft Hij willen wonen.*



Creativiteit

Nog even terug naar alle kerstversieringen: wat is het toch bijzonder dat we met Kerstmis een haast onstuitbaar verlangen krijgen om allerhande dingen te knutselen! Het begint al met de adventskrans met de vier kaarsen om af te tellen naar Kerstmis. En dan de kerststukjes, met hulst, dennengroen, bessentakjes, namaakpaddenstoeltjes, dennenappeltjes (al dan niet zilver of goud gespoten). Kerstlamphoudertjes, kerstballen - noem maar op! En dan alle bijzondere baksels nog... Om een of andere reden roept Kerstmis de creativiteit in ons wakker. Het woord creativiteit komt van het Latijnse *creare*, dat scheppen of voortbrengen betekent. Daarom kunnen we de wereld ook wel Gods creatie noemen, door God geschapen. Met het feest van de geboorte in aantocht ontstaat het verlangen om onze creativiteit aan te spreken - alsof een scheppende kracht ons bij de lurven grijpt in een onvoorziën verlangen iets nieuws voort te brengen.

Ieder jaar opnieuw

Ieder jaar opnieuw vieren we Kerstmis, een terugkerend ritueel in onze levens - of we er nu veel of weinig tijd aan besteden. Als ritueel heeft het vieren zeker waarde. Maar soms wekt het ook wel wanhoop op. Ieder jaar zingen we weer over vrede op aarde, licht in de duisternis, hemel die openging in het midden van de nacht - maar kijken we om ons heen, dan is die vrede toch al eeuwenlang ver te zoeken. Niet bij ons, gelukkig, maar op teveel plekken in deze wereld overheerst nog de duisternis, de wanhoop, de angst. Voor best wat mensen is dit de reden om Kerstmis af te zweren. Het voelt voor hen huichelachtig, om zo groots uit te pakken terwijl de wereld het uitschreeuwt.

Ik kan me dat goed voorstellen. En toch wil ik iedereen aanraden om Kerstmis te vieren. Niet om de overdadige maaltijden of gedwongen gezelligheid, maar om het teken in de tijd, dat elke keer opnieuw





wordt geplaatst. Want elke keer als we het Kerstevangelie horen, zien we voor ons geestesoog de ster aan de hemel die de duisternis van de nacht verdrijft en de weg wijst. We horen hoe de stilte van de nacht wordt doorbroken door engelen die zingen over vrede. En we voelen het verlangen om een kaars aan te steken tegen het donker, en op weg te gaan.

Door alle uitpattingen van creativiteit, door alles wat we onszelf opleggen, door cynisme of wanhoop zou het je kunnen ontglippen, die mooie, hoopvolle boodschap, maar in deze geboorte laat God zichzelf echt kennen. Gods kracht wordt openbaar - niet in overheersing maar in liefde, overtuiging, nabijheid. Het Kerstfeest nodigt ons ieder jaar opnieuw uit om stil te staan en richting te bepalen. Om ons te verwonderen over het grote verhaal van God in deze wereld,

van kracht in kwetsbaarheid, van licht in het donker. God in de wereld roept ons op tot verbeeldingskracht, verlangen naar wat goed is; door de verhalen, gebeden, muziek, horen en zien we een andere macht, een andere kracht dan die we al zo goed kennen. Het zijn verhalen die mensen op de been houden, of brengen. Die moed geven en kracht om een weg te zoeken die naar het leven leidt, naar heelheid, naar God - vensters die opengaan naar een nieuwe wereld.

Kirsten Wuijster



Iets als vensters

*Het is beloofd geloofd en doorgegeven:
voorbij aan het voorbijgaan lacht
het eindelijke doel
nieuw leven op een nieuwe aarde
waar overal de hemel*

*belofte die als adem in mij is ingegaan
en tintelend van leven uitzien doet
naar iets als vensters op dat verre*

*dat zijn de beelden niet zozeer
hoe ver ook overtreffend
wat glans geeft aan vandaag
veel meer de woorden
waardoor vermoeden vonkt
waarin een kier voor licht
de woorden: nieuw en heel en samen
genoeg en vrede lachen licht
rechttop voorgoed volkomen
woorden als zichtflits op een taal
zo nieuw dat nee en niet en nooit
niet meer bestaan.*

Inge Lievaart

Uit: Verzamelde Gedichten, Uitgeverij Kok, Utrecht 2013, p. 683

Kerstfeest: waardeloos of waardevol?



Onlangs zaten we gezellig met vrienden te eten in een 'bruin' restaurantje. We hadden een tafeltje voor het raam. Het was zo'n raam met een indeling in kleine ruitjes en daarvoor hing een sfeervolle kerstverlichting. Als je naar buiten keek, zag je in het donker en de gure miezerregen allerlei mensen met hun kraag omhoog en de capuchon over het hoofd haastig voorbijgaan. Wat was het fijn om binnen van elkaars gezelschap en een lekker maal te genieten.

Wat mij fascineert, is het contrast tussen binnen en buiten dat de sfeer binnen nog gezelliger maakt. Dat verklaart misschien ook de vele druk-

ken die de Christmas Carol - het Kerstverhaal - van Charles Dickens telt. Het laat zich prettig lezen in een goed verwarmd huis met een kop warme chocolademelk binnen handbereik. Het vertelt de uiteindelijke bekering van de vrek Ebenezer (what's in a name) Scrooge met als achtergrond de diep armoedige situatie van zijn onderbetaalde en overwerkte werknemer Bob Cratchit en zijn chronisch zieke zoon Tiny Tim dat met krukken loopt.

Het verhaal van Dickens is nog steeds actueel. Zoals de verhouding tussen straatarm en steenrijk. Het verhaalt van het grote onbegrip bij Scrooge die vindt dat de voorzieningen voor de armen toereikend zijn. Als hij van anderen te horen krijgt dat je beter dood kunt zijn dan in een tehuis voor armen terecht te komen, vindt hij botweg dat ze dan maar dood moeten. Dat lost meteen de overbevolking op. Het verhaal werd geschreven in 1843 en hoe zit het nu? Het klinkt akelig actueel. Scrooge vindt het hele kerstfeest maar 'humbug', onzin, waardeloos.

Het inzicht dat hij later in een droom krijgt, gaat onder andere via een inkijkje in het kerstfeest thuis bij het arme gezin van Tiny Tim. Daar proberen vader en moeder met schaarse middelen er nog iets van te maken. Volop armoede, maar daar gebeurt het. Want het wordt een waardevolle kerst die Scrooge op een ander spoor zet. Hij ontdekt zijn aandeel in de voortijdige dood van Tiny

Tim als hij alles laat zoals het is en breekt daarom radicaal met zijn vrekke levensstijl.

Oog voor waar de hotspot is

In de vertelling van de kerstnacht van meer dan tweeduizend jaar geleden was er ook zo'n vals romantisch plaatje waar mensen en dieren warm en gezellig bij elkaar kwamen. In feite was het diepe armoede waaronder een kind ter wereld kwam. En toch zeggen we aarzelend dat we daar zien hoe hemel en aarde elkaar raken. Armoede troef in die stal maar daar gebeurde het. Zomaar in een stal en duidelijk niet in grote resorts met klatergoud waar alles om geld draait. Wat ruige lieden, herders, die onder de kale sterrenhemel de nacht doorbrachten, werden aangespoord door engelen om een kijkje te gaan nemen. Zij kregen er oog voor waar de hotspot was. Waar zouden trouwens in Eindhoven zulke plekken te vinden zijn?

Kennelijk heeft een mens dromen en engelen nodig om op het goede spoor naar kerst te komen. De vraag dringt zich op: ook ooit een engel gezien of gehoord? Het blijft goed opletten met die engelen.

Ik wens ons allen een waardevolle kerst en de engelen veel geduld.

Jaap Bruinink

Verslag Gemeenteavond

Op woensdag 19 november was de jaarlijkse gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Eindhoven. Deze keer werd de gemeenteavond gehouden in de Adventskerk en verzorgd door de Kruispuntgemeente. Waarschijnlijk door het slechte weer was er een vrij lage opkomst. Maar de mensen die gekomen waren, hadden een geslaagde avond.

De avond werd geopend door Inez Jansen met het voorlezen van een stuk uit de Bijbel, gevolgd door gebed. In het eerste deel van de avond was er een aantal presentaties georganiseerd door TINT over hun werk onder de studenten in Eindhoven. Als eerste kwam Anne-Wil van de Heuvel aan het woord. Zij is student-assistent in dienst van TINT en zij gaf een inzicht in waar de huidige generatie studenten allemaal mee te maken heeft. Wat doorkwam is dat zij heel veel ballen tegelijk in de lucht moeten houden. Dat geeft veel stress en maakt de studenten onzeker, mede omdat ze via social media het beeld krijgen van de ideale student die er wel

in slaagt om alles te doen. Daarna kwam Eveline Buist-Laseur aan het woord. Zij is van IFES en vertelde wat zij doen in Eindhoven, zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse studenten. Als laatste gaf Margit van Tuijl een voorbeeld van wat voor soort workshops TINT organiseert voor de Eindhovense studentengemeenschap. Dit alles samen gaf een mooi inzicht in wat TINT allemaal doet.

Na de pauze werd een presentatie gegeven over het nieuwe beleidsplan van de PGE en werd er een overzicht gegeven van de begrotingen van de kerkrentmeesters (CvK) en van de diaconie (CvD). Er is een nieuw beleidsplan gemaakt door de Algemene Kerkenraad, dat een overzicht geeft van de plannen van de gemeente voor de periode 2026-2029. Een overzicht van dit plan werd gepresenteerd. Als mensen dit nog willen inzien is het ook beschikbaar op de website van de PGE: www.pkn-eindhoven.nl. Het plan is om dit nieuwe beleidsplan in december vast te stellen, zodat het op 1 januari in kan gaan.

Ook dit jaar laat de begroting van de kerk een flink tekort zien, ondanks dat er geen uitgaven

zijn aan verbouwingen en de aanname is gemaakt dat een nieuwe predikant voor de wijkgemeente Eindhoven-Zuid en een nieuwe parttime kerkelijk werker voor de Johannesgemeente pas per 1 april 2026 beschikbaar zullen zijn. Er werd uitgelegd dat het huidige beleid is om langzaam in te teren op het vermogen, waarbij een jaarlijks tekort van € 100.000 acceptabel geacht wordt. Dit is ook besproken met het CCBB van de classis. Dit jaar is het tekort al iets groter dan deze grens, wat zorgen geeft voor de toekomst als alle posities vervuld zijn.

De begroting van de diaconie verandert de laatste jaren niet veel. Inkomsten zijn de diaconale jaargift en een deel van de kerkelijke bijdrage in Son. Uitgaven zijn giften en ondersteuning van plaatselijk en regionaal diaconaal werk, zoals het inloophuis 't Hemeltje en een project voor niet-gedocumenteerde vluchtelingen. Na wat vragen stemden de aanwezigen in met beide begrotingen. Daarna werd de avond afgesloten.

Henk Grootjans

Geef hoop aan mensen zonder papieren

Stichting Vluchtelingen in de Knel (VidK) zet zich in voor mensen zonder verblijfsvergunning – mensen die vaak tussen wal en schip vallen, maar die net als ieder ander verlangen naar veiligheid, waardigheid en een toekomst.

Een kopje soep schenken strafbaar?

De regering wil het 'onrechtmatig verblijf' strafbaar stellen en zo ook de hulp die wij en al onze vrijwilligers bieden. Vanuit onze stichting hebben wij hiertegen gereageerd, omdat wij dagelijks zien wat dit in de praktijk betekent. Strafbaarstelling helpt niemand verder. Integendeel: het treft juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. En vrijwillige hulp strafbaar stellen, raakt ons allemaal in het hart. Daarom zijn we actief bezig met lobby en campagne om deze discussie rondom strafbaarstelling van de agenda te krijgen.

Mensen zonder papieren leven vaak in angst. Wanneer hun aanwezigheid strafbaar wordt, zullen zij zorg, onderwijs en zelfs veiligheid mijden. Dat betekent dat ernstig zieke mensen niet meer naar een arts durven, dat kinderen en jongeren hun plek in de klas verliezen – en dat staatlozen, die nergens heen kunnen, nog verder in onzekerheid raken. De gevolgen raken ons allemaal. Want als mensen geen medische zorg zoeken, worden problemen groter en duurder. Als jongeren hun onderwijs verliezen, verliezen zij hun toekomst. En als we mensen uit onze gemeenschap wegduwen, verliezen wij iets van onze menselijkheid.

Wij geloven dat ieder mens, geschapen naar Gods beeld, recht heeft op zorg, veiligheid en kansen. Jezus zelf leefde solidair met de vreemdeling, de zieke en de uitgeslotene. Als kerk en gemeenschap mogen wij dat voorbeeld volgen. Daarom vragen wij uw steun.



Met uw gift helpt u ons om mensen zonder papieren bij te staan met opvang, begeleiding, juridische hulp en menselijke warmte. Structurele steun maakt het mogelijk dat wij dit werk blijvend kunnen doen – ook morgen, volgende maand en volgend jaar.

Helpt u mee om hoop levend te houden?

Word vaste donateur van onze stichting en geef mensen zonder papieren uitzicht op een menswaardig bestaan. Uw bijdrage is van harte welkom op **NL72 RABO 0170 0253 06** t.n.v. **Stichting Vluchtelingen in de Knel**, o.v.v. vaste donatie. Samen laten we zien dat niemand vergeten wordt.

*Eef Daey Ouwens,
Vluchtelingen in de Knel*

Weglopen

Op het terras van het vliegveld sprak ik een vrouw die vertelde dat ze in Nederland was om een huis te zoeken. Ze woonde in een Oost-Europees land.

Ik vroeg: Waarom zoekt u een huis in Nederland? Bevalt het daarginds niet goed? Toen kwam een heel verhaal. Ze vertelde dat haar

dochter was overleden. Ze was in dat verre land gaan wonen, in de hoop, dat ze dan minder verdriet zou hebben. Maar dat was niet zo. Je kunt niet weglopen voor je verdriet, dat neem je altijd met je mee. Ze kwam daarom maar terug naar Nederland. Hier liggen de herinneringen, en die moet je onder ogen zien.

Op het vliegveld zijn de mensen op reis. Vaak is

dat voor hun plezier. Of om even helemaal weg te zijn uit de dagelijkse omgeving en de dagelijkse zorgen. Maar op reis gaan om weg te lopen voor je verdriet.. dat lukt niet. Wat bijzonder dat iemand zo'n verhaal wil vertellen.

Mirjam van Nie



Protestantse Gemeente Eindhoven

De Protestantse Gemeente Eindhoven-Zuid is een levendige PKN geloofsgemeenschap met zo'n 300 actieve leden wonend aan de zuidkant van Eindhoven. Fysieke thuisbasis is de onlangs gerenoveerde Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan in Eindhoven. Onze gemeente kenmerkt zich door een grote diversiteit in persoonlijke geloofsbeleving. In onze kerk is iedereen welkom, met welke achtergrond je ook bij ons binnenstapt. En met een Maaltijd van de Heer die voor eenieder open staat.

Voor deze gemeente zoekt de Protestantse Gemeente Eindhoven een

Predikant (M/V/X)

Wat ga je doen?

Onze wijkgemeente heeft als motto 'Samen Vieren, Samen Delen, Samen Leren en Samen Zorgen'. Dit motto ligt ten grondslag aan de vele activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden, en waar jij als onze predikant uitgenodigd wordt om hieraan jouw bijdragen te leveren.

Samen Vieren – De zondagse vieringen vormen het hart van onze gemeenschap. Als predikant geef je op inspirerende, prikkelende en enthousiasmerende wijze hieraan vorm en inhoud. Je experimenteert en varieert met andere vormen van vieren en werkt samen met diverse groepen bij het vormgeven van erediensten of bij de invulling van de vieringen van de kindernevendienst of de jeugdkerk.

Samen Delen – Wij zijn een diaconale gemeente met tal van activiteiten waarmee we ten dienste willen staan van de stad en de wereld. In de stad ondersteunt de kerk bijvoorbeeld het inloophuis voor dak- en thuislozen, diaconale verbindingen met vluchtelingen en zijn er acties rondom schuldhulpverlening en het aanbieden van kerstpakketten. Regelmatig eten gemeenteleden met elkaar en met mensen uit de wijk. Als predikant heb je oog voor de wereld om ons heen, neem je zo mogelijk initiatieven om de kerk te betrekken bij de stad en vice versa.

Samen Leren – Onze gemeente laat zich met belangstelling inspireren door het Woord in gesprek en ontmoeting. Dit doen we via huiskamergesprekken en specifieke gespreksgroepen, bijvoorbeeld voor de 18+ gespreksgroep, de 35 – 55 jarigen gespreksgroep en inloopochtenden voor ouderen. In 'vacaturetijd' draaien deze groepen op de inzet van vrijwilligers, maar graag laten wij ons hierbij opnieuw inspireren door jouw inbreng.

Samen Zorgen – Aandacht voor elkaar is de basis van ons gemeente-zijn. Wij hebben oog voor elkaar en hopen van jou hetzelfde. Als predikant richt je je op de noden en behoeften van de verschillende groepen binnen onze gemeente. Je ondersteunt en coacht de diaconale en pastorale kerkelijk werkers en vrijwilligers. Samen met de kerkelijk werker en de andere predikanten verzorg je het crisispastoraat.

Wat wij bieden

Als predikant hoef je het niet alleen te doen. Wij bieden een warme, actieve en betrokken gemeente met diverse groepen vrijwilligers, de kerkenraad, de samenwerking met een kerkelijk werker en een team van collega's binnen het ruimere kerkelijk verband in Eindhoven. Veel kunnen we als gemeente zelf, maar we zoeken iemand die ons kan inspireren en enthousiasmeren bij het vinden van nieuwe wegen voor ons gemeente-zijn. Je krijgt hierbij volop ruimte om inbreng vanuit jouw eigen visie te leveren en je mag je richten op het inspireren vanuit het Woord en het ondersteunen van alles wat in onze gemeente gaande is.

Deze functie geeft je ook de kans te werken en wonen in de bruisende, innovatieve en snel groeiende stad Eindhoven. *Brainport* Eindhoven combineert Brabantse gezelligheid met een groeiend cultureel aanbod zoals het Parktheater, de Effenaar, het Natlab, maar ook het lichtfestival Glow, de Dutch Design Week en innovatieve hotspots zoals Strijp-5. Dankzij de toestroom van expats naar de high tech sector in de regio, is de bevolking in Eindhoven multicultureel en divers van aard.

Wij vragen een predikant die

- als predikant geschoold is en bij voorkeur werkervaring heeft in grootstedelijk verband;
- inspirerend en toegankelijk is voor gemeenteleden met grote verschillen in geloofsbeleving, leeftijd en achtergronden;
- voltijds (0.8 of 1.0 in overleg) inzetbaar is.

Zo nodig biedt de kerk ondersteuning bij het vinden van een passende woning.

Geïnteresseerd?

Dan nodigen wij je van harte uit om jouw brief met motivatie en curriculum vitae vóór 31 januari 2026 te mailen naar beroepingscieEhvZ2@gmail.com.

Meer informatie vind je op onze website https://www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid_1 of is op te vragen via beroepingscieEhvZ2@gmail.com

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw I. Lammers, voorzitter van de beroepingscommissie, tel. 06-43250183, email ilamm40@gmail.com

Toelichting bij collectiedoelen

ZONDAG 14 december 2025

Collecte: Werelddiaconaat via Kerk in Actie
Adventscollecte

India – Alle kinderen naar school

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo'n 150.000 migranten, sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar school. SAVE, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt tweehonderd migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten.

ZONDAG 21 december 2025

Collecte: Protestantse Kerk – Jonge Generaties
Adventscollecte

Nederland – Jongeren beleven het Kerstverhaal

Met de KerstChallenge beleven jongeren het Kerstverhaal in de vorm van een spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. Ook diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren kruipen in de huid van de personages uit het Kerstverhaal. Ze doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. De KerstChallenge is een uitdaging om het Kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven.

WOENSDAG 24 december 2025

Collecte: Diaconaal doel in en rond Eindhoven

Kerstpakketten

De collecte van vandaag is bestemd voor een diaconaal doel, in of rond Eindhoven. Ook dit jaar is de traditionele bestemming voor deze collecte **KERSTPAKKETTEN**. In de afgelopen jaren konden door de diaconie van de PGE kerstpakketten worden bezorgd bij veel mensen en gezinnen waar deze pakketten meer dan welkom waren. Ook dit jaar gaan we samen weer veel kerstpakketten uitdelen. **De diakenen zouden heel blij zijn met een grote opbrengst van deze bijzondere collecte.**

DONDERDAG 25 december 2025

Collecte: Diaconaal doel in en rond Eindhoven

Kerstpakketten

De collecte van vandaag is bestemd voor een diaconaal doel, in of rond Eindhoven. Ook dit jaar is de traditionele bestemming voor deze collecte **KERSTPAKKETTEN**. In de afgelopen jaren konden door de diaconie van de PGE kerstpakketten worden bezorgd bij veel mensen en gezinnen waar deze pakketten meer dan

welkom waren. Ook dit jaar gaan we samen weer veel kerstpakketten uitdelen. **De diakenen zouden heel blij zijn met een grote opbrengst van deze bijzondere collecte.**

ZONDAG 28 december 2025

Collecte: per wijk bepaald

ZONDAG 4 januari 2026

Collecte: per wijk bepaald

ZONDAG 11 januari 2026

Collecte: **NOODHULP** via Kerk in Actie

Oekraïne

HULP VOOR SLACHTOFFERS EN ONTHEEMDEN

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel mensen kampen met angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, krijgen vrouwen steun bij het starten van een eigen bedrijfje.

De actieperiode van **Actie Kerkbalans 2026** loopt van **zaterdag 10 januari tot zaterdag 24 januari!**

Actie 
Kerkbalans

Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen. Deze week start de actie Kerkbalans 2026. Wij wensen de lopers veel succes in hun taak de enveloppe deze week aan u te overhandigen. Wij hopen dat u, als u uw toezegging doet, van harte helpt om het Kerkenwerk in Eindhoven levend te houden met een bijdrage. Volgende week zal de loper de enveloppe weer bij u op komen halen. Helpt u mee? Bij voorbaat hartelijk dank.

ZONDAG 18 januari 2026

Collecte: **Missionair werk** van de Protestantse Kerk

KERK-ZIJN BUITEN DE GEBAADE PADEN

Een proefplek is een inclusieve, gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken. Het woord proefplek geeft iets aan van 'experimenteren': hier hebben mensen die weinig tot geen verbinding hebben met de 'traditionele' kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te ontdekken. Jonge generaties en mensen met diverse culturele achtergronden zijn ook vaak bij proefplekken betrokken en vinden er een thuis.

De Protestantse Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn.

Afgelopen week zijn de lopers onderweg geweest om u de enveloppe te overhandigen voor de actie Kerkbalans 2026.

Actie 
Kerkbalans

Komende week gaan ze weer op weg om uw toezegging op te halen. Misschien moet u, vanwege een tekort aan lopers, zelf op weg om uw toezegging in de brievenbus te gooien.

Wij hopen dat u, als u uw toezegging doet, van harte helpt om het Kerkenwerk in Eindhoven levend te houden met een bijdrage.

ZONDAG 25 januari 2026

Collecte: **JONGE GENERATIES** van de Protestantse Kerk

JONGE GENERATIES van de Protestantse Kerk

Nederland

BIJBELSPELLEN DIE JONGEREN UITDAGEN

Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk. Het wordt rond deze tijd door honderden jeugdgroepen uit heel Nederland gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend Bijbelverhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een speelse en ontspannen manier met geloof in aanraking komen. De spellen zijn een mooie kans om jongeren bij de kerk betrokken te houden. Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat ze vaak een startpunt zijn voor missionair jeugdwerk.

Via deze weg willen we alle vrijwilligers danken die zich ingezet hebben en nog inzetten om van actie Kerkbalans 2026 een groot succes te maken.
Hartelijk dank!

Wij hopen dat u, als u uw toezegging nog niet gedaan heeft, deze alsnog doet. U helpt mee om het Kerkenwerk in Eindhoven levend te houden!
Hartelijk dank.

Namens de **Algemene Kerkenraad**
Janine Meerman

Geef
vandaag
voor de kerk
van morgen



Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven

18 december - 15.30 uur

Johanneskerk, zijzaal: **Leerhuis**

o.l.v. Alex van Heusden, exegeet en judaicus

Thema: *Wie spreekt er recht?*

3 januari 2026 - 18.30 uur

Johanneskerk: **Viering**

Voorganger: Kees Kok, liturg te Amsterdam

Thema: *Wie spreekt er recht?*

Het koor zingt het Kerstoratorium: 'Nieuw begin',

tekst Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal

15 januari 2026 - 15.30 uur

Johanneskerk, zijzaal: **Leerhuis**

o.l.v. Alex van Heusden

Thema: *Wij willen een koning*

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven

De Kapel



VIERINGEN

Zondag 14 december

Johanneskerk – 12.00 uur

Oecumenische viering,

Mirjam van Nie

Zondag 4 januari

Johanneskerk – 12.00 uur

Viering Velerlei

Zondag 21 december

Johanneskerk – 12.00 uur

Oecumenische viering,

Bert Jan van Haarlem

Zondag 11 januari

Johanneskerk – 12.00 uur

Oecumenische viering,

Jef De Schepper

Woensdag 24 december

Johanneskerk – 17.00 uur

Kinderkerstviering samen

met de Johannesgemeente

Zondag 18 januari

Johanneskerk – 12.00 uur

Viering Velerlei

Johanneskerk – 21.00 uur

Oecumenische viering,

Elcke Smits

Zondag 25 januari

Johanneskerk – 12.00 uur

Oecumenische viering,

Elcke Smits

De collecte in elk van onze vieringen is voor onze goede doelen: de Huiskamer voor Vluchtelingen en Vluchtelingen in de Knel.

LITURGISCHE VIERINGEN

Een liturgische viering wordt door vrijwilligers van de liturgiegroep samen met een voorganger voorbereid. Tijdens de viering lezen we teksten uit de Bijbel en soms ook teksten uit andere tradities of gedichten. We tasten en zoeken naar hoe die oude verhalen uit de Bijbel in ons leven nu van betekenis kunnen zijn en we proberen de krant naast de Bijbel te leggen, ook delen we brood en wijn met elkaar. De voorgangers hebben verschillende achtergronden waardoor iedere viering een eigen accent krijgt. Het koor van De Kapel luistert deze vieringen muzikaal op. Wees welkom.

VIERINGEN RONDOM KERST

Kindernevendienst in de Adventstijd:

Op **zondag 30 november** starten we met de kindernevendienst met de voorbereiding op Kerstmis.

Kinderkerstviering - 24 december

Johanneskerk – 17.00 uur

In De Kapel en de Johannesgemeente volgen we dit jaar het thema van Kind op Zondag: *De geluksbezorger*. Deze titel komt uit het Bijbelboek Jesaja, waar we horen over een *vreugdebode*: iemand die goed nieuws brengt. Jesaja vertelde niet alleen over



zo'n bode – hij **wás** er zelf één. Met zijn woorden gaf hij mensen nieuwe hoop en liet hij zien dat er altijd weer een frisse start mogelijk is. In deze adventstijd duiken we opnieuw in de teksten van Jesaja. We ontdekken hoe zijn woorden ook **nu**, midden in onze

tijd, iets kunnen aanwakkeren: hoop, verwachting en het gevoel dat er tóch toekomst is. En we kijken hoe wij zelf zulke vreugdebodes kunnen zijn voor elkaar – mensen die licht brengen en de weg wijzen naar wat komt. In dit project noemen we zo'n vreugdebode een **Geluksbezorger**: iemand die het geluk niet alleen ziet, maar het ook naar anderen toe brengt. Misschien ben jij het wel, zonder dat je het doorhad. De kerstviering bereiden we voor, net als voorgaande jaren, samen met de Johannesgemeente. De viering begint om 17.00 uur in de Johanneskerk.

Fakkeltocht – 24 december

Wilhelminaplein/Centrum Eindhoven – 18.30 uur



Kerstviering rondom Klein Kerstoratorium –

24 december,

Johanneskerk – 21.00 uur

In 2004 is het Klein Kerstoratorium voor het laatst in onze gemeenschap uitgevoerd. Toen nog in de Studentenkapel. Er bestaan nog zeer nostalgische opnamen van. In dit kerstoratorium van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen gaat het om een versmelting van het kerstverhaal met liederen. Het zo bekende geboorteverhaal wordt ten dele verteld, voor een ander deel gezongen door solisten, en dan is er nog de muziek door een groot koor dat begeleid wordt door een klein orkest. Een re-



frein uit dit werk heeft wel vaker op het programma gestaan: Kind ons geboren, zoon ons gegeven.

VIERINGEN Velerlei

Viering Velerlei – zondag 4 januari

Beelden die ons inspireren

Net als muziek kunnen ook beelden ons inspireren of geïnspireerd hebben. Beelden die het hart hebben geraakt, die je een gevoel van blijdschap brengen of een drijfveer zijn in je leven. Ben jij door een beeld, in welke vorm dan ook geraakt, waarop keuzes in jouw leven gebaseerd zijn? Misschien op dát moment nog niet bewust ervaren, maar reflectie op je leven kan je inzicht verschaffen over hoe je als mens bent gegroeid tot de mens die je nu bent. Welk(e) beeld(en) zijn voor jou belangrijk geweest in jouw leven? Wat heeft dat specifieke beeld je gebracht? Beelden kunnen in de ruimste zin van het woord worden opgevat.

Marleen Hermus

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Dialoogavond – 15 januari

Asiel en Migratie: we moeten het er over hebben.

Locatie: Huiskamer voor Vluchtelingen

Aanvang: 20.00 uur

Ik word elke keer weer blij als ik iets heb kunnen doen.

Ik heb niets tegen Vluchtelingen maar....

Ik heb nog nooit iemand op de vraag wat wil je worden horen zeggen...vluchteling

Ooit een vluchteling ontmoet of gesproken? En beviel het??

Wat is erger: illegaal zijn of illegalen uitbuiten?

Ik zou graag willen helpen maar ondertussen wordt er voor mij ook niets gedaan, dus...

Ben jij ook op zoek naar het gesprek, kom dan meedoen bij een of meer van onze dialoogavonden: 23 oktober, 20 november, 15 januari en 5 maart, om 20.00 in De Huiskamer voor Vluchtelingen (Lichtstraat 376 Eindhoven)

Wil je op de hoogte gehouden worden stuur dan een mail naar: dialoog@kapel-eindhoven.nl of gebruik de QR-Code. Dan kom je op de mailinglijst.

Platform Levensbeschouwing en Vrede, Eindhoven

Huiskamer

Vluchtelingen in de Knel

Vidk

De Kapel

Week van gebed voor eenheid van christenen 2026

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2026 in het teken van het verlangen naar eenheid: *Eén van Geest*. Deze tekst komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 18 t/m 25 januari 2026. Op vele plekken in het land kun je meebidden tijdens de Week van gebed voor eenheid.

Hieronder een overzicht waarop je kunt zien wanneer je op welke locatie in Eindhoven kunt aanhaken bij een gebedsbijeenkomst, vesper, oecumenische viering, dienst of andere activiteit.

zondag	18 januari	Kruispuntgemeente / De Kapel	Camphuysenstraat 4
maandag	19 januari	Ichtus / Het Bakken	Mendelssohnlaan 1a
dinsdag	20 januari	Maranathakerk	Venstraat 30
woensdag	21 januari	Sint Petrus' Stoel / Geloofsgemeenschap Augustinus	Kloosterdreef 31
donderdag	22 januari	DoReLukerken / Oud-Katholieke Kerk	Boschdijk 354
vrijdag	23 januari	De Bron / Jacobuskerk	Elburglaan 51
zaterdag	24 januari	De Lichtstad	Wegedoorlaan 2b
zondag	25 januari	Catharinakerk / Trinity Church	Catharinaplein



Festival of Nine Lessons and Carols



Op woensdag 24 december om 15.00 uur verzorgt de Capella Vesperale het Festival of Nine Lessons and Carols in de Catharinakerk.

De Lessons and Carols bestaan uit lezingen uit de Bijbel die worden afgewisseld met traditionele en moderne kerstliederen. Dit jaar zullen in een afwisseling van koor- en samenzang klinken: *Once in Royal Davids City; Up! Good Christian folk; Adam lay ybounden; On Christmas night (Sussex Carol); O come, o come Immanuel; God rest you merry, gentleman; Unto us is born a Son; Sans Day carol; Of the Father's heart begotten; In the bleak midwinter; The Bell Carol; O come, o ye faithfull en Hark! The herald-angels sing.*

Gelezen wordt uit de bijbelboeken *Genesis, Jesaja* en de evangeliën naar *Lucas, Mattheüs en Johannes*. De Lessons worden ingeleid en afgesloten met orgelspel.

Het zal (voorlopig?) de laatste keer zijn dat de Capella Vesperale te horen is. Door het kleiner wordende koor en het geringe aantal bezoekers is het niet langer mogelijk om de Evensongs in het vaste ritme van de derde zondag in de maand te blijven verzorgen.

Er wordt gekeken of het mogelijk is om de vesper in een andere vorm voort te zetten. Daarover hoort u te zijner tijd meer.

Bert Jan van Haarlem



Joachim en Anna

Dinsdag 27 januari 14.00 uur Johanneskerk

ALPINISME

Op 27 januari 2026 geeft Jan Schellekens een lezing over het alpinisme. We kennen onze buurtgenoot als een inspirerende spreker, die eerder een lezing hield over het maken van fresco's.

Hij zal nu vertellen over het ontstaan van het alpinisme en de ontwikkeling van het bergbeklimmen. Een groot deel van zijn voordracht zal gewijd zijn aan de Mount Everest, de hoogste berg op aarde. Waarom willen zo veel mensen die berg beklimmen? Hoe doen ze dat? Wat is hierbij de rol van Sherpa's? Waarom wordt het gebied boven 8000 hoogtemeters de zone des doods genoemd? Welke gevolgen hebben de beklimmingen van



Annapurna massief

de Everest voor de natuur en het milieu? Een andere bergreus is de K2. Waarom is die berg nog gevaarlijker dan de Everest? Wat gebeurde er bij de eerste beklimming in 1954? Aan de hand van mooie foto's zal Jan Schellekens ons meenemen in de fascinerende wereld van het bergbeklimmen vroeger en nu. We beginnen de middag in de Johanneskerk als altijd om 14.00 uur. We sluiten om 16.00 uur af en daarna is er gelegenheid iets met elkaar te drinken. Een vrijwillige bijdrage is welkom – er staat een doos in de hal. Voor ons is het erg belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt, uiterlijk 25 januari, via de mail: joachimenna@hotmail.com of via de telefoon: Gonnie v.d. Pijl: 2621624
Klaas Meijer: 2410633
Iedereen is welkom ongeacht leeftijd/wijk/woonplaats/al dan niet betrokken bij de Johanneskerk.

*Namens Joachim en Anna,
Janneke van Wijk-Hoek*

Licht in de duisternis

December is de maand van gezelligheid. Eerst vieren we het sinterklaasfeest. Daarna met elkaar rond de kerstboom. Zo proberen we de donkere dagen met allerlei lampjes en versieringen op te fleuren, zowel binnen als buiten. Vol verwachting zien we uit naar Kerstmis. We leven en werken toe naar de geboorte van de Here Jezus.

En juist die tijd van verwachting is belangrijk. Want alleen als we de tijd nemen om ons op het Kerstfeest voor te bereiden, zullen we het feest in zijn volle glorie kunnen beleven. Het is net als met muziek. Je werkt tijdens een muziekstuk toe naar de ontknoping. Maar als de aanloop niet zuiver is, of men speelt in verschillende tempo's, dan zal de ontknoping minder geslaagd klinken. Als je met elkaar muziek maakt, dan moet je goed naar elkaar luisteren. Je bouwt samen de spanning op. Het wordt steeds luider. Maar dat luider worden moet je wel op dezelfde manier doen als de rest. Anders is de balans weg. Als dat lukt, dan voel je de spanning in de muziek stijgen. Pas wanneer de aanloop die spanning en sfeer heeft die nodig is, dan zal de ontknoping ook echt als een overwinning en bevrijding klinken. En die climax vieren we op 25

december. Het licht zal zegevieren. De nacht is voorbij. Het wordt weer licht.

De kersttijd is een periode van samen zijn. Elkaar opzoeken, samen eten, gezellig bij elkaar zijn. Het is ook een periode waarin wij geconfronteerd worden met het verlies van onze dierbaren. Kerst is voor velen ook een moeilijke periode waarin eenzaamheid of het alleen zijn ten diepste wordt gevoeld. De eenzaamheid omdat je een dierbare hebt verloren. Voor sommigen zal dit het eerste Kerstfeest zijn dat je zal vieren zonder je geliefde. Misschien ligt hier ook een taak voor ons, om elkaar juist in deze tijd niet te vergeten. Om extra ons best te doen in aandacht en tijd voor elkaar. Een klein gebaar is soms al genoeg om een naaste die kracht te bieden, die nodig is om deze tijd door te komen. Als we deze tijd van verwachting een beetje kunnen 'verlichten', misschien dat ook voor hen die het moeilijk hebben, Kerst toch een feest mag zijn.

Ik sluit af met een gedachte van Henri Nouwen:

Licht in de duisternis

Wij gaan voort 'door dalen van duisternis en dood' en toch zijn we voor geen onheil bang omdat God naast ons gaat. De stok en de staf van God geven ons



nieuwe moed (Psalm 23:4). Dat is niet zomaar een troostende gedachte, het is een betrouwbare innerlijke ervaring. Ons leven is vol leed, pijn, desillusie, verlies en verdriet, maar het kent ook momenten waarop we de Mensenzoon hebben zien komen 'zoals een bliksem-schicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen' (Matteus 24:27). Er zijn momenten waarop we helder zien, duidelijk horen en diep ervaren dat God meegaat op onze tocht. Door die ervaring worden we mensen die als licht schijnen in de duisternis. Jezus zegt: 'Jullie zijn het licht in de wereld ... Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel' (Matteus 5:14-16).

Ik wens jullie allemaal gezegende dagen toe.

*Lieuwe Wijbenga
Kerkelijk werker in Eindhoven en
Veldhoven*

Geloven als je ouder wordt

Als je ouder wordt ga je dichter naar het moment waarop zichtbaar kan worden alles wat je geloofde en wat als komende werkelijkheid aan elkaar werd overgedragen. Eens vroeg ik aan een oudere markante man wiens vrouw overleden was of hij geloofde dat hij haar straks weer zou zien. Zijn antwoord was: 'Ja dat zal zo zijn, tenminste als al die dominees die ik in mijn leven beluisterde, mij niet besodemieterd hebben'. Je zult maar dominee zijn!

Momenteel leef ik in een overwegend katholieke omgeving. Daar wordt over geloofsinhoud nauwelijks gesproken. Het is net alsof het geloof daar meer vanzelfsprekend is; waar je niet meer over hoeft te piekeren, maar waar je wel mooie sterke verhalen over het kerkpersoneel kunt uitwisselen.

Scherp daartegenover staat de paniek van een gelovige protestante man die altijd heel orthodox was geweest en op zijn sterfbed opeens vaststelde dat er allemaal niks van waar is en dat je helemaal alleen en verlaten de dood ingaat.

Maar ook kom ik mensen tegen die ondanks ziekte, gebreken en tegenvallers telkens weer ervaren dat zij door de evangelieboodschap opgetild worden en perspectief mogen zien.

Onlangs beluisterden we een preek over straks: over het scheiden van bokken en schapen als God een oordeel velt. De bokken waren de klos. Als man ben ik een bok en dat zag er dus niet best uit. Maar de dominee troostte ons door te onderstrepen dat dat verhaal niks met het verschil tussen mannen en vrouwen te maken had.

En toch ga je dan even doordenken. Piekeren over de vraag hoe het dan straks zal toegaan met dat 'laatste oordeel'. We kennen allemaal heel hartelijke en lieve mensen die we in ons leven ontmoet hebben. Velen daarvan waren niet gelovig. Worden zij ook weggestuurd zoals die oliemeisjes uit de Bijbel die vergeten waren om voldoende olie bij zich te hebben? Ik kijk er niet naar uit naar dat 'laatste oordeel'. Dat Poetin en Hitler niet binnen mogen komen is tot daaraan toe maar al die vaak aardige anderen zal

God die dan de deur wijzen? 'Dat moet je maar aan God overlaten' hoor je dan of 'Je moet die verhalen niet zo letterlijk nemen. Kijk er symbolisch naar...?' Johannes heeft geprobeerd in het boek 'Openbaringen' een spannend verhaal over dat 'laatste der dagen' te schrijven. Zou dat echt zo door God geïnspireerd zijn of was hij zelf gewoon een goede verteller? Ik weet het niet maar het wordt er niet gemakkelijker op om met 'verlangen' maar het eind der tijden te kijken als je zijn verhalen leest. Als dat allemaal een noodzakelijke ontwikkeling is voor het 'einde der tijden' kunnen wij dan nog wel om vrede bidden?

Gaan we nu met al die zwaar wegende vragen het nieuwe jaar in of heeft het Kerstevangelie ons opgetild om over alles heen te kijken en de boodschap van Kerst weer in inspirerende proporties te brengen: God die uit 'de hoge onbereikbaarheid' bij ons komt om ons te helpen er samen iets moois van te maken en 'in vrede te leven'?

Jan Scheurer

Morgenrood van genade

Kerstmis is voor mij al bijna vijftig jaar lang het feest van licht en hoop geweest. Niet alleen als een jaarlijkse traditie, maar als een perspectief dat telkens opnieuw zichtbaar wordt in mijn werk als geestelijk verzorger.

In de huiskamers waar ik binnenkom, aan de keukentafels waar het leven geleefd wordt en waar de vragen vaak rauw en echt zijn, merk ik steeds opnieuw dat het licht zich niet laat doven door de nacht. Juist in de donkerte, in de kwetsbare momenten, zie ik hoe de genade van het morgenrood telkens opnieuw doorbreekt. Dat is waarom ik dit werk blijf doen. Het raakt me elke keer weer.

In het bijzonder denk ik in deze tijd aan een ontmoeting van lang geleden, die me gevormd heeft op een manier die ik toen nog niet kon bevatten. Het was een man met een verstandelijke beperking, iemand bij wie woorden niet altijd het middel waren om contact te maken. Zijn taal was vaak een echo van de mijne; eigen gedachten woorden geven was voor hem ingewikkeld. Maar juist daarom ontdekte hij een andere weg om te verbinden. Een weg die misschien nog wel eerlijker, directer en meer menselijk was dan alles wat wij met onze woorden proberen te zeggen.

Ik weet nog goed dat ik op een dag naar zijn dagbesteding liep, vol in mijn hoofd, overprik-

keld, moe van zorgen en verhalen. Ik kwam binnen, groette hem, en terwijl ik probeerde mezelf bijeen te rapen, keek hij me aan. Zonder iets te vragen, zonder iets te willen oplossen, legde hij intuïtief zijn hand op mijn hoofd. Een eenvoudige aanraking, zacht en vanzelfsprekend. En precies op dat moment voelde ik dat morgenrood. Dat kleine, stille licht dat niet schreeuwt, maar zacht door de kieren naar binnen komt. De genade van even gedragen worden, precies op het moment dat je dat zelf niet meer kunt.

Die ontmoeting heeft me geleerd wat zorg in essentie is: wederkerigheid. Zorg is nooit eenrichtingsverkeer. Wie er voor een ander is, moet ook zelf gedragen mogen worden. Je kunt niet geven zonder ook te ontvangen. En soms komt dat ontvangen uit onverwachte hoek, van iemand van wie je denkt dat jij de helper bent, maar die jou op dat moment iets wezenlijks teruggeeft.

Kleine gebaren, maar groot in betekenis

Die beweging van geven en ontvangen ervaar ik niet alleen in het werk als geestelijk verzorger, maar ook in mijn rol als docent. Leerlingen voelen feilloos wanneer je kwetsbaar bent. Ik herinner me een dag waarop het even niet zo goed met me ging. Ik stond



toch voor de klas, maar ik was niet helemaal mezelf. En juist die dag waren het de leerlingen die de ruimte vulden met zachtheid: een blik, een lief woord, een hand die even op mijn arm werd gelegd, een grapje dat precies goed viel. Kleine gebaren, maar groot in betekenis. Alsof zij even het licht aanstaken dat ik zelf niet meer kon vinden.

Misschien is dát wel de kern van Kerstmis: dat het licht zich nestelt in het kleine, het menselijke, het onverwachte. Dat we elkaar dragen—soms met woorden, soms met een hand op iemands hoofd. En dat het morgenrood van genade altijd weer wint van de nacht.

Karin Seijdell

Karin Seijdell is sinds 2002 geestelijk verzorger. Tot 2023 werkte zij in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En nu werkt ze bij mensen thuis met levensvragen voor het centrum voor levensvragen (www.cvl-mob.nl). Sinds een jaar staat ze daarnaast twee dagen als docent levensbeschouwing voor de klas op de middelbare school.

Kerstpakkettenactie

2025



In de weken voor Kerst worden door de Protestantse Gemeente in Eindhoven en in Son en Breugel kerstpakketten uitgedeeld. In Eindhoven worden ruim 200, merendeels 1-persoons, kerstpakketten uitgedeeld door de diakenen en andere vrijwilligers aan mensen die in deze tijd een extraatje wel kunnen gebruiken zoals mensen in de bijstand, asielzoekers en daklozen.

In elke wijk is één diaken die een lijst met namen samenstelt van mensen die in deze wijk in aanmerking komen voor een pakket. Ook het Protestfonds,

Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje, Vluchtelingen in de Knel, Stichting 'Ervaring die staat' (deze stichting geeft zorg aan mensen die eerder dak- en thuisloos waren), de Huiskamer voor Vluchtelingen en het Straatpastoraat/Openhuis Sint Cathrien leveren namen aan. Voor vier kerstpakketten is zo'n € 100,- nodig. Al deze groepen en de vluchtelingen kunnen veel pakketten gebruiken.

U kunt deze kerstpakkettenactie ondersteunen door: bij te dragen aan de kosten van deze kerstpakkettenactie door geld over te maken naar IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Eindhoven. Of u kunt een bijdrage doen tijdens de collecte voor de kerstpakkettenactie op kerstavond (24 december) en op kerstochtend (25 december).

In Son en Breugel wordt deze kerstpakkettenactie al jaren door de beide kerken (protestants en katholiek) georganiseerd. Sinds enkele jaren wordt deze actie georganiseerd en uitgevoerd door de Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel. Het is een actie voor de minima van Son en Breugel. In de weken voor Kerst worden houdbare producten

ingezameld. Op basis van de gezinssamenstelling worden door vrijwilligers de pakketten samengesteld. Voor deze actie wordt gecollecteerd in de kerk in Son. U kunt deze kerstpakkettenactie in Son ondersteunen door een bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de kerstpakkettenactie: NL80 RABO 0198 6344 39

Laten wij oog hebben voor elkaar en onze medemens en waar nodig actief ondersteunen!

Namens de diaconie een hartelijke groet,

Jeannet Venekamp
Wim Wiggers



Kerst, een oude traditie



Terugdenkend aan de Kerst van vroeger en vooruitkijkend naar de komende Kerst, wat valt dan op? Is er veel verschil? Ja en nee.

Wat ik mij herinner van de Kerst in mijn kinderjaren. Een kleine kerstboom de avond voor de Kerst opgetuigd met, in mijn ogen, prachtige ballen. En echte kaarsjes, die op eerste Kerstdag, soms op tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag werden aangestoken. Hoe lang brandden de kaarsjes toen, één twee uur? Maar het was magisch. Je bleef, zo lang ze brandden, ernaar kijken. Nog kan ik de teleurstelling voelen als de kaarsjes één voor één uitgingen omdat ze opgebrand waren.

Kerstmorgen gingen we naar de kerk. Ik kan me niet herinneren dat er ook een kerstnachtdienst was op 24 december, ik geloof van niet. Maar het hoogtepunt

van Kerst was de avond. Dan was er een speciale kinderdienst. De grote kerk zat dan zo vol, dat er echt niemand meer bij kon. Kinderen van de zondagscholen mochten vooraan zitten. Er werden kerstliederen gezongen, maar het allermooiste was het verhaal dat verteld werd. Muisstil was het tijdens de vertelling. Na afloop van de viering kregen de kinderen een boek, meestal van W.G. van der Hulst, en een sinaasappel.

En hoe is het nu? De kerstboom en veel andere lichtjes branden in en rond veel huizen al vanaf half november, en dan liefst de hele dag. De betovering is met de Kerst niet meer het licht maar de cadeautjes die onder de boom liggen. En hoe zit het met de verhalen die rond de Kerst verteld worden? Het lijkt een groot verschil tussen de kerstviering van vroeger en nu. De uiterlijkheden veranderen, maar de tradities blijven hetzelfde. De kerstboom die we jaarlijks in huis halen, heeft verrassend oude wortels. Al bij de Germanen waren groenblijvende bomen een symbool

van leven en licht tijdens de donkerste dagen van het jaar. Het geven van cadeaus rond Kerst is een mengeling van oude gebruiken. Al bij de Romeinen was het tijdens de Saturnaliën (feest ter ere van Saturnus) gebruikelijk om geschenken te geven.

Kerstfilms zijn in de moderne kerstperiode niet meer weg te denken. Ze zijn niet alleen vermakelijk, maar ze hebben ook een sociale functie. Uit onderzoek blijkt dat ze mensen verbinden door nostalgie en gedeelde emoties.

Wat de kerstboom, cadeaus en films zo krachtig maakt, is dat ze inspelen op universele menselijke behoeften: licht in donkere tijden, verbondenheid met anderen en momenten van warmte en troost. Ze zijn een mix van eeuwenoude symboliek, religieuze tradities en moderne sociale rituelen, waardoor kerst zowel een cultureel als sociaal feest blijft.

Wil Kielen



Stichting
Diaconaal Inloophuis
't Hemeltje

Vanuit 't Hemeltje

De laatste maand van het jaar is weer aangebroken. We kunnen terugkijken op een mooi jaar, waarin we weer een aantal plannen hebben kunnen uitvoeren, die voor onze gasten het net wat fijner maken om bij 't Hemeltje te komen.

Sinds 1 november zijn we op zondag, woensdag en donderdag van 11.00 – 15.00 uur open en op maandag en dinsdag van 12.00 – 15.00 uur. Gasten krijgen wel een kopje koffie, maar het eten wordt niet voor 12.00 uur uitgedeeld. Het eerder opengaan heeft o.a. als voordeel dat we meer tijd hebben om mensen te laten douchen. Voorheen kon het om 12.00 uur heel erg druk zijn (men wil op de douchelijst, koffie, telefoon

opladen, de was laten doen, maar vooral eten). Dat verloopt nu meer geleidelijk. Dit was mogelijk omdat we meer vrijwilligers hebben. De afgelopen maanden hebben zich meer vrijwilligers aangemeld. Ook zijn er een aantal stagiaires aan de slag gegaan. Onze plannen voor de toekomst zijn ook verder uitgewerkt. Op 1 november heeft een aantal mensen, waaronder gasten, de zolder opgeruimd, waardoor er ruimte kwam om de zolder af te timmeren en te isoleren. Het pand van 't Hemeltje is een gemeentelijk monument. Hiervoor gelden aparte regels om er iets aan de te doen aan de buitenkant. Op zolder stonden nog een aantal schilderijen, die gemaakt zijn in ons atelier op dinsdagmorgen. De komende maanden gaan we, samen met de makers, bekijken wat we daarmee doen.

Op 29 september jl. is er door wethouder Samir Toub bij de Catharinakerk een bankje 'onthuld' als herdenkingsplek voor (overleden) daklozen uit Eindhoven. Dit is een mooie plek, want het Open Huis, dat gevestigd is in de Catharinakerk, is een schuilplaats voor daklozen. Op het bankje staat een tekst om de dakloze medemens onder de aandacht te brengen. Op

de voorkant staat 'Sta stil en gedenk hen die dakloos overleden zijn' en op de achterkant staat 'Kom in beweging voor hen die nu dakloos zijn'. Op 5 november jl. hebben de straatpastores Rob Kosterman en Gerdien de Graaf een gedachtenisdienst in de Catharinakerk gehouden voor de overleden daklozen. Daar konden de aanwezigen een kaarsje aansteken en een naam noemen van degenen, die zij herdacht wilden hebben. Na de plechtigheid zijn er bloemen op het bankje gelegd. De kledingnaam blijft gehandhaafd zoals eerder is ingesteld. Door de grote hoeveelheid kleding die wij krijgen zijn we genoodzaakt kleding alleen nog aan te nemen nadat er een afspraak gemaakt is. Als u kleding heeft, spijkerbroeken, T-shirts, warme jassen - vooral voor mannen - maakt u een afspraak via 040-2468785. 't Hemeltje is te bereiken van zondag tot en met donderdag tussen 10.00 – 15.00 uur.

Wilt u meer weten over Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje, kijk op de website www.inloophuishemeltje.nl of neem contact op met secretariaat@inloophuishemeltje.nl. Wij wensen u een heel mooi Kerstfeest en alle goeds voor 2026!

Met vriendelijke groet,
Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
Ditta van Eijken, Secretaris



Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2;
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31.
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446



Inloophuis 't Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl





JOHANNESGEMEENTE

Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b T 2435248

Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214

E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl

Koster: dhr. J. Huizinga T 06 36564112

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son

Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912

E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN

Zondag 14 december – Derde Advent

Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster

Deze derde zondag van Advent draagt de naam *Gaudete!* - Verheugt u! De zondag ontleent zijn naam aan Filippenzen 4: 4: *'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.'* Om het vreugdevolle karakter van deze zondag is de liturgische kleur roze: door het paars van advent schijnt het licht van Kerstmis heen. We lezen Jesaja 35: 1-10 en Mattheus 11: 2-11.

Voorganger kerk in Son: mw. Anneke Nieuwenhuizen

Woensdag 17 december

Johanneskerk, 19.30 uur, vesper

Zondag 21 december – Vierde Advent

Voorganger Johanneskerk:

ds. Bernadette van Litsenburg

Deze zondag heet *Rorate coeli* - Dauw, hemelen. De naam komt uit Jesaja 45: 8: *'Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstroomen uit de wolken, en laat de aarde zich openen.'* De lezingen van deze zondag zijn Jesaja 7: 10-17 en Mattheus 1: 18-25.

Voorganger kerk in Son: ds. Christo Weijts

Woensdag 24 december

Johanneskerk, 17.00 uur, kinderkerstfeest

Ook dit jaar is er weer een kinderkerstfeest, met het thema *De Geluksbrenger*. De viering is een samenwerking van de Johannesgemeente en De Kapel. Alle kinderen die dat willen zijn van harte welkom om te komen, samen met hun (groot)ouders, familie, vrienden, burens. De viering is een vrolijke bijeenkomst met muziek, een vertelling, gebeden, een knutselproject en een lekkere verrassing. Het begint om **17.00 uur** in de Johanneskerk. Iedereen is van harte welkom! (Voor eventuele vragen kun je terecht bij marijkejansen64@gmail.com)

Woensdag 24 december, Kerstavond - gezamenlijke dienst in de kerk in Son

Voorganger ds. Welmoed van Severter

Samen vieren we de kerstnacht, waarin het licht van Kerstmis begint te schijnen. Het begint om **20.00 uur**.

Donderdag 25 december, Kerstmorgen - gezamenlijke dienst in de Johanneskerk

Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster

Eindelijk is het zover: we mogen het Kerstfeest voluit vieren! We lezen het Kerstevangelie uit Lucas, en de Cantorij zal met en voor ons zingen in deze viering. Iedereen is van harte welkom om na de dienst nog even koffie te drinken en na te praten.

Zondag 28 december, - gezamenlijke dienst in de Johanneskerk

Voorganger ds. Pieter Flach

Zondag 4 januari

Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar vieren we de Maaltijd van de Heer. Na de dienst is de inmiddels traditionele kerkenraadskoffie: leden van de kerkenraad zullen u bedienen! Zo luiden we samen het nieuwe jaar in.

Voorganger kerk in Son: dhr. Rob Kosterman

Zondag 11 januari - gezamenlijke dienst in de kerk in Son

Voorganger: ds. Bernadette van Litsenburg

Zondag 18 januari

Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster

Deze tweede zondag na Epifanie is de Kana-zondag. We lezen Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11.

Voorganger kerk in Son: ds. Kroon

Zondag 25 januari

Voorganger Johanneskerk: ds. Claartje Slootmans

Voorganger kerk in Son: nog niet bekend

VANUIT DE GEMEENTE

Tour - De stem van God verstaan

Op vrijdag 16 januari is de eerste bijeenkomst van Tour van dit nieuwe jaar. De avond is in het kader van het jaarthema - *De tekenen verstaan*. In 2023 overleed de Amerikaanse voorganger en gospelzanger Carlton Pearson. Ooit was hij voorganger in een van de grootste Pinkstergemeenschappen in Tulsa, Oklahoma. De boodschap die hij verkondigde, was helder: mensen die niet gered waren door de boodschap van het evangelie, zouden na hun dood zeker naar de hel gaan. Maar dan hoort hij op een dag de stem van God en kan niet om dit hemelse teken heen. Deze avond gaan we kijken naar een film over zijn leven. En omdat het een jaarthema-avond is, is iedereen, van jong tot oud, van harte welkom!

We beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. Om 20.00 uur begint de film, die rond 21.45 uur is afgelopen. Daarna is er gelegenheid om na te praten onder genot van een drankje en hapje. Als je mee wilt eten, is het fijn om dat te weten. En ook als je alleen voor de film komt, is het prettig als je je uiterlijk 12 januari opgeeft. Dat kan bij marijkejansen64@gmail.com

of k.wuijster@gmail.com. We zien uit naar een mooie avond samen!

Waar: Johanneskerk

Wanneer:

vrijdag 16 januari 2026, 18.30 uur / 20.00 uur

Gespreksgroep Rafaël

Op woensdag 21 januari komt de groep Rafaël weer bij elkaar, om 20.00 uur in de Johanneskerk. Het is een groep voor gemeenteleden in de leeftijd van achttien jaar en ouder. Eens in de zes weken komen we bij elkaar en bespreken dan een bepaald onderwerp, na uitgebreid te hebben bijgepraat. De voorlaatste keer hebben we een pilot-bijeenkomst gehad over het jaarthema. De afgelopen keer hebben we de bijbeltekst van de zondag daarop besproken. De variatie in thema's is groot. Als het je leuk lijkt om te komen, of als je nog vragen hebt, mail dan naar: k.wuijster@gmail.com. Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

Training ds. Kirsten Wuijster

In het najaar van 2023 ben ik begonnen aan een training: ik zou opgeleid worden tot KPV-trainer. Die training is bedoeld voor geestelijk verzorgers, pastores, predikanten en kerkelijk werkers, die zich willen bezinnen op hun persoon en hun beroep. Door persoonlijke omstandigheden heb ik de training toen moeten stopzetten. Nu ben ik uitgenodigd om alsnog tot trainer te worden opgeleid, bij het KPV-centrum van het Radboudumc. Het is voor mij een geweldige kans om alsnog trainer te worden en ik ben dankbaar dat deze uitnodiging is gekomen. Voor de gemeente betekent dit, dat ik weer een aantal weken minder beschikbaar zal zijn. Dat begint eind januari: op 27 - 29 januari, 3 - 5 februari en 10 - 12 februari ben ik afwezig. Tussen deze dagen door ben ik beperkt inzetbaar. Ik ben de kerkenraad en de gemeente dankbaar dat ik mijn scholing kan doorzetten.

Kirsten Wuijster

Wie ons zijn voorgegaan

Op maandag 20 oktober is Berend Middel overleden. Op 25 oktober hebben we afscheid van hem genomen in de Johanneskerk. Berend heeft altijd gezegd: *'Ik word 94 jaar'*. Dat heeft hij op een maand na, gehaald! Deze uitspraak geeft wel aan wat een grote levenskracht Berend had. En het laat zijn sterke wil zien, om er hier op aarde echt iets van te maken. Hij was vasthoudend, een doorzetter. *'Kan niet'* leek niet in zijn woordenboek voor te komen. Dat zagen we ook aan het einde van zijn leven. Want hoewel het al lang echt niet goed ging met hem, bleef hij toch vasthouden aan het leven. Dat kwam in grote mate door zijn liefde en zorg voor Co. Want ze zijn zo lang bij elkaar geweest - 71 jaar! Onlangs hebben ze samen nog hun 68-jarig huwelijk gevierd, in kleine kring. Berend had duidelijke ideeën over hoe de afscheidsdienst moest zijn. Niet te somber in elk

geval. Een paar liederen heeft hij nadrukkelijk gewenst: *Lichtstad met uw paarden poorten, en Ga met God, en hij zal met je zijn.* En ook nog twee verzen uit psalm 43: *O Here, God, kom mij bevrijden, / zend mij uw waarheid en uw licht / die naar uw heilige berg mij leiden, / waar Gij mij woning wilt bereiden. / Geef dat ik door U opgericht / kom voor uw aangezicht.* De teksten die hij heeft gekozen, staan in het teken van het eeuwige leven. Want Berend liet het leven los in het vertrouwen dat zijn leven zou overgaan in de vrede rijke wereld van God, de hemelse eeuwigheid. Het gaf hem troost en kracht aan het einde van zijn leven. We wensen Co, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Kirsten Wuijster



WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651

Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563

E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl

Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VANUIT DE GEMEENTE

Dit jaar een bijzondere Kerstviering

We hebben geen predikant, maar de liturgiecommissie zal de dienst verzorgen en een andere interpretatie geven aan 'Kerstmis'. Het Joodse volk is versnipperd en ligt onder de knoet van Rome. Het verlangt als nooit tevoren naar de belofte die God, via profeten, eeuwenlang geleden deed, namelijk 'IK ZAL EEN REDDER STUREN'. (Micha 5) Daarom zaten twee evangelisten, los van elkaar ongeveer 50 jaar na Christus achter hun schrijftafel en bedachten het verhaal dat ze Jezus uit Nazareth in Bethlehem geboren lieten worden waar ook koning David geboren was. De verhalen van Matteüs en Lucas lopen voor een groot gedeelte parallel, maar gaan op een bepaald moment uiteen. Matteüs richt zich op de niet-Joden van klein Azië, Griekenland en Rome. Hij legt het goede nieuws voor aan de grootste heidenen, de magiërs Lucas daarentegen laat het goede nieuws zien in de aankondiging aan de herders, de minsten uit de maatschappij. Veel later ontstaat een verhaal waarin beide groepen samen komen dat door Henry van Dyke in 1895 zo prachtig is geschreven. Dat hoort u allemaal op Kerstmorgen. De liturgiecommissie heet u van harte welkom.

Informatiemoment over het Kerk-in-Actieproject in Colombia: zondag 18 januari

Zoals ongetwijfeld bij jullie bekend, is onze Avondmaalscollecte sinds januari voor het opleiden van kansarme jongeren in Colombia. Op zondag 18 januari organiseren we een

informatiemoment in de kerk over het project in Colombia, waarvoor we het afgelopen jaar hebben gecollecteerd. Nic Rijnbende zal na de kerkdienst, tijdens het 12-UURTJE, vertellen over dit inspirerende project van Kerk in Actie, dat jongeren in het noorden van Colombia helpt om een toekomst op te bouwen. Nic Rijnbende is een consulent van Kerk in Actie. Tijdens de bijeenkomst vertelt Nic meer over hoe ons ingezamelde geld wordt besteed en welke resultaten er al zijn bereikt. Het is mooi om te horen hoe onze bijdrage helpt om jongeren nieuwe kansen te geven en hun leven een positieve wending te laten nemen.

Wanneer: zondag 18 januari

Tijd: 11.30 uur (na de dienst)

Waar: in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk



Na afloop is er een afsluitende lunch.

In verband met de lunch is het voor de organisatoren belangrijk om te weten hoeveel deelnemers er zijn. Er zal een intekenlijst klaarliggen voor aanmelding, opgeven kan ook via het emailadres: twaaalfuurtjeontmoetingskerk@gmail.com

Telefonisch aanmelden kan bij:

Margreet Damsma 040-2113595

of Tinie Kämink telefoon 06 1828 2434.

Iedereen is van harte welkom!

Marieke, Ellen & Maaïke



KRUISPUNTGEMEENTE

Adventskerk, Camphuysenstraat 4 T 2520472

Wijkredactie, T 2097623

E-mail: w.gugler@filternet.nl

predikant@kruispuntgemeente.nl

Website: www.kruispuntgemeente.nl

Kerkbeheer: dhr. T. Poot T 06 53362677

E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

VANUIT DE GEMEENTE

Vorbereiding voor het Kerstfeest

Als gemeente mogen we ons voorbereiden op het Kerstfeest. Verwachtingsvol kijken we uit naar het feest waarin we de geboorte van de Verlosser vieren. Symbolisch doen we dat door het aansteken van kaarsen, het wordt letterlijk steeds lichter. Dat

is ook ons gebed en wens voor het leven van eenieder van ons, maar ook voor de wereld. We verwachten het goede alleen van het Licht der wereld.

Aandacht voor zieken

In onze gemeente kampen verschillende mensen met verdriet of gezondheidsproblemen. We noemen hen hier niet bij naam. Zeker bij kwetsbare of langdurige problemen is het niet fijn als je naam steeds weer vermeld wordt. We hopen dat zij zich gedragen mogen weten door hun hemelse Vader én de mensen om hen heen. Als u zelf door een moeilijke periode gaat, willen we u aanmoedigen om contact te zoeken met uw wijkouderling en gemeenteleden.

Preekrooster

In januari wordt het preekrooster voor 2027 opgesteld. Een taak die meer achter de schermen plaatsvindt, maar van groot belang is voor de gemeente. Hoewel het steeds uitdagender wordt om elke zondag gevuld te krijgen, is het tot nog toe altijd gelukt. We mogen hierbij een beroep doen op enkele gemeenteleden, waarvoor we dankbaar zijn. Zo mogen we samen invulling geven aan ons gemeente-zijn.

Gemeente-avond

In januari is er een gemeente-avond. Naast een aantal vaste punten van informatie zal er ook een nieuw onderwerp met de gemeente besproken worden. Gemeenteleden ontvangen in januari een concrete agenda. We hopen veel mensen te mogen ontmoeten.

Kruispunthap

De organisatie van de Kruispunthap heeft opvolging gevonden. Het erg gewaardeerde maandelijkse lunchmoment wordt dus gecontinueerd. We wensen de nieuwe kartrekkers veel succes met hun taak.

Gerda van den Bos



LUTHERSE GEMEENTE

Kerkdiensten in Dommelhofstraat 1a

Wijkredactie, Amerlaan 2 T 2623104

E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl

Website: www.lutherszuidnederland.nl

VIERINGEN

De vieringen van de Lutherse Gemeente staan op pagina 14 bij de kerkdiensten.

UIT DE WIJKGEMEENTE

Week van het gebed

In de week van 19 tot 25 januari worden ook in Eindhoven weer bijeenkomsten verzorgd in

verband met de week van het gebed.

Onze gemeente houdt deze samenkomst samen met de Remonstrantse gemeente en de Oud-Katholieke gemeente in de Oud-Katholieke kerk

Wanneer: donderdag 22 januari 2026

Waar: Boschdijk 354, Eindhoven

Aanvang: 20.00 uur

Kerstherberg

24 december vieren we met de kinderen Kerstfeest

in de Dommelhoeferkerk.

Aanvang 14.30 uur tot ongeveer 17.00 uur
Damen knutselen, toneel en verhaal. En eten

Adventsochtend

Donderdag 18 december houden we een Adventsochtend in de Dommelhoeferkerk.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar. We praten dan over wat ons bezighoudt zo voor de kerstperiode. Neem iets mee wat voor u iets betekent zo vlak voor de Kerst.

We gaan ook wat liederen zingen, geef bij uw aanmelding ook door welk lied u aanspreekt.

We eindigen de bijeenkomst met een lunch en rond 13.30 uur gaan we weer op huis aan.

Meld u aan bij Irene Oosterveer,
ioosterveer@slab.nl
of telefoon 040-223 0960

Of bij Dick Eekel,
Dick.eekel@kpnmail.nl
of telefoon 040-253 2175



De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510

Etappe 17: Van Neurenberg via Schwabach naar Abendberg en Wernfels

Achter Luther aan lopen Een tocht op stevige stappers

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het voetspoor van Luther. Een serie met belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van Luther in 1510 met Rome als einddoel.

We verlieten de oude keizerlijke stad Neurenberg aan de Jakobskirche naar het zuidwesten, langs nieuwe en oude nederzettingshuizen, en liepen een tijdje idyllisch langs het smalle Ludwig-Donau-Main-kanaal. Het dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw en verbond de Donau bij Kelheim over ca. 170 km met de Main bij Bamberg.

Van de twee mogelijke routes naar Ulm kozen wij die via Gunzenhausen door het Lorenz-rijkswald in plaats van de route via Eichstätt. Onze eerste stop was de Sint-Niklaaskerk in Kornburg met een kerkhofportaal waarop de eerste regel van een pelgrimslied van Benjamin Schmolck (1672-1737) te zien is. De pelgrim vraagt om toegang tot de kerk: 'Open de prachtige poort voor mij, laat mij kennismaken met Gods huis; O, wat zal mijn ziel gelukkig zijn op deze plek! Hier is Gods aangezicht, hier is alle troost en licht'.

En het mooiste is: veel protestantse parochies in deze regio laten hun kerken overdag open voor bezoekers, pelgrims en biddende mensen. Het interieur is opnieuw typerend voor de Frankische protestantse kerken. Het prinselijke (Brandenburg-Ansbach) wapen als teken van de politieke bescherming van de kerk, de predikstoel met de twee hervormers Luther en Melanchthon, direct daaronder de avondmaalstafel met Christus als uitnodigende. En vóór de ingang van het liturgisch centrum bevindt zich het doopvont waar iemand wordt toegelaten tot de christelijke gemeenschap.

Iets verder buiten de oude stad kwamen we verzoeningskruisen uit de 15e eeuw tegen, die hier vaak als verzoening door veroordeelde geweldsmisdadigers moesten worden opgesteld. Soms hebben ze (later)

ook gediend als gedenksteden voor soldatengraven: 'Zweedse kruisen' ter nagedachtenis aan Zweedse soldaten die hier tijdens de Dertigjarige Oorlog zijn omgekomen. We passeerden heerlijk wilde weiden en onder een kanaalbrug door naar Schwabach. Schwabach werd beroemd als goudmijnstadje. Bladgoud wordt hier al meer dan 500 jaar geproduceerd en siert paleizen en kathedralen over de hele wereld en ook het stadhuis van Schwabach op het prachtige marktplein met zijn statige vakwerkhuisen en barokke gebouwen.



In 1410 werd begonnen met de bouw van een nieuwe gotische stadskerk, die uiteindelijk in 1509 voltooid was en net als zijn voorganger gewijd was aan Johannes de Doper en Martinus.

Luther zal hier zeker een gebed tot zijn naamgenoot hebben uitgesproken.

Kort voor zijn aankomst in Schwabach werd in 1505 het grote sacramenthuis opgericht om de eucharistiegaven op te slaan, die nu in het altaarsacrament in de rooms-katholieke kerk worden bewaard. Je ziet de zogenaamde trui van Veronica met een afbeelding van de gekruisigde, op de zijkant staat een verwijzing naar het engelenbrood (panis angelorum), allemaal duidelijke sporen van grote sacramentele vroomheid kort voor de Reformatie.

Schwabach is ook beroemd omdat naar deze plaats een zeer populaire druksoort van de nieuw uitgevonden losse letter is vernoemd. Ook veel Lutherbijbels werden met deze letters gedrukt. Schwabach behoorde tot de markgraafschap Branden-

burg-Ansbach, waarin markgraaf George de Vrome (1484-1543) al in 1528 de Reformatie introduceerde. Daarmee beantwoordde hij aan de wil van de Schwabacher-burgers, die al vanaf 1523 dichter bij de Reformatiedoctrine waren gekomen.

Ten slotte is Schwabach nog steeds bekend in de geschiedenis van de Reformatie omdat verschillende protestantse keizerlijke standen hier in oktober 1529 in het gasthuis Goldener Stern bijeenkwamen om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke protestantse leringen. Voor dit doel schreven Luther en Melanchthon leerartikelen, die, net als de Schwabacher-artikelen, de voorloper werden van de leerartikelen van de Confessio Augustana van 1530.

De volgende dag was er vooral veel landschap te zien en weinig historische bezienswaardigheden. Dus gingen we langs particuliere distilleerderijen naar Kammerstein en Abendberg.

De Kammersteiner Jakobskapelle was zo belangrijk voor ons omdat we hier opnieuw een historisch veilig deel van de oude Jacobsweg en dus ook de Lutherse weg kunnen vinden. Ook Abendberg met zijn kasteelcomplex lieten we achter ons en we kwamen langs de zogenaamde 'witte zuil' in Wernfels, die al in 1407 werd genoemd en aan de middeleeuwse Heerstrasse staat. We waren dus op de goede weg.



Markus
Matthias



Witte Kerst?

Een witte kerst is een kerstperiode met sneeuw, waarbij er op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek ligt. Dit is een zeldzaam fenomeen in Nederland; sinds 1901 kwam het officieel acht keer voor, waarvan de laatste keer in 2010. De kans op een witte kerst is daardoor statistisch gezien erg klein, ongeveer 7%.

Ondanks alle statistieken horen Kerst en sneeuw blijkbaar voor veel mensen bij elkaar. Wie denkt er niet aan het lied 'White Christmas', geschreven door de componist en tekstschrijver Irving Berlin met de zinsnede 'I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know'?

Waar komt dat verlangen naar een witte kerst vandaan? Uiteraard kun je hier alleen

maar gissen en vermoedens uiten. Maar ik denk dat de betovering van een witte laag sneeuw boekdelen spreekt. Ineens is een landschap volledig veranderd. Alles wordt ondergedompeld in wit – het lijkt een sprookjeslandschap te zijn waar alles vernieuwd is. Kan het zijn dat er een intens verlangen bij de mensen aanwezig is naar deze



verandering, of vernieuwing? Dat men ergens opnieuw kan beginnen? Zonder de bagage en beperking uit het verleden. Net weer kind zijn. Onbevangen, onbevooroordeeld. Induiken in een nieuwe wereld. Je zou hier nog veel over kunnen speculeren. Wat mij echt beweegt is het prachtige gegeven dat deze verandering daadwerkelijk mogelijk is. En het heeft met Kerst te maken. Beter gezegd: met de Man van Kerst, Jezus Christus. Dankzij Hem is een verandering en vernieuwing nu al mogelijk. Zelfs de wereld zal ooit vernieuwd worden – een nieuwe hemel en nieuwe aarde (Openb. 21:1). Helemaal zonder een dikke laag sneeuw. Wel met de kracht van de vergeving en vernieuwing door de heilige Geest. Daar gaat het uiteindelijk om met Kerst. En als er een dikke laag sneeuw rondom Kerst ligt, heb ik daar helemaal niets tegen. Voor je gevoel hoort het er wel bij.

Werner Gugler

Bijbelacademie

Donderdag 11 december – 20.00 uur

In Mat. 7:15 waarschuwt Jezus voor valse profeten die als wolven in schapenvacht zijn. Wat betekenen deze woorden in onze huidige tijd?

BIJBELACADEMIE EINDHOVEN

Protestantse Gemeente
Eindhoven
Kruispunt

donderdag
11 dec. 2025
20.00 uur

ds. W. Gugler
Adventskerk

OVER MAT. 7:15 GESPROKEN
VALSE PROFETEN IN SCHAPENVACHT

BIJBELACADEMIE EINDHOVEN

Protestantse Gemeente
Eindhoven
Kruispunt

Zondag
28 dec. 2025
19.00 uur

ds. W. Gugler
Adventskerk

HEBREEËN 5-6
DE VERWAARLOOSDE BRIEF

Zondag 28 december – 19.00 uur

De brief aan de Hebreëen laat de verhevenheid van Jezus zien. Hij heeft meer majesteit dan engelen (Hebr. 1-2), en heeft een grotere betekenis dan Mozes of Jozua (Hebr. 3-4). In Hebr. 5 wordt benadrukt dat Jezus de toegang tot God kon bewerken. Hij is de betere hogepriester die het nieuwe verbond gerealiseerd heeft. Wij lezen vanaf Hebr. 4:14 over deze grote Hogepriester en proberen uit te leggen wat deze teksten met ons leven vandaag te maken hebben.

Wie houden de lofzang gaande...?

Als 'wij' - de Cantorij van de Johannesgemeente - dat al ruim 50 jaar met veel inzet doen, dan mag dat ook zeker gevierd worden. En dat deden wij op 17 oktober jl. met niet alleen de leden, maar ook ex-leden die verhuisd waren, maar nog altijd contact blijven houden.

Heel bijzonder was het feit dat er twee leden, sinds de oprichting in 1975, nog altijd lid zijn. Zij hebben door alle jaren heen, veel veranderingen meegemaakt. Werden er vroeger hoofdzakelijk liederen uit het Liedboek gezongen, in de loop der tijd zingen we ook uit andere bronnen; bij dat laatste bewijst de Cantorij goede diensten bij het instuderen van onbekende gezangen.

Het feest begon met zingen o.l.v. dirigent Els Kiesewetter, waar ook de gasten aan deelnamen. Na de koffie/thee en veel lekkers, deden allen mee aan een speurtocht-fotoquiz, die soms voor hilarische



momenten zorgde. Gemakkelijk was het niet om uit gedetailleerde foto's iets herkenbaars te ontdekken. Een smakelijke lunch, bereid door creatieve leden, bood gelegenheid voor bijpraten en ontmoetingen. De feestelijke muzikale bijdrage van ds. Van Haarlem was toepasselijk bij dit feest.

Na het zingen van enkele feestliederen was er tijd voor nagenieten en tenslotte afscheid nemen van elkaar.

*Namens de Johannescantorij,
Dorien Sijm, voorzitter*

IZB-Podwalks: met andere ogen kijken naar een alledaagse plek

De IZB – de vereniging voor zending in Nederland – heeft iets nieuws gelanceerd: IZB-Podwalks. Dit zijn wandelingen door dorpen, wijken of steden, waarbij je op verschillende locaties audiofragmenten beluistert over de plaatselijke geschiedenis, een associatie met een Bijbelverhaal hoort of uitgenodigd wordt tot een moment van rust en bezinning.

'Tijdens een wandeling leiden we mensen langs bijzondere plekken in een stad, dorp of wijk', vertelt initiatiefnemer Christiaan Posthumus. 'We nodigen hen uit om even stil te staan, te luisteren, en met open ogen te zien en horen wat er op die plekken is gebeurd of nog steeds gaande is. En misschien ontdekken ze dan dat God dichterbij is dan ze dachten – in het verhaal van een

stadsgebouw, de rust van een park, de stenen op de begraafplaats, de levendigheid van een schoolplein, het verlaten huisje in dat achterafstraatje of zelfs te midden van de drukte op een kruispunt.'

Van Dokkum tot Ouddorp

De podwalks voeren onder meer door de Amsterdamse Jordaan, Alphen aan den Rijn, Dokkum en Ouddorp. In de loop van de tijd komen podwalks over andere plaatsen beschikbaar. De ingesproken teksten zijn als podcast te beluisteren, maar ook als boekje te downloaden. Posthumus: 'Bij de IZB geloven we dat het zoeken naar God ons dichterbij Hem kan brengen, en dat willen we mogelijk maken voor anderen. Tijd nemen om een wandeling te maken, alleen of samen, kan daarbij een eerste stap zijn.'

Bekijk de IZB-Podwalks op:
podwalks.izb.nl



Bereiken we een kantelpunt?

Met flarden mist over de velden en een rood-oranje zon die langzaam boven de horizon klimt, zit ik in de trein naar Utrecht. Een paar keer per jaar ontmoet ik mijn IFES-collega's uit het hele land. Vandaag spreken we over de studenten van nu: de Gen Z'ers. Er wordt veel over hen gepraat en lang niet altijd met begrip. Toch lijkt deze generatie opnieuw open te staan voor zingeving en geloof. Ze geloven minder in de maakbaarheid van de wereld, maar zijn juist weer op zoek naar iets dat groter is dan henzelf. Veel studenten lopen vast in de druk om te presteren. Dat roept vragen op over identiteit, richting en betekenis — en juist daar ontstaat ruimte voor geloof.

Aangekomen in een grachtenstraatje in Utrecht, waar IFES haar kantoor deelt met de Theologische Faculteit Kampen, loop ik de trap op naar de bovenzaal. Daar wacht een dynamische groep collega's die elkaar vinden in geloof en enthousiasme voor studenten. De gesprekken gaan meteen de diepte in. Hoe bereiken we deze jongeren met het goede nieuws van God? Want terwijl er een nieuwe openheid voor geloof voelbaar is, zien we tegelijkertijd dat studentenverenigingen in aantal krimpen. Jongeren zoeken andere vormen van gemeenschap. Ze vinden die in online peergroups, via christelijke influencers en podcasts. Daar ontdekken ze soms herkenning en geloofsverdieping die ze offline moeilijker vinden. Ze hebben toegang tot eindeloos veel theologie, uitleg, meningen en interpretaties. Dat biedt rijkdom, maar ook verwarring.



Jongeren aanbidden God op de TU/e campus

Dat roept ook vragen op voor ons werk als IFES. Moeten we anders gaan werken? Andere ingangen zoeken? Het is te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden. Maar het gesprek helpt ons wel om kansen en uitdagingen te zien. Misschien vraagt deze generatie niet per se om grotere programma's, maar om nabijheid, echtheid en veilige plekken om vragen te stellen. De dag erna loop ik met een vol hoofd door het huis. De informatiestroom van de gesprekken moet nog landen. Ik besluit met de hond door het park te wandelen en nodig een buurtgenoot uit om mee te gaan. Terwijl de honden door de herfstbladeren rennen, vraagt ze waar haar zoon meer kan leren over het christelijke geloof. Hij heeft een Bijbel gekregen en is begonnen met lezen. Waar zou hij aansluiting kunnen vinden? Later die week spreek ik een andere moeder. Ze waren die ochtend in een kerkdienst geweest.

Misschien gaan ze nog eens. Haar dochter staat open voor het geloof en is zoekende. Zijn dit de kleine signalen dat God misschien iets nieuws aan het doen is? Zoals Stefan Paas schrijft in *De weg van vrede*: 'Of er opnieuw gevoeligheid voor God komt in onze cultuur, weet alleen God. Maar één ding weet ik wel: zo'n nieuwe gevoeligheid betekent niet een terugkeer naar ons religieuze verleden.'

Misschien zien we de eerste tekenen daarvan in de studenten en jongeren van nu. De vraag is dan: zijn wij als kerken klaar voor hen? Kunnen wij hen een plek bieden en begrijpen we wat ze nodig hebben?

Eveline Buist-Laseur
IFES studentenwerker Eindhoven
wijzijnifes.nl



*De redactie wenst u een gezegend
Kerstfeest en liefde,
licht en vrede voor het nieuwe jaar!*

Samen naar de kerk in december 2025 en januari 2026

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl, Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen, Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

Zondag 14 december 2025		
Johanneskerk	10.00 uur	Collectiedoel: Kerk in Actie - Werelddiaconaat ds. K.M. Wuijster ds. M. van Nie oecumenische viering (De Kapel)
	12.00 uur	
Kerk in Son	10.00 uur	mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	aanbedding
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dhr. L. Wijbenga
Lutherse gemeente	10.30 uur	ds. B.J. van Haarlem

Woensdag 17 december 2025		
Johanneskerk	19.30 uur	vesper

Zondag 21 december 2025		
Johanneskerk	19.30 uur	Collectiedoel: PKN - Jonge generaties vesper ds. B.J. van Haarlem oecumenische viering (De Kapel)
	12.00 uur	
Kerk in Son	10.00 uur	ds. C. Weijs
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. W. van Egmond
Lutherse gemeente	10.30 uur	ds. E. van der Panne

Woensdag 24 december 2025		
Johanneskerk	17.00 uur	Collectiedoel: Diaconie - Kerstpakketten gezamenlijke kinderkerstviering van de Johannesgemeente en De Kapel pastor E. Smits oecumenische viering (De Kapel)
	21.00 uur	
Kerk in Son	20.00 uur	ds. W. van Seventer
Kruispunt	21.00 uur	
Ontmoetingskerk	21.00 uur	dhr. L. Wijbenga
Lutherse gemeente	14.30 uur	ds. E. van der Panne
	kerstviering met de kinderen	
	20.00 uur	ds. J.W. Beks

Donderdag 25 december 2025		
Johanneskerk	10.00 uur	Collectiedoel: Diaconie - Kerstpakketten ds. K.M. Wuijster gezamenlijke dienst in Eindhoven
Kerk in Son	10.00 uur	
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	geen dienst
Ontmoetingskerk	10.00 uur	liturgiewerkgroep
Lutherse gemeente	10.30 uur	ds. H. Cuperus

Zondag 28 december 2025		
Johanneskerk	10.00 uur	Collectiedoel: door wijken zelf in te vullen dhr. P. Flach gezamenlijke dienst in Eindhoven
Kerk in Son	10.00 uur	

Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	bijbelacademie
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dhr. R. Kosterman
Lutherse gemeente	10.30 uur	geen dienst

Woensdag 31 december 2025		
Kruispunt	19.00 uur	ds. W. Gugler

Donderdag 1 januari 2026		
Kruispunt	11.00 uur	ds. W. Gugler

Zondag 4 januari 2026		
Johanneskerk	10.00 uur	Collectiedoel: door wijken zelf in te vullen ds. K.M. Wuijster Viering Velerlei (De Kapel)
	12.00 uur	
Kerk in Son	10.00 uur	dhr. R. Kosterman
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	verdieping
Lutherse gemeente	10.30 uur	ds. J.H. Kip lekendienst met gemeenteleden

Zondag 11 januari 2026		
Johanneskerk	10.00 uur	Collectiedoel: Kerk in Actie - Noodhulp gezamenlijke dienst in Son pastor J. De Schepper oecumenische viering (De Kapel)
	12.00 uur	
Kerk in Son	10.00 uur	ds. B. van Litsenburg
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	dhr. P. de Baat
Ontmoetingskerk	10.00 uur	aanbedding
Lutherse gemeente	10.30 uur	dhr. L. Wijbenga ds. E. van der Panne

Zondag 18 januari 2026		
Johanneskerk	10.00 uur	Collectiedoel: PKN - Missionair Werk ds. K.M. Wuijster Viering Velerlei (De Kapel)
	12.00 uur	
Kerk in Son	10.00 uur	ds. Kroon
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. W. Gugler
Lutherse gemeente	10.30 uur	mevr. B. van der Zwaag drs. J.B. Val

Zondag 25 januari 2026		
Johanneskerk	10.00 uur	Collectiedoel: PKN - Jonge generaties ds. C. Sloomans pastor E. Smits oecumenische viering (De Kapel)
	12.00 uur	
Kerk in Son	10.00 uur	voorganger nog niet bekend
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	bijbelacademie
Lutherse gemeente	10.30 uur	ds. P.J. Rebel ds. H. Cuperus

Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectiedoel.

Wie Wat Waar

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: dhr. H. Grootjans,
p/a Camphuysenstraat 4,
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE

Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger,
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven,
tel: 06-19356774, e-mail:
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl,
niet bereikbaar tussen donderdag 18.00 uur en
zaterdag 10.00 uur
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: ehvzuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
Pastorale kerngroep, e-mail:
ehvzuid.kerngroppastoraat@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging:

Strijp-Gestel-Meerhoven:
dhr. T. Schneider, tel. 2518614
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE

Predikant: mw. K.M. Wuijster,
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: vacant
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751,
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:

dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE

Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullingspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND

Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2,
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK

Eindhoven-Zuid,
Floor de Nooij, tel. 2122563,
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan,
e-mail: bertenhanna@gmail.com

STUDENTENPASTORAAT/TINT

Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS

GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl,
tel.06-17137235

INLOOPHUIS 't HEMELTJE

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant

Tel. 0800-0432 (gratis)
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)

Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: 14-12-2025 t/m 31-01-2026

Jaargang 55, no. 1

Samen

Versijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofredactie van SAMEN

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofredactie van SAMEN

Jaap Stooker, Gea Vos en Joke Wytzes-de Bie

Attentie

Het volgende SAMEN-nummer:
01-02-2026 t/m 28-02-2026

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:

- **12 januari:** kopij voor het wijkbericht bij de wijkredactie
- **14 januari:** complete wijkbericht bij de hoofredactie
- **7 januari:** kopij van schriftelijke reacties op artikelen bij de hoofredactie
- **14 januari:** kopij voor het overige gedeelte bij de hoofredactie

Kerkelijk Bureau

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven

IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v.
Protestantse Gemeente Eindhoven
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen

U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v.
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN

IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt
overgenomen, dan met bronvermelding.
Op de foto's rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto's hebben
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

Alleen...I am not alone

Verhaal van een jonge moeder

Wanneer je zwanger wordt, is het algemene idee dat je op een roze wolk leeft. Zeker, het is mooi, raar, bijzonder en nog veel meer. Maar het kan ook heel eenzaam zijn. En ik hoor u denken: "Ze heeft toch een man, vrienden en familie?" En dat klopt. Maar toch. Je man werkt zich een slag in de rondte om je te helpen en daar ben je dankbaar voor. Maar dat is ook een reden om je schuldig te voelen. Je bent niet te genieten, hormonen gieren door je hele lijf. En je voelt je beroerd. Je kent jezelf niet meer. Je wilt het vertellen maar het is nog te vroeg. Er kan nog zoveel mis gaan. En niemand kan je antwoord geven op je vragen, zelfs de verloskundige niet. En dan voel je je heel eenzaam.

En toch: als je eenmaal je kind kunt vasthouden is nog niet alles rozengeur en maneschijn, maar het is geweldig! En alle momenten van 'het even niet weten en weinig slapen' neem je graag voor lief.

In deze eenzame tijd heeft deze jonge moeder steun gezocht bij haar geloof. Bidden, meer dan in de rest van haar leven bij elkaar.

En het leven gaat door. Het kindje groeit, het gewone leven moet zoveel mogelijk doorgaan. En toen anderen eenmaal wel wisten wat er aan

de hand was, werd het gedrag snel door iedereen vergeven. En tijdens repetities van haar koor werd het lied "I am not alone, You will go before me" ingestudeerd. Een houvast in deze tijden. Je bent niet alleen! Het meisje is geboren en een nieuw leven als gezin gaat verder.

Verhaal van een oudere moeder

Je kind is volwassen en gelukkig getrouwd. Dat dacht je tenminste. Maar enkele jaren na de geboorte van kinderen blijken er breuken te zijn in het huwelijk. En ze blijken niet meer geplakt te kunnen worden. Ze gaan uit elkaar. Maar er is zoveel te regelen. En wie kan in het huis blijven? En je kind staat weer op de stoep. "Mag ik hier de tijd overbruggen? Ik moet een huis zien te vinden." En je weet dat het niet meevalt in deze tijd. Dus natuurlijk help je. Van dichtbij maak je mee waar ze doorheen worstelen. Je wilt helpen maar staat machteloos en kunt je er ook niet mee bemoeien. Maar je voelt je alleen. Hoe moet ik dit doen? En dan ga je bidden. Bidden of je leven er vanaf hangt. En dat is misschien ook wel zo. Maar dan hoor je een lied waarin iemand getuigt: "I am NOT alone, You will go before me". En het valt niet mee, maar het lied herinnert je eraan. Je bent niet alleen. Er is iemand die het allemaal al voor je gedaan heeft. Je kunt weer verder.

*When I walk through deep waters
I know that you will be with me
When I'm standing in the fire
I will not be overcome*

*Through the valley of the shadow
I will not fear*

Refrein:

*I am not alone
I am not alone
You will go before me
You will never leave me (2x)*

*In the midst of deep sorrow
I see your light is breaking through
The dark of night will not overtake me
I am pressing into you*

*Lord, you fight my every battle
And I will not fear*

Refrein

*You amaze me, redeem me
You call me as your own
You amaze me, redeem me
You call me as your own (2x)*

*You're my strength
You're my defender
You're my refuge in the storm
Through these trials
You have always been faithful
You bring healing to my soul*

Refrein

(I am not alone van Kari Jobe)



Karen en Gea