

Samen

Kerst



*In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.*

*Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.*

*Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.*

NLB 488: 1, 2, 3

Kerst

Hoe vaak hebben wij in de loop van ons leven Kerst gevierd? 20 keer? 50 of zelfs 80 keer? En hoe vaak heeft het verhaal van Kerst ons werkelijk kunnen raken? Ik bedoel dat wij verbaasd en verwonderd zeggen: ‘Dit kan toch niet waar zijn!’ Uiteraard beleeft iedereen ‘het geloof’ op zijn eigen manier. Er bestaat volgens mij geen norm hoe wij het Kerstverhaal moeten ervaren of verwoorden. Toch wil ik graag de vraag stellen of wij op een verrassende manier durven luisteren naar de teksten in de Bijbel die wij aanduiden als het Kerstverhaal?

Vaak hebben wij bij het lezen van de Bijbel een gekleurde bril op. Deze bril bepaalt dan voor een groot gedeelte of het bijzondere van het verhaal ons nog weet te bereiken. Laat ik een eenvoudig voorbeeld noemen. In onze voorstelling zien wij Jozef en de hoogzwangere Maria lopen naar Bethlehem.



Door talloze kindertekeningen en beelden menen wij zeker te weten dat Maria op een ezel rijdt terwijl Jozef – als echte gentleman – naast haar loopt. Ik heb nog nooit een kerstplaatje gezien waar dit beroemde stel twee ezels ter beschikking had. We weten echter uit andere teksten in de Bijbel dat Jozef en Maria arm waren en zich zeer zeker geen ezel konden permitteren. En ja hoor, gesteld dat ze er wel eentje hadden dan was het in hun cultuur zo gegaan dat Jozef op de ezel zat en Maria mocht lopen. Uiteraard is dit geen belangrijk detail. Het toont gewoon aan dat wij een moderne Westerse bril op hebben als wij naar deze teksten kijken.

Hetzelfde geldt ook als wij vragen naar de kern van het verhaal, naar het bijzondere, dan worden wij door bepaalde voorstellingen beïnvloed. Zoals bekend werd het pasgeboren kind in een voederbak gelegd omdat er geen ruimte was ... in het gastenvertrek. In onze voorstelling zien wij Maria (bijna uitgerekend) 's avonds laat wanhopig op zoek naar een hotelkamer maar niemand wil dit stel een plek geven. Afijn, een onvriendelijke herbergier geeft hen dan tenminste een plek in de stal. “Zie je wel”, zei iemand, “daar gaat het met Kerst over: barmhartig zijn, opkomen voor de naaste in nood”.

Nu wil ik daar helemaal niets tegen barmhartigheid en naastenliefde zeggen – maar daar gaat het in de tekst van Lukas 2 niet over. Afgezien van het feit dat in de Bijbel helemaal niets staat dat Maria en Jozef een hotelkamer zochten of vonden, en ook onze grimmige herbergier is in ons verhaal nergens te bekennen (wel in kerstmusicals). Als iemand in het nabije Oosten op reis ging – vooral naar familie (zoals bij Jozef die familie in Betlehem had) is het wel voor de hand liggend dat je bij familie logeert. Gastvrijheid werd daar groot geschreven! In het geval van Jozef was zijn familie arm – d.w.z. zonder een gastenvertrek op de eerste verdieping.



Huis met gastenvertrek boven en ommuurde stal

Het kind werd na de bevalling gewoon in een voederbak gelegd. Zoals in dat soort huizen gebruikelijk was de ‘stal’ onderdeel van het huis. Daarin ligt nog niets bijzonders. Veel kinderen werden en worden onder veel slechtere omstandigheden geboren. Waar ligt nu het bijzondere in het verhaal? Het antwoord heeft te maken met het teken van de engelen voor de herders. Zoals bekend werd de geboorte van Jezus bijna niet opgemerkt. Engelen vertelden aan herders dat de Verlosser van Israël geboren is – en dat er een grote vreugde zal komen voor alle mensen. Het teken van deze grote vreugde was een pasgeboren kind dat volgens de gewoonte in doeken gewikkeld werd en in een voederbak zou liggen.



Voederbak uit Israël (Megiddo)

Misschien denkt u: ik zie nog steeds niets bijzonders. Laten we deze voederbak uit Israël eens nader bekijken. Een kind van kop tot teen in witte linnen doeken gebakerd ligt in een stenen trog (waar de beesten uit konden drinken). Wat zien wij als we zo'n kind in zo'n

voederbak leggen? Voordat ik een antwoord geef, een kleine tip: Dit kind zou 30 jaar later ook weer in doeken gewikkeld worden en in een uit de rots gehouwen sarcofaag worden gelegd.

Het staat of valt met welke vooronderstellingen (bril) wij teksten lezen. Misschien willen wij uitgerekend met Kerst geen lijnen trekken naar Goede Vrijdag. Laten we de geboorte of het leven gedenken, en niet de dood – zou iemand kunnen zeggen. Maar dit is nu in mijn zichtwijze het verrassende wat de engelen tekenachtig wilden aanduiden. Dit bijzondere kind word geboren in het teken van zijn sterven. ‘Dit kan toch niet waar zijn!’ – Ja, nu komen we in de buurt van het verrassende van het Kerstverhaal. En ik weet dat deze interpretatie nogal wat emoties los kan maken: dit kind is mens worden met het doel later zijn leven als offer te geven.



In de kunstgeschiedenis zien wij dat de christelijke kerken meer dan 1000 jaar deze interpretatie geleerd en geschilderd hebben. Zoals dit mozaïek van Pietro Cavallini in Santa Maria in Trastevere rond 1300 of de talloze Icoon-afbeeldingen.

Wat zou er gebeuren als wij de kerstverhalen opnieuw gaan lezen met de vraag: Wie is deze Jezus van Nazaret? Waarom werd Hij geboren in het teken van zijn sterven? Wat heeft dit met mijn leven te maken, met mijn geloof?



Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het element van verwondering ons geloof nieuw leven gaat inblazen. Natuurlijk kan het gebeuren dat oude voorstellingen plaats moeten maken voor nieuwe. Boeiend is het in elk geval als wij aan deze zoektocht beginnen.

Werner Gugler

Verlag Gemeenteavond

Op woensdag 15 november was de jaarlijkse gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Eindhoven. Deze keer werd de gemeenteavond gehouden in de Johanneskerk. De avond werd bezocht door zo'n 25 tot 30 mensen, wat zorgde voor een goed gevuld zaaltje.

In het eerste deel van de avond vertelden mensen uit de verschillende wijkgemeenten over initiatieven binnen hun wijkgemeente.

De Johanneskerk vertelde over de kind-op-schootdensten. Deze zijn voor de jongste kinderen onder de vijf jaar. De viering wordt eens in de twee maanden gehouden in de ruimte van de kinderopas. Tijdens de viering zitten de kinderen in een kring met hun ouders. Er wordt een kaars aangestoken en ze luisteren naar een verhaal. Daarna gaan ze samen knutselen.

Eindhoven Zuid vertelde over hun activiteiten op het thema Verbinden door Ontmoeten. Voorbeelden zijn de instuif die iedere 3e donderdag van de maand wordt gehouden, het kroonjaarfeest waarvoor alle mensen worden uitgenodigd die een kroonjaar vieren en het adventsontbijt.

De Kruispuntgemeente vertelde over hun 50-plus Bijbelgesprekskring. Deze groep mensen komt

eens in de twee weken samen om een boek uit de Bijbel te bespreken.

De kerk in Son vertelde over hun koffiemiddagen. Deze zijn in de coronaperiode ontstaan om mensen in staat te stellen toch samen te komen. Deze koffiemiddagen zijn wegens hun succes voortgezet toen de beperkingen van corona voorbij waren.

Ook werd er een update gegeven van de stand van zaken binnen de werkgroep 'Toekomst van de kerk'. Vanwege de krimp en vergrijzing, vooral binnen de Johannesgemeente en Eindhoven-Zuid zijn er problemen ontstaan bij de bemensing van de verschillende bestuursorganen en is er een terugloop in de mensen die de kerkdiensten bezoeken. Tevens is er een structureel tekort op de begroting. Het voorstel zal worden om volgend jaar verder te kijken naar drie aandachtsgebieden: Hoe willen wij kerk zijn in de toekomst en wat gebeurt er in de wijken, de bestuurlijke opzet van de PGE en de vraag hoe wij de financiën van de gemeente op orde houden. De werkgroep zal eind december een voorstel naar de Algemene Kerkenraad sturen. (De presentatie kunt u vinden op de website.)

Na de pauze werd er een overzicht gegeven van de begrotingen van de kerkrentmeesters (CvK) en

van de diaconie (CvD). Ook dit jaar laat de begroting van de kerk een groot tekort zien. Dit tekort is voor een deel te verklaren door de verduurzamingsplannen voor de Adventskerk. Echter de Johannesgemeente en Eindhoven-Zuid laten ook tekorten zien, zonder dat er bijzondere kosten begroot zijn. In de toekomst zal het nodig zijn op de kosten te bezuinigen aangezien de inkomsten door de vergrijzing van de gemeente ieder jaar afnemen.

De begroting van de diaconie verandert de laatste jaren niet veel. Inkomsten zijn de diaconale jaargift en een deel van de kerkelijke bijdrage in Son. Uitgaven zijn giften en ondersteuning van plaatselijk en regionaal diaconaal werk. Na wat vragen stemden de aanwezigen in met beide begrotingen. Tevens werd stilgestaan bij de voorgestelde veranderingen in de Plaatselijke regeling van de PGE. Naast het opnemen in de Plaatselijke regeling van de betreffende delen van de laatste kerkorde zijn de voornaamste wijzigingen het terugbrengen van het aantal leden van de AK en het CvK tot een aantal dat overeenkomt met de huidige stand van zaken.

De avond werd afgesloten met het lezen van een gedicht.

Henk Grootjans

Week van eenheid

De laatste week van januari is weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema van deze week is Heb God lief... en je naaste als jezelf.

Dit thema is gekozen uit Lucas 10: 25 – 37, een Bijbelgedeelte dat wij kennen als het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Jezus beantwoordt met dit verhaal een vraag die aan Hem werd gesteld: 'Wie is mijn naaste?'

Katholieke en protestantse gelovigen uit Burkina Faso hebben materiaal gemaakt voor de Week van gebed, samen met mensen van Chemin Neuf (een wereldwijde oecumenische gemeenschap). Christenen en kerken in Burkina Faso weten wat het is om aangevallen te worden en slachtoffer te zijn van geweld. Toch zijn er ook momenten en plaatsen waar moslims en christenen samen werken en oplossingen zoeken voor vrede, sociale cohesie en verzoening.

Elke avond zal er tijdens de Week van gebed een avondgebed zijn in verschillende kerken in Eindhoven. Iedereen, van allerlei kerken in de stad, wordt daarvoor uitgenodigd: van Katholiek tot Pinkster, van Remonstrants tot Vrijgemaakt.

In de week van Gebed zal er op elke avond een gebedsbijeenkomst zijn. Dat zal zijn in verschillende kerken in Eindhoven. De gebedsvieringen beginnen om 20.00 uur. U bent zeer welkom en van harte uitgenodigd.



2024 Week van Gebed Eindhoven			
	Elke avond 20.00 uur		adres
zondag	21-jan	Ontmoetingskerk	Meerkollaan 3
maandag	22-jan	De Bron	Elburglaan 51
dinsdag	23-jan	Lichtstad gemeente	Weegendoornlaan 2b
woensdag	24-jan	Lutheranen & Augustijnen	Dommelhofstraat 1A
donderdag	25-jan	Oud Katholieken & Kapelkerk	Boschdijk 354
vrijdag	26-jan	Baken	Mendelssohnlaan 1A
zondag	28-jan	Catharina kerk	Catharinaplein 1



Kerstverhaal

Zwetend van de hitte en met pijn in zijn ogen van het staren door de bestofte voorruit rijdt Yusuf over de weg door de woestijn. Zijn ene voet op het gaspedaal en de andere boven de rem om meteen te kunnen stilstaan bij een kuil in de weg of bij een flinke steen. In de laadbak van zijn vrachtwagen zitten acht mannen en een vrouw met een baby. Yusuf hoopt dat hij nog steeds op de hoofdweg zit en niet een verkeerde afslag heeft genomen en verloren rijdt in de woestijn. Niet nu, nadat ze vannacht de bewaker van gisteren zijn ontvlucht.

Maar dan verschijnt er een groep kooplui met kamelen, even later een auto en een paar legerjeeps en eindelijk worden de eerste huizen zichtbaar. Yusuf slaakt een zucht van verlichting, terwijl meteen ook de schrik weer om zijn hart slaat. Staan de gealarmeerde mensensmokkelaars hen op te wachten en hoe komt hij langs de controleposten? En niet de minste vraag: wat doet hij met het hoogzwangere meisje naast hem in de cabine? Vanmorgen dacht hij dat hij hallucineerde toen hij het figuurtje op de weg zag, want zover van de bewoonde wereld is het onmogelijk om nog in leven te zijn.

Net als de anderen had hij meteen begrepen wat er aan de hand was. Dit meisje was slachtoffer van de oorlog, verkracht door wie dan ook en verstoten door haar familie. Anders was ze nooit in de woestijn gaan dwalen. Toch is er ook die andere ijzeren wet, je laat nooit iemand alleen in de woestijn achter. Maar nou zit hij wel lelijk met haar opgescheept. Bij zijn vragen is hij niet verder gekomen dan haar naam, Maryam. Het verstandigste zou zijn om haar gewoon in de stad te lozen, maar dat kan hij niet met zijn geweten overeenkomen, niet met een meisje in deze toestand. Dan schiet hem te binnen dat hij ooit gehoord heeft van kloosters die dit soort vrouwen opnemen.

Het is al bijna donker als ze met een grote omweg de andere kant van de stad bereiken. Het passeren van de controleposten verliep soepel, het werd geloofd dat hij een gewone chauffeur met passagiers was of misschien hadden ze ook helemaal geen trek in gedoe met een huilende baby en een hoogzwangere vrouw. Voor de veiligheid dropt Yusuf zijn passagiers op verschillende plaatsen en hij besluit de vrachtwagen ergens te verstoppen en in de stad naar een onderkomen te zoeken. Hoe verder ze komen, hoe groter de ravage, veel huizen in puin en ingestorte flats. Bij het eerste huis waar licht brandt, wordt al snel duidelijk dat het huis en zelfs de binnentuin vol vluchtelingen zit. Bij

de volgende huizen is het niet veel anders en niemand weet iets van een klooster of van een kerk. Het is nacht als iemand de poort open doet en medelijden krijgt met het tweetal. Ze mogen binnen komen en een vrouw ontfermt zich over Maryam: 'Och meisje toch, kom gauw binnen, dan maak ik wat te eten'. De vrouw geeft wat bevelen en neemt het meisje mee. 'Kom, ik zal je een beetje oprispen en dan moet je maar wat slapen'. Maryam laat met zich doen, ze voelt zich hier vast veiliger dan vandaag in de truck.

Net als Yusuf boven een kom warme soep overweegt om er stiekem tussen uit te trekken, is het al te laat. De vrouw komt weer de kamer in en vraagt: 'Wanneer is ze uitgeteld?' Verward kijkt hij om zich heen en weet niet wat hij moet zeggen. Er valt een ongemakkelijke stilte, ze houden Maryam voor zijn vrouw en ja, ja, meneer weet van niks. Hij ziet geen kans om zich hier uit te redden en de vrouw heeft al een besluit genomen: 'Jullie kunnen hier niet blijven. We kunnen geen bevalling hebben met al die kinderen'. Hier drie straten achter staat een flat. Die is gedeeltelijk ingestort door een bombardement. De bewoners zijn geëvacueerd en er wonen nu meer vluchtelingen zoals jullie, er is vast nog wel een ruimte vrij'. Er worden twee mannen opgetrommeld om hen erheen te brengen. 'Ik zal de vroedvrouw waarschuwen', roept de vrouw hen nog na.

Als het meisje het huis uitkomt, ziet Yusuf meteen dat de bevalling al is ingezet. Hij herkent dit maar al te goed, hij heeft het tweemaal meegemaakt met zijn vrouw. Zijn medelijden wint het van zijn aversie tegen de hele situatie, hij pakt het meisje stevig vast en ondersteunt haar bij het lopen. Als een wee te hevig is, staan ze even stil. Ze bereiken de flat en iemand wijst hen een kleine kamer. Het raam is kapot en een deur zit er ook al niet meer in, maar het is droog. Als Yusuf zijn jas op de grond wil leggen, komt er iemand met een deken. Niet te geloven in deze chaos. De weeën komen kort op elkaar en het is maar goed dat de vroedvrouw er snel is. Yusuf, die er verslagen bij staat, wordt door haar gecommandeerd om achter het meisje te gaan zitten en haar te ondersteunen. Het is absoluut taboe voor een vreemde man, maar de situatie is zó absurd dat hij het zonder tegenspreken doet. Maryam daarentegen is ineens heel alert, ze volgt de adviezen van de vroedvrouw op en knijpt ondertussen Yusuf's hand bijna fijn bij de persweeën. Als de baby komt, maakt de vroedvrouw een paar

pakketjes open en, bijna een wonder in deze primitieve omstandigheden, komen er een paar steriele instrumenten tevoorschijn en zo'n modern plastic navelklemmetje. Het kindje, een jongetje, wordt meteen bij de moeder gelegd.

De vroedvrouw is nog een poosje bezig en ondertussen instrueert ze Yusuf wat hij moet doen. Yusuf is murw van de inspannende dagen in de woestijn en van de gebeurtenissen van deze nacht, hij kan niet anders dan automatisch doen wat zij beveelt. Als ze weg is, ligt hij nog lange tijd in het donker te staren. Hij merkt dat hij toch even geslapen heeft als hij wakker wordt van de huilende baby. Tot zijn verbazing ziet hij hoe handig Maryam met het kind omgaat en het laat drinken. Met een steek van verdriet bedenkt hij dat ze waarschijnlijk een uitgebreide familie heeft met kleine zusjes en broertjes. En kijk wat er nu van haar is terecht gekomen, met een wildvreemde waar ze waarschijnlijk bang voor is, alleen in een vreemde wereld zonder toekomst.

In de morgen komen één voor één de andere vluchtelingen met steeds dezelfde woorden: 'Veel hebben we niet, maar hier is ons cadeau voor de baby' en brengen wat melk, een brood, een stukje zeep, een babyuitsje. Soms komt een kind mee en geeft een zelfgemaakte tekening van een groen kindje en een groene zon. Er waren geen andere stiften meer. Het ontroert Yusuf dat mensen die vrijwel alles kwijt zijn, toch nog weten te delen.

Met een hoofd vol tegenstrijdige gevoelens gaat hij 's avonds slapen. Het verdriet dat hij ver had weg gestopt, laat zich die nacht niet langer verdringen en in een nachtmerrie beleeft hij weer wat er gebeurd is, nu zo'n halfjaar geleden. Deze nacht is hij weer in zijn eigen huis, het leek een rustige nacht te worden, er was geen bomalarm geweest en ze waren in hun eigen bed gaan slapen, de kinderen bij zich. Midden in de nacht schrok hij wakker van een enorme knal, en tegelijkertijd vloog hij door de lucht en werd in een wolk van stof de trap afgeblazen. Hij had weer naar boven willen gaan, maar de trap was geblokkeerd door stukken plafond. Gek van angst en schreeuwend om Mirja en de kinderen was hij naar buiten gerend om te proberen hen via het slaapkamerraam te bereiken. Het was één en al puin en mensen pakten hem beet om hem tegen te houden.

Yusuf probeerde zich los te rukken tot hij nog half in de nachtmerrie merkte dat het Maryam was die aan zijn arm stond te trekken en riep: 'Stop, stop, word wakker, denk aan de baby'.

En toen was daar het meisje, dat net moeder was geworden, die de huilende vreemde man probeerde te kalmeren. En toen Yusuf niet kon stoppen met rillen van de kou of van angst, stapte zij over alle heersende taboes heen en zei dat hij naast haar moest komen liggen.

Ze deden de deken en hun jassen over hen heen en langzamerhand kalmeerde Yusuf.

Dat tweede deel van de nacht bracht hem een bijzondere droom. Hij liep langs het strand en zag in de verte iemand komen aanlopen. Het was Mirja met drie kinderen, zijn meisjes hadden een klein jongetje tussen zich in. Yusuf begon te rennen en omhelsde

zijn weergevonden vrouw en zijn kinderen en vroeg wie dat kleine jongetje was.

'Die is voor jou', zeiden de meisjes en duwden het kind naar hem toe.

'Wij gaan terug, maar hij blijft bij je, dan ben je niet zo alleen'.

Rustiger, maar zwaar van verdriet werd hij wakker. Normaal zou hij gedacht hebben 'mooie droom', maar hij begreep dat de droom ook over het kind van Maryam ging.

Die nacht brak de hel van de oorlog weer los, dichtbij de flat. Het hele gebouw schudde en kalk en gruis vielen van de muren. De vloer bewoog op en neer, en met z'n drieën rolden ze door het kamertje. Yusuf greep het kind en pakte Maryam vast. Ze trokken alles wat ze hadden over hun hoofd, hopen dat het plafond niet naar beneden zou komen.

Yusuf hielp Maryam het kind op haar lichaam te binden en angstig ineem gedoken zaten ze bij elkaar in afwachting van wat er nog kon komen.

'Ik wil hier weg', bracht Maryam uit, 'kunnen we niet ergens naartoe?'

Toen zei Yusuf het eerste het beste dat hem te binnen schoot: 'Ik heb een neef in Caïro. Laten we proberen naar Egypte te vluchten'.

Geeske van der Veen

Dit is een verkorte versie. Wilt u het originele verhaal lezen, stuurt u dan een mailtje naar g.j.v.d.veen85@ziggo.nl

SME Armoededebat 2023.

Op donderdag 9 november 2023 was het jaarlijkse Armoededebat.

De avond vond plaats bij de Ergon en werd geopend door Bert Willemsen, voorzitter van het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven en er waren ruim 90 belangstellenden.

Bert Willemsen verontschuldigde wethouder Saskia Lammers, die vanwege privé omstandigheden niet aanwezig kon zijn en zodoende ook haar visie met betrekking tot bestaanszekerheid in Eindhoven niet uit de doeken kon doen.

Gast spreker was Ralf Embrechts, directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) in Tilburg en medeoprichter van de armoedeglossy Quiet 500.

Ralf Embrechts had een inspirerend betoog, gelardeerd met vele praktische ervaringen vanwege het wijkwerk in Tilburg. Uit zijn presentatie hebben we een aantal opmerkelijke items gelicht :

- De tweedeling wordt almaar groter: tussen rijk en arm, tussen werk en door-flexit werkloos, tussen kansrijk en kansarm, tussen gezond en ongezond.
- Armoede: tekort aan geld + tekort aan meedoen is een fatale combinatie.

- Armoede wordt opgeknipt in deel-armoedes. Geen echte oplossingen, pleisters plakken i.p.v. echt genezen.

- 75 % = vrouw, gezinshoofd en cijfert zich weg.

- Laaggeletterd en laag gecijferd. Overheid: stop met onbegrijpelijke (boze) brieven. Mogen we ook nog fouten maken? Schuldeisers: 90 % is de overheid zelf (belastingdienst, de gemeente, CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau).

- Als je in de bijstand zit, heb je te maken met 24 regelingen waar je al dan niet gebruik van kunt maken (bron = ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sommige regelingen zijn per maand, andere per kwartaal, per jaar of incidenteel.

- Iedere gemeente doet iets: doch bij 120 % of 130 % of 140 % van de bijstandsnorm. De uitbetaling van de energietoeslag zou in maandelijkse termijnen moeten zijn. Kunnen we dat in Brainport Eindhoven regelen?

- Armoede kan iedereen overkomen. Vooral levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, het overlijden van je partner, werkloosheid, langdurig ziek zijn hebben grote invloed.

- In Tilburg is bij de uitvoering van de Participatiewet een vertrouwensexperiment uitgevoerd. Vertrouwen zorgt voor gezondheid en geluk. Vertrouwen geven is vertrouwen ontvangen.

- Huisvesting, onderwijs, gezondheid, inkomen, werk spelen een belangrijke rol m.b.t. de bestaanszekerheid. Verhoog het minimumloon naar € 16,- per uur en pas de flexwetten aan.

- Armoede signaleren en (warm) overdragen aan de juiste hulpverleners in je netwerk.

- Gratis kinderopvang (?), anticonceptie, menstruatiemiddelen. Voor rijk en arm, zonder bureaucratisch geneuzel. Beperkte mondzorg in het basispakket. Zorgplicht gaat voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, privacy).

- Overheid / bedrijfsleven / dienstensector: denk eens slim na hoe je de stress voor een bewoner / huurder / klant in je dienstverlening kunt verminderen.

- Quiet community : vertellen, verzachten, versterken, vertrouwen. De mens zelf in zijn / haar kracht laten komen, op hun eigen manier, tempo en wijze.

Aan het eind van de avond was er ook nog gelegenheid om vragen te stellen aan twee beleidsambtenaren van de gemeente Eindhoven.

Wim Wiggers

Kerstpakkettenactie 2023 - een actie voor mensen door mensen

De Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel organiseert ook dit jaar weer de Kerstpakkettenactie voor mensen in onze gemeente die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wilt u ook uw steentje bijdragen en iemand anders een plezier doen?

Hoe werkt het?

U kunt uw kerstpakket of losse producten afgeven bij de Protestantse Kerk. Denk bijv. aan filterkoffie, thee, vruchten op sap, bonbons, lekkers voor kinderen of andere producten.

Waarmee zou u zelf graag verrast willen worden?

Let u wel op de uiterste houdbaarheidsdatum? Producten die over deze datum zijn worden niet in de pakketten geplaatst, evenals producten die geassocieerd worden met Sinterklaas of producten die alcohol bevatten.



De vrijwilligers van de Kerstpakkettenactie zorgen ervoor dat uw gift terecht komt bij diegenen die dat goed kunnen gebruiken.

De pakketten worden met veel zorg samengesteld en er wordt gelet op de samenstelling van het betreffende gezin.

Uw financiële gift wordt zeker ook gewaardeerd, zodat er iets extra's kan worden gekocht als aanvulling op de ingeleverde artikelen. U kunt uw gift storten op onze bankrekening o.v.v. bijdrage Kerstpakkettenactie:

NL 80 RABO 0198634439 t.n.v. Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel

Waar kunt u terecht?

Vanaf 11 t/m 21 december kunt u uw pakketten of financiële gift afgeven bij de Protestantse Kerk aan de Zandstraat 26 in Son.

Openingstijden:

- 11 tot en met 16 december van 10.00 - 12.00 uur
- 18 tot en met 20 december van 9:30-16:00 uur
- 21 december van 9:30-12:00 uur

Voor informatie kunt u ook terecht op onze website: www.kerstpakkettenactiesonenbreugel.nl en onze facebookpagina: Kerstpakkettenactie Son en Breugel

Hartelijk dank namens de Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel!

Magda van Duinen

Sabbat

Bij Navigators Netwerk Eindhoven zien we dat studenten het druk hebben. Kasper de Bruijn schreef er in het studentenstuk van de vorige 'Samen' in november ook al over (stress). Met Netwerk zijn we aan het leren hoe we elkaar kunnen helpen om tot rust te komen en niet altijd maar door te gaan. We geloven dat God ons als mens heeft geschapen om te werken en te rusten. Dat ligt ook in de schepping. In de winter is de natuur ook in ruststand. De blaadjes zijn van de bomen en de natuur komt tot rust. Tot rust komen is niet altijd makkelijk in een maatschappij die altijd maar door gaat.

Afgelopen maand gingen onze bijbelstudies bij Netwerk over Sabbat. We willen leren hoe we de Sabbat vorm kunnen geven in ons dagelijks leven. In Genesis 2:1-3 staat: 'Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheidingswerk.' De zevende dag is dus geheiligd door God, apart gezet van de rest van de dagen.

Dat willen we serieus nemen, maar hoe zetten we een dag apart in ons dagelijks leven? Daarvoor



keken we naar hoe Jezus omgaat met de Sabbat. In Marcus 2:27 zegt Jezus: 'De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat'. Daarom zijn we met elkaar op zoek gegaan wat Sabbat voor ons betekent. Voor de ene betekent de rustdag dat ze niemand voor zich wil laten werken op die dag. Voor de ander betekent het om het studeren een dag uit te stellen en dus niet op de

zondag te studeren. Als Netwerk willen we elkaar uitdagen en bemoedigen om soms voor dingen te kiezen die je wat lijken te kosten. Een dag niet studeren klinkt heel spannend. Ga je het dan wel op tijd afkrijgen? Maar we geloven ook dat het goed is om juist ook in de drukte tot rust te komen bij God en tijd met Hem door te brengen.

Een lid van Netwerk Eindhoven zegt: 'Voor mij persoonlijk is een rustdag (Sabbat) een manier om mijzelf af te remmen. Als ik geen limiet heb met hoeveel ik werk, dan ga ik denken dat ik de wereld in mijn eentje kan veranderen. Een dag actief niks doen is voor mij een manier om te erkennen dat ik maar een mens ben en dat wat ik kan bewerkstelligen, niet zoveel zal zijn als dat ik zou willen.'

Voor mij persoonlijk is een rustdag erg belangrijk. Mede door mijn werk en mijn jonge gezin kan ik altijd aan blijven staan. Door een dag niets te hoeven kan ik even 'uit' staan. Even niet door hoeven gaan. Door de rust die daar van uitgaat heb ik de ruimte om mij te kunnen focussen op God en de mensen om mij heen. Voor mij is dat de rustdag.

Ymke van Gaalen-Medema
studentenwerker
Navigators Netwerk Eindhoven

Bijbels Bijbellezen 13

In eerdere afleveringen heb ik u, lezer, proberen duidelijk te maken, wat een begaanbare weg is naar wat ik dan maar noem Bijbels Bijbellezen. Daarmee wordt enerzijds bedoeld, dat er vele manieren zijn om de Bijbel aan te vliegen, zoals dat thans heet en anderzijds dat de meeste van die manieren niet echt Bijbels zijn.

Men gebruikt wel dingen uit de Bijbel, maar gebruikt ze vervolgens voor andere, niet zelden religieuze doeleinden. Bijvoorbeeld al die clubjes die à la Johan de Heer van die dansdeunen meegalmen over het bloed van het Lam, hebben hooguit de Bijbelse klok horen luiden, maar weten de klepel niet te hangen. Ze kennen alleen het eeuwige refrein van genade voor zondaren. Dit is op zich niet onjuist. Alleen, wat is bijvoorbeeld een zondaar? Zoals men Jezus als vanzelfsprekend aanneemt, accepteert men ook klakkeloos het begrip zondaar. Dan heb je natuurlijk 'kleine' zondes, wat Herman Heijermans de kamertjeszonden noemde, dat geldt de meesten van ons, al was het maar omdat we in doorsnee niet eens de middelen, de fantasie of de moed hebben voor de grote kwaaddoenerij, waarover we (soms)

in de krant lezen, of in het journaal zien. En hoe weten we wat dat zijn?

Nou, dat halen we natuurlijk uit de 10 geboden! EN DAT IS EEN GROTE VERGISSING. Want dan vergeten we waar die vandaan komen. Die geboden komen tot uit de slavernij bevrijde onderdrukten, NA hun bevrijding van (deze) Godswege en VOOR ze het land van belofte bereiken en wel in de WOESTIJN. Het is verboden deze geboden weg te halen uit die context en over te planten naar onze burgerlijke maatschappij. Dan wordt het gelijk truttig. Ze zijn niet aan ons gericht, maar aan Israël, het zootje ongeregeld, dat is bevrijd uit de klauwen van de macht van de Dubbele Benauwenis en op weg door de woestijn naar het land van Belofte: d.i. dat land waar de belofte van Genesis 1, dat de aarde onder de hemel een huis is voor allen en allen gelijkelijk aan leven toekomen. Mogen en kunnen zijn die zij zijn. Tot hun recht komen. Als dat niet gebeurt, is het ook het beloofde land niet meer en omgekeerd, overal waar dat wél gebeurt, daar is het, dat is de plek. Enerzijds droomt elke Jood ervan 'volgend jaar in Jeruzalem'



te zijn, anderzijds is Jeruzalem ook een 'wandelende' stad. Daar waar de arme en verdrukte op kan ademen; dat mag de plaats heten, de makom, of Jiddisch Mokum. Ja, Amsterdam verdiende ooit die naam, maar is haar in 1940-45 weer roemloos kwijtgeraakt. Maar we waren bezig over zonde en zondaar. Daarover volgende keer meer.

Wim de Leeuw
wimdeleeuw@kpnplanet.nl

Lernen met LEV, Abraham

We gaan met Joodse teksten op Joodse wijze een stukje van de (Joodse) Tenach bestuderen, een aantal verhalen over Abraham.

Lernen gaan we, dat is iets actiefs dat je dus zelf doet. Zoals je een bos beter leert kennen door een wandeling dan door een lezing erover, zo leer je ook de tekst beter begrijpen door er zelf doorheen te gaan. Dat gebeurt door vragen, vragen bij

de Bijbeltekst en vragen bij teksten uit de Joodse commentaren op die Bijbeltekst. En het gebeurt samen, want samen kom je verder en dieper dan alleen. We volgen bij het lernen het cahier over Abraham van de Stichting LEV (prijs: 5 euro).

Op de volgende maandagavonden gaan we aan de slag: 8, 15, 22, 29 januari en 5 februari. We komen samen in de Ontmoetingskerk, steeds van 20.00 tot 21.30 uur.



Vóór achten is het mogelijk om een korte stilteviering bij te wonen, die begint om 19.30 uur.

Opgave kan bij ds. Tjalling Huisman, 06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

Als je je voor 1 januari opgeeft, ligt er op de eerste bijeenkomst een cahier voor je klaar.



Lessons and Carols op 24 december in de Catharinakerk

De Evensong in december zal traditiegetrouw bestaan uit Lessons and Carols.

Gezongen worden bekende kerstliederen uit de Engelse traditie: Once in royal David's city; Up! Good Christen folk, and listen; Adam lay ybounden; Sussex Carol: On Christmas night; Tomorrow will be my dancing day; Voici la nouvelle; Nowell sing we en Ring Christmas Bells.

Als samenzang klinken:

O kom, o kom Immanuel; Unto us is born a Son; O come, all ye faithful en Hark! The herald-angels sing.

In de lezingen horen we van de geboorte van Christus, de komst van de nieuwe mens. Het is een teken van licht en leven in een donkere nacht en duistere wereld.

De Evensong, Lessons and Carols is op zondag 24 december om 15.00 uur in de Catharinakerk.

Dan ook een oproep:

Meer dan ooit zijn nieuwe koorleden zeer welkom en ook hard nodig om de evensongs op langere termijn mogelijk te blijven maken. Daarom een uitnodiging aan wie graag vooral Engelse Hymns en koormuziek zingt om (een paar keer per jaar) met de Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het melden bij Bert Jan van Haarlem, tel. 040 2366339, e-mail: bjanvnh57@gmail.com

Bert Jan van Haarlem

Bijbelacademie

Donderdag 14 december 2023 - 20.00 uur in de Adventskerk

Wonderen lijken in de Bijbel regelmatig voor te komen. Opvallend qua aantal en soort zijn de wonderen die Jezus Christus zijn toegeschreven. Allerlei soorten van genezingen tot en met de opwekking van doden, een stilling van een storm, het lopen op water en het vermeederen van brood en vissen zijn maar een paar voorbeelden. Hier komt bij dat ook door de apostelen wonderen van soortgelijke strekking volbracht werden.

Veel verhalen over wonderen die vandaag gebeuren roepen de nodige discussie op naar de functie en betrouwbaarheid.

Hoe kunnen wij op een Bijbels verantwoorde manier omgaan met dit onderwerp? Wat kunnen wij verwachten en waar moeten wij misschien zeer voorzichtig zijn? Vooral als het gaat om een verwachting rondom wonderen voor ons geloof. Helpen wonderen wel om te geloven of zijn ze juist een soort struikelblok voor het geloof?

Zondag 28 januari 2024 - 19.00 uur in de Adventskerk

In de Koran zijn verschillende uitspraken over Jezus te lezen. Sommige ervan zijn buitengewoon interessant en diepzinnig. Het is gewoon een kwestie van respect en fatsoen dat wij weten wat moslims over onze Heer geloven. Juist voor het gesprek met hen over Christus kunnen de sporen van Bijbelse uitspraken over Christus in de Koran zeer belangrijk zijn. Voor ons eigen geloof is het in elk geval zeer inspirerend de bijzondere eigenschappen van onze Heer voor ogen te hebben.



Momenten met Hart, Ziel en Handen

Een klein begin dat steeds groter wordt

In het verfilmde boek van Catherine Ryan Hyde 'Pay it forward' doet een twaalfjarige jongen iets goeds voor drie mensen. Zomaar, omdat hij het diegenen gunt. Nou ja, het is een opdracht voor school. Zijn leraar maatschappijleer had als opdracht op het bord geschreven: **BEDENK EEN IDEE OM DE WERELD TE VERANDEREN, EN DOE HET.**



Trevor bedenkt een plan om voor drie mensen iets goeds te doen. Zo helpt hij een verslaafde man aan werk, probeert twee mensen aan elkaar te koppelen en gaat hij de tuin van een oudere mevrouw aanpakken. Maar het zijn vrije geschenken, zonder iets terug te verwachten, omdat je soms ziet wat een ander nodig heeft. Hij wil anderen niet verplichten iets aan hem terug te geven. Maar hij geeft hen wel een gedachte mee als ze iets willen doen, namelijk om als dank ook iets

voor drie andere mensen te doen. Want zo kunnen ze met elkaar iets heel groots tot stand brengen, dat zich uitspreidt en groeit. Het is niet makkelijk voor Trevor om los te laten of deze mensen het geschenk ook weer doorgeven. Maar dat doen ze op hun beurt wel, zonder dat hij het weet. En zo ontstaat er volgens het verhaal een beweging van goede daden onder allerlei mensen die het idee omarmen en doorgeven. Zodoende dus de betekenis van de titel: 'Betaal het door'.

"Dit begon allemaal met iets dat papa me geleerd heeft. Weet je dat raadsel dat hij wel eens op gaf? Weet je nog die over dertig dagen werken? Hij zei dat als je voor iemand ging werken, dertig dagen lang, en als je dan een keus kreeg: je kon honderd dollar per dag verdienen of één dollar op de eerste dag maar die zou dan elke dag verdubbeld worden. Ik zei dat ik honderd dollar per dag zou nemen. Maar hij zei dat ik zou verliezen. Dus heb ik het toen op mijn rekenmachine uitgewerkt. Honderd dollar per dag, voor dertig dagen lang, is drieduizend dollar. Maar als je die ene dollar elke dag verdubbelt, dan verdien je meer dan vijfhonderd miljoen op je laatste dag, om niet te noemen alles ertussenin. Dus zo bedacht ik mijn idee voor de les van meneer St. Clair. Kijk, ik doe iets echt



heel erg goeds voor drie mensen. En als zij dan vragen hoe ze mij terug kunnen betalen, zeg ik dat zij het dóór moeten betalen. Aan drie andere mensen. Elk. Dus dan krijgen negen mensen hulp. En die mensen helpen zevenentwintig mensen." Trevor deed zijn rekenmachine aan, en drukte op een paar cijfers. "En dan spreidt het zich een soort van uit, snap je. Naar 81, dan naar 243, dan naar 729. Dan naar 2187. Snap je hoe groot het wordt?"

(Uit Catherine Ryan Hyde: 'Pay it forward' p. 62)

*Feike Weeda,
docent levensbeschouwing en
voorganger in de Kapel Eindhoven*

Je bent een engel!



Je bent een engel, dat zeggen we, of denken we, wanneer iemand ons precies dat handje helpt dat we tekort komen of die opbeurende woorden spreekt die we op dat moment nodig hebben. Misschien zeggen we dat met nog meer overtuiging, als iemand tijd voor ons blijkt te hebben, als we even de weg in het leven kwijt zijn of als iemand echt naar ons luistert, wanneer we ons geen raad meer weten of wanneer we overspoeld raken door zorgen of verdriet. “Je bent een engel!”

Hoe doet iemand dat: een engel zijn? Een engel doet iets goeds. Iets waardoor de wereld er even iets anders, wat beter uitziet. Een engel verschijnt ook onverwacht, niet gepland en niet georganiseerd. Het is de ander die er ineens is, precies als je die nodig hebt.

Daarom lijken engelen vleugels te hebben. Ze komen onverwacht, zonder dat we het zien aankomen of erop kunnen rekenen, alsof ze uit de hemel zijn komen vallen. Ja, ze komen uit de hemel omdat ze verwijzen naar God, die het goede wil.

Dat verrassende en onverwachte ervaar je ook, als je zelf degene bent die een ander een handje helpt. Je bent dan ook zelf verrast, je wist een tel eerder ook niet dat je dat zou doen, maar ineens zie je het, wat er aan de hand is en weet je dat jij daar wat aan kunt doen en dat blijkt het juiste te zijn ook.

In dat engelengebeuren ligt ook een boodschap besloten. Een engel is namelijk ook een boodschapper van God. Wie voor de ander een engel wordt, is tegelijk ook een boodschapper van Gods liefde voor de mensen.

Waar mensen elkaar helpen bouwen we aan de vrede op aarde, zoals de engelen het de herders verkondigden: “vrede op aarde aan alle mensen die hem liefhebben”. De engelen in het kerstverhaal brengen aan de herders - en dus ook ons - de boodschap van het kind van God dat licht en vrede brengt. Het is een boodschap van vrede op aarde en vrede voor alle mensen.

Deze woorden tillen ons op, uit het aardse zoals we dat ook meemaken. Hoe vaak niet lopen we de ander voorbij omdat we haast hebben en het druk hebben? Dan komt er weinig terecht van de helpende hand. Dan komt er weinig terecht van ons engelen-zijn. En wat, wanneer er misbruik gemaakt wordt van je bereidheid om te helpen? Of wanneer zo een engel geen engel is maar alleen het eigen belang najaagt? Dat is dan de nacht waarin we soms leven.

Dan rest ons niets anders dan het voorbeeld van de herders te volgen en op weg te gaan om het kind, dat de redder en de Messias is, met eigen ogen te aanschouwen. De hemelse boodschap van liefde en vrede vinden we juist in dit kleine, aardse kind.

In het licht van dit kind zie je het misschien weer en herken je het onverwacht: waar je een engel voor de ander kunt zijn ... zo geef je een beetje kerstlicht door aan elkaar.

Een gezegend kerstfeest gewenst,

Susanne Freytag

In stilte gaat open wat gesloten is

In stilte gaat open wat gesloten is. 'Nu nog in halve woorden, hier en daar, kijkend in donkere spiegels, bijna waar, blijven wij vreemden die zien en weer vergeten'. Tekstregels uit een lied van Huub Oosterhuis, naar 1 Korintiërs 13. Ze gingen mij door het hoofd, toen een deelnemer aan de samenkomst, zeg maar onze kerkdienst binnen de Woenselse Poort, tussen neus en lippen door zei hoe belangrijk juist deze dag was voor hem. Uiteraard was dit bij het verlaten van de ruimte, een variant op het kapstokgesprek hing in de lucht, maar iedereen moest weer terug naar de afdeling. Aan een half woord kun je genoeg hebben, maar ik had er te weinig aan, het liet mij achter met de nodige vraagtekens. Waarom zei hij dat? En op die toon, met die mimiek?

Het was zaterdag 25 november 2023. Waarom was juist deze dag zo belangrijk? Ik zag hem voor het eerst en kende zijn geschiedenis niet. Soms zeggen mensen weleens zoiets bij het aansteken van de kaarsjes – een vast onderdeel in de samenkomst -. En dan weet ik dat het de sterfdag was van een ouder, opvoeder, opa of oma. In gedachten plaatste ik de opmerking in de context van het thema van de avond. Het thema was: 'wat zet ik op mijn verlanglijst?' Voor de meeste deelnemers

was dat 'vrijheid'. Mooi en voorspelbaar tegelijk. Een verlangen zo diep; daar kan geen verlanglijst tegenop. De bewuste deelnemer had met ons gedeeld dat hij geen dingen hoefde. Op zijn verlanglijst stond: 'ballast achter laten om ruimte te scheppen en plannen te kunnen maken voor de toekomst.' Als vanzelf had ik toen de associatie met een lied van Nick en Simon, dat we veel aan het einde van de samenkomst hebben geluisterd en gezongen nl. 'Vaarwel verleden.'

'Alles wat jij hebt meegemaakt, heeft jou in het diepst geraakt. Al deed jouw hart telkens pijn. Je mag nu vrolijk zijn Het leed is geleden, dit is een nieuw begin. Ik kijk niet om naar wat ik achterlaat. Vaarwel verleden, hoop dat het in de toekomst beter gaat.'

Misschien was mijn vraag meer een paasvraag: 'Waarom is deze dag anders dan alle andere dagen?' 'Omdat dit de dag is dat wij gedenken dat de Heer onze God ons bevrijd heeft uit de slavernij, gevangenschap van het land Egypte'. In een gesloten setting klinkt dat toch even anders dan in een vrije kerkrimte. En ik hoop- te voor hem dat zijn uitspraak hintte naar bevrijding, verzoening, verlossing. Op de drempel draaide hij zich nog even om, zwaaide met de roos die ze bij ons mee mogen nemen en vroeg met een zwaar Fries accent

'Kennst dou, Nije Dij (Nieuwe Dag) van de Kast?' Dat zou een mooi laatste lied wezen. 'Zeker!'

Dan, eenmaal, wordt wat niet bestaat: wij zullen open gaan en zien en horen, oog in oog van mens tot mens verstaan... zo eindigt bovengenoemd lied van Huub Oosterhuis.

En daarom is Nije Dei, zo'n mooi laatste lied (van dit jaar).

*Hjir is myn han, hjir is myn hert
Hier is mijn hand, hier is mijn hart*

*'K jou myn bestea oan dy
Ik geef mijn bestaan aan jou*

*Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Lang was het koud en donker, straks komt de dag*

*Fynt it ljocht syn wei, yn nije dei
Vindt het licht zijn weg, in een nieuwe dag
Lang was het koud en donker; straks is het kerst
en een nieuw jaar. Vrede en al het nodige,*

*Berend Veldhorst
geestelijk verzorger, GGzE,
De Woenselse Poort.*

Kerst feest?

Als je nu op straat of in de winkels loopt dan hoor je overal weer de bekende kerstliedjes: All I want for Christmas, I'm dreaming of a white Christmas, Driving home for Christmas. Herkenbare liedjes, echt van die evergreens. Dan vraag ik me af of de gasten van 't Hemeltje ook dromen van een witte kerst? Want een witte kerst betekent sneeuw, kou en nattigheid. En 'driving' in je auto om naar huis te rijden om gezamenlijk Kerstfeest te vieren doen ze ook niet. Ze hebben geen auto en rijden niet naar hun familieleden en goede vrienden. Onze gasten leven op straat, slapen op (hopelijk) een beschutte plek zonder sneeuw, zonder hun dierbaren of kunnen slapen in de winternoodopvang. Het is de kale werkelijkheid.

Naast al die liedjes zie je nu ook al die reclames van grote kruideniers op tv met tafels vol eten en drinken. En rond die volle tafels zitten gezinnen met opa's en oma's of mensen samen met hun goede vrienden. Iedereen is vrolijk en blij. In al die spotje is er veel (kunst-) sneeuw en warmte en gezelligheid. Het moet een feest zijn. Maar dan vraag ik me af voor wie? Voor onze gasten is kerst niet echt een groots feest. Want bij wie worden zij uitgenodigd? Ze kunnen elkaar uitnodigen maar dan zijn er geen volle tafels met eten en drinken, met aller-

lei lekkers. Want waar zou je die tafel neer moeten zetten? In het park bij je tentje? In het kraakpand waar je ligt met wie weet hoeveel anderen?

Die tafels staan in ieder geval wel in de huiskamer van 't Hemeltje. Zij worden door ons uitgenodigd om te komen eten. Op beide kerstdagen is de huiskamer open (net als met Oud en Nieuw). Onze kokers maken op eerste kerstdag een drie gangen menu voor onze gasten. Om iedereen hiervan te laten genieten, ontvangen we ongeveer 30 gasten per shift (in 3 shifts ontvangen we dan ongeveer 90 gasten). En op tweede kerstdag is er ook een maaltijd.

Hopelijk is Kerst dan toch een feest voor hen. In deze dagen rond Kerst en Oud en Nieuw hoor je soms de verhalen van onze gasten over hoe het vroeger was, toen ze als kind thuis kerst vierden. Door de omstandigheden kunnen ze dat nu niet meer samen vieren. Dat zorgt voor verdriet en pijn. Dus laat het maar snel januari worden. Het is een confrontatie met wat ze missen, wat ze verloren hebben en soms ook het weten dat het niet meer goed komt. Het is een rouwproces. Zulke gesprekken zijn er vaker in deze tijd van het jaar, in wat een feestelijke periode moet zijn voor alle mensen.

Toch willen we Kerst een feest laten zijn in 't Hemeltje. De kerstboom staat in de huiskamer, de kerstmutsen doen we de kerstdagen weer op en de tafels worden feestelijk gedekt. Mag het zo toch vrede op aarde worden.

En voor het nieuwe jaar alvast alle goeds toegewenst.

Steek een kaars aan in het duister
laat het licht toe in je hart,
maak je handen niet tot vuisten
streek maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat;
streek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.

Hein Stufkens

Jeannet Venekamp
Relatiebeheer 't Hemeltje

Spiegel

Op de kinderafdeling van het MMC hangt een lachspiegel. Al jaren kom ik daar elke maand, eerst met mijn kleine zoon, nu is hij bijna groter dan ik. Het onverbiddelijke voortschrijden van de tijd maakt me soms wat weemoedig maar vooral blij. Wat is hij veranderd en toch dezelfde gebleven. Hij is nu 15 maar de lachspiegel is nog altijd een moment van plezier. Nog een paar maanden kan ik daarvan genieten, want gelukkig is de behandeling bijna klaar en gaat het hem heel goed. We staan daar elke maand naast elkaar met ellenlange armen, of ons hoofd past naadloos op onze benen. De spiegel geeft een onbetrouwbare maar grappige kijk op wie we zijn.

En daarmee is het een prachtige metafoor voor hoe we als mensen naar andere mensen kijken.

We horen een verwijt waar de ander alleen een opmerking maakt. We voelen liefde van iemand die ons afwijst. Communicatie is zo complex. Je hebt er een leven voor nodig om het te begrijpen. We zien de ander vaak als in een lachspiegel.

Vertragen en vragen stellen. De ander in de spiegel laten kijken van wat er speelt. Dat is mijn dagelijks werk. Ik zou willen dat ik het ook wat vaker zou doen in mijn eigen leven, dat vaak zo vol en druk is. Vertragen, dat betekent voor mij: ruimte maken voor de ander. Ademhalen voor ik aanbel of een kamer inloop. Ik ga na ruim 21 jaar per december stoppen met mijn werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Na 16 jaar Lunet en bijna 5 jaar Severinus, ga ik nu ruimte maken voor iets anders, al weet ik nog niet wat. Ruimte maken voor de ander, dat heb ik wel geleerd in die jaren. Mijn eigen gehaastheid zorgde altijd

voor wrijving en verslechterde het contact. Ik moet, hoe druk ik het ook heb, die drukte buiten de deur laten van wie ik ontmoet. Een geestelijk verzorger heeft vooral dat te bieden aan mensen, ruimte voor vertraging. Ook als ik zelf druk ben, is dat mijn opdracht. Een prachtig gedicht van Jan Engelman is daarbij al jaren mijn leidraad:

Stil zijn in het wild gewemel
Van een wereld zo ontzind,
Stil, en dromen van een hemel,
Waar het zwakste overwint

Hoe kan ik de ander zien zoals hij is? Hoe kan ik niet weggijken van wat heel moeilijk is, misschien zelfs wel onverdraaglijk? Schoonheid en lijden gaan in mijn werk hand in hand. Als mensen heel ziek zijn, gebeuren er vaak de mooiste dingen in en rondom dat bed. De lachspiegel kan dan soms

Stilte en storm

weldadige stilte

geen getetter in mijn oren
geen geroep
geen gevraag

onbegrepen stilte

verzwijgen
wegkijken
ontwijken

verwarrende stilte

een hoofd vol vragen
een hart vol onrust

(Annemarie Hagoort. Uit: *Jemima, dochter van Job*)

Dit gedichtje probeert de stilte te beschrijven die er in rouw kan zijn.

Collega en vriendin, Annemarie Hagoort schreef het, zij schreef ook: 'Durf te rouwen'. Dat deed ze nadat haar eigen man en de vader van haar kinderen overleden was. Ik kreeg een stapeltje van dat boekje en mocht het uitdelen als ik een groep met jonge weduwen en weduwnaars begeleidde. Het beschrijft de periode van rouw na zo'n intens verdrietig verlies. Het bleek voor lotgenoten heel helpend. Nu lees ik het zelf opnieuw na het overlijden van mijn partner, Gerard van Gorp. Er zullen van hem geen artikeltjes meer komen in de SAMEN.

Bij het lezen van dat boekje komt toch in de eerst plaats de herinnering aan mijn moeder naar boven. Zij werd in haar 44ste levensjaar weduwe en verloor tegelijkertijd haar oudste dochter, mijn oudere zus. Dubbel verlies, tijd om te rouwen was er niet. We woonden op Soemba en mijn andere zusje was in coma en moest beslist naar een ziekenhuis. Daar moest dus van alles voor geregeld worden. Ik weet dat mijn moeder die weldadige stilte niet heeft kunnen ervaren, dat er veel 'onbegrepen stilte' is geweest toen wij terugkwamen in Nederland en waarschijnlijk nog meer 'verwarrende stilte'. Ze sprak er niet over. Ik moet ook denken aan de mensen in Israël en Gaza. Ook zij worden vaak getroffen door dubbel verlies en zullen net als Job alleen maar kunnen worstelen en roepen uit de diepte. Geen ruimte om te rouwen, geen stilte alleen maar storm, vermoed ik. Weinig is het wat ik voor hen kan doen maar ik bid voor



hen en eigenlijk alleen maar: 'uw Naam is, "Ik zal er zijn", wees er voor hen, blijf trouw'.

Zelf heb ik alle ruimte om te rouwen nu mijn partner overleden is. En het voelt als een geschenk. Ik kan zeggen: 'ik ben wel verdrietig, maar niet ongelukkig.'

Er is ruimte om te luisteren naar muziek, die me troost. Er zijn liefdevolle mensen om mij heen, die mij ook de weldadige stilte gunnen, kostbare uren om de tranen te laten stromen. Er zijn vrienden en kinderen met wie ik mooie herinneringen kan ophalen. Ik kan de woorden van Job lezen als er die verwarrende stilte is. Maar er zijn ook zoveel meer Bijbelse woorden die meegaan de diepte in, neem de Klaagliederen en sommige Psalmen. Dat vind ik zo troostend aan die verhalen en gedichten, er is nooit 'goedkope' troost. Die is er soms wel van gemaakt in liederen. Lieder, die zo anders zijn dan de rauwe rouwmuziek van Nick Cave bijvoorbeeld, die schrijft maar zo troostend is voor mij. Soms vragen mensen: 'Heb je troost aan je geloof?' Ik kan daar niet echt antwoord op geven, maar ben heel dankbaar voor die Bijbelverhalen die mee de diepte ingaan, die het hebben over klacht en worsteling.

Dat geldt voor mij, maar hoeft voor iemand anders natuurlijk niet te gelden. Rouw is immers, een vingerafdruk van verdriet. (Manu Keirse).

Wil van Egmond



helpen om in alle zwaarte iets moois te zien. Zo heb ik ooit met iemand die heel ziek was een le-gokasteel gebouwd. Want daar wilde ze in gaan wonen als ze in de hemel was, en dan moest het wel af zijn. 'Anders gaat het zo tochten zonder deur.' Ook heb ik het raam opengezet voor een verstokte roker, zodat hij toch nog een sigaret kon roken op zijn kamer, want 'ik ga toch de pijp uit, dan tenminste op mijn manier.'

En zo kom ik van de lachspiegel op de spiegel van Paulus:

Want nu zien we nog in een spiegel,
als in een raadsel,
maar straks van aangezicht tot aangezicht.

Steeds heb ik geprobeerd om de ander te zien, ook als de ramen beslagen waren, ook als het lastig was. Ik blijf schrijven voor deze column want ik blijf werken voor het Centrum voor Levensvragen.

Graag maak ik u in het nieuwe jaar deelgenoot van die ontmoetingen, waarbij ik alle verhalen en ontmoetingen van de afgelopen jaren als een schat met me mee zal nemen.

Karin Seijdell,
geestelijk verzorger van Severinus
en het Centrum voor Levensvragen
Midden-en Oost Brabant
Info@zinlab.nl



Open Huis Sint Cathrien

dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2;
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31.
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446



Inloophuis 't Hemeltje

Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl

Jaarthema: Ik geloof het wel, deel vier - Soteriologie (oftewel verzoeningsleer)

Op dinsdagavond 16 januari (20.00 uur in de Ontmoetingskerk) en woensdagmiddag 17 januari (14.00 uur in de Kerk van Son) gaan we verder met het jaarthema van de kerk van Eindhoven-Son: Ik geloof het wel. Dit keer zal het gaan over:

Zonde! We kennen het woord uit de kerk en we roepen het als er een glas wijn omvalt. Maar wat betekent het woord eigenlijk? En welke uitleg geeft u zelf aan dit woord?

En hoe komt het begrip *zonde* in de Bijbel voor? Te denken valt aan een van de bekende zinnen: *Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt* (Johannes 1, 29).

Bij zonde hoort verlossing. Maar waarvan moeten we dan verlost worden? En door wie of wat?



Ik geloof het wel!

Zes interactieve bijeenkomsten
rond christelijke geloofsvragen

In de loop van de eeuwen is er heel wat gezegd, geschreven en gepreekt over zonde en verlossing. Geloven we dat zoals we het ooit hebben geleerd? Hoe zien we dat nu?

We gaan tijdens de bijeenkomsten in ieder geval met elkaar in kleine groepjes in gesprek over je eigen vragen en ideeën rond *redding, verlossing, zonde en verzoening*.

Verder is er een (waarschijnlijk tegendraadse) uitleg over de bekende zin uit het Johannesevangelie, een zin die terugkomt in vele beroemde muzikale uitvoeringen van het Agnus Dei: zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt.

De bijeenkomsten worden begeleid door Tjalling Huisman, misschien samen met Petra Zweers.

Joachim en Anna - Van analoog naar digitaal

Op dinsdag 30 januari 2024 zal Fons Weijts (oud Philips medewerker) een lezing geven over dit thema.

Een leven, zonder gebruik te maken van de digitale techniek, is haast onmogelijk!

Wat heeft Philips betekend voor de ontwikkeling van de digitale wereld? Wat is het verschil tussen analoge en digitale signalen? En wat is digitale techniek eigenlijk?

Onze apparaten moeten grote hoeveelheden data verwerken en weergeven. Daarbij is de aanleg en het gebruik van de glasvezelkabel van essentieel belang. Maar hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Tijdens deze lezing krijgt u daar antwoord op. Een lezing die op een leuke, aanschouwelijke en een-



voudige wijze uitleg geeft van het principe dat in de digitale techniek wordt gebruikt om apparaten te laten werken. En ook uitleg over het gebruik en de verwerking van grote hoeveelheden data. Verhelderend en leerzaam dus!

We beginnen de middag in de Johanneskerk, als altijd om 14.00 uur.

Na afloop kunt u aan de inleider vragen stellen, en kunnen we er met elkaar over in gesprek gaan. We sluiten om 16.00 uur af, en daarna is er gelegenheid om met elkaar iets te drinken.

Een vrijwillige bijdrage is welkom - er staat een doos in de hal.

Wij stellen het op prijs als u zich tevoren aanmeldt, uiterlijk 28 januari 2024.

Via e-mail: joachimenanna@hotmail.com of via de telefoon:

Gonnie v.d. Pijl: 2621624

Klaas Meijer: 2410633

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd/wijk/woonplaats/al dan niet betrokken bij de Johanneskerk. Namens Joachim en Anna,

Gideon van Dam

Kinderkerstviering in de Johanneskerk: ' Welkom in de stal'

Natuurlijk zingen we met elkaar in onze versierde kerk allerlei bekende liedjes, zoals Stille Nacht en Nu zijt Welkome. En we horen ook het verhaal over de geboorte van Jezus, het Kerstkind.

Dit jaar horen we wel een erg bijzonder verhaal,



over hoe enorm druk het is in de herberg. De herbergiers moeten de hele tijd goed op de klok letten om alles op tijd af te hebben. Zou er wel plek zijn voor Jozef en Maria?

De viering duurt een uur en is vooral voor kinderen van 4 t/m 10 jaar geschikt, maar alle leeftijden zijn natuurlijk van harte welkom!

Het adres van de Johanneskerk is Mercuriuslaan 1B.

Volkskerstzang 2023 - Johanneskerk Voor de 66^e keer Kerstliederen meezingen

Op zondag 17 december organiseert Fanfare Orkest Wilhelmina Eindhoven alweer haar 66^e 'Volkskerstzang'. Deze heerlijke traditie om samen de Kerstperiode mee te beginnen vindt plaats in de Johanneskerk in Eindhoven.

U kunt genieten van live muziek en optredens van sopraan Jenske Wijshoff en Zanggroep Dirk en meezingen met traditionele én hedendaagse Kerstliederen. De songteksten worden op een groot scherm getoond.

De Kerstsamenzang start om 19.30 uur en de entree bedraagt 5 euro. Hiervoor krijgt u een avondvullende avond én een kleine Kerstattentie. U bent al vanaf 19.00 uur welkom voor koffie, thee of warme chocolademelk (verkrijgbaar tegen schappelijke prijzen).



Om er zeker van te zijn dat er voor elke bezoeker een Kerstattentie is, worden de entreekaarten vooraf verkocht. Alle informatie over het bestellen van kaarten vindt u op www.fanfareorkestwilhelminaeindhoven.nl/kerst-2023/

Komt u ook? Wilhelmina kijkt ernaar uit om er samen een fijne avond van te maken!

SOVE, stichting oecumenische vieringen Eindhoven

Stichting
Oecumenische
Vieringen
Eindhoven

Donderdag 14 december is er het tweede leerhuis in de serie 'Tussen dood en leven'.

Het leerhuis wordt geleid door Alex van Heusden. Alex van Heusden is exegeet en judaïcus verbonden aan Leerhuis Ekklesia Amsterdam
Thema: 'Voor het leven behouden'. Van het kind Mozes naar het kind Jezus.

Schriftgedeelten: Exodus 2 en Matteüs 2.

Kosten voor het leerhuis: 10 Euro

Plaats: Johanneskerk, Mercuriuslaan 18.

Tijd: 15.30-17.30 uur

Viering: zaterdag 6 januari 2024 is er weer een viering

Voorganger: Dirk-Jan Bierenbroodspot

Thema: 'Voor het leven behouden'.

Aan deze viering werkt het koor mee onder leiding van Karel Baken.

Muzikale begeleiding door Ronald Kamminga

Plaats: Johanneskerk, Mercuriuslaan 18.

Aanvang: 18.30 uur

De kerkdienst 1

In een aantal stukjes probeer ik iets te zeggen over de liturgie van onze kerkdiensten. De eerste reden dat ik dat doe is, omdat ik merk dat ik een deel van onze standaardliturgie als langdradig ben gaan ervaren. Onze standaardliturgie is ontstaan vanuit de Liturgische Beweging in de Protestantse Kerken, zeg maar vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw.

De tweede reden is dat de liturgiewerkgroep van de Ontmoetingskerk merkt dat veel mensen niet meer weten wat de betekenis is van sommige onderdelen van de liturgie. Goede redenen om eens stil te staan bij de kerkdienst. Als u / jij dit leest en een vraag of opmerking hebt, graag!

De voorbereiding

Ooit hoorde ik dat de voorbereiding van een kerkdienst eigenlijk al thuis begint. Dat klonk mij hopeloos ouderwets in de oren. Alsof je thuis al gaat bidden voor je naar de kerk gaat. Maar nu ik er nog eens over nadenk, vind ik het eigenlijk wel logisch. Want het maakt wel uit hoe je naar de dienst gaat: met het verlangen om God te ontmoeten of het voornemen met anderen te roddelen; met het idee of een ander eens goed de waarheid te zeggen, of met de houding eens in de spiegel te kijken.

Mooi is het als er vlak voor het begin van de dienst een stilte is. Er kunnen kaarsen worden ontstoken om dat aan te geven. De muziek stopt, ieder bezint zich op wat komen gaat of spreekt voor zichzelf een gebed uit.

Voor die stilte wordt er in protestantse kerken vaak veel gepraat. Mensen ontmoeten elkaar en vragen aan de ander hoe het gaat. Het is soms lastig om iemand aan te spreken die je niet kent, maar het is wel belangrijk om dat toch te doen. Hoe erg is het als je naar een kerk gaat en niemand spreekt je aan!

Tijdens de stilte komen de ambtsdragers binnen. Er is dan een welkom, vaak door de ouderling van dienst. Die doet vervolgens de mededelingen. Daarna begint de dienst met de bemoediging. Vaak worden deze woorden gebruikt, maar er zijn ook vele variaties op:

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige God, Die hemel en aarde gemaakt heeft,

Die trouw is en nooit loslaat wat Diens hand begon.

Het zijn eeuwenoude woorden uit de Psalmen. Ze worden in veel gemeenten in een beurtspraak tussen de ouderling en de gemeente gezegd.

Wat vinden jullie eigenlijk van zo'n beurtspraak, mooi of een beetje ouderwets?

De volgende keer schrijf ik iets over de gebeden in de kerkdienst.

Tjalling Huisman



JOHANNESGEMEENTE

Johanneskerk, Mercuriuslaan 1bT 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: mw. M. Anpong T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

Deze regels worden ver voor Kerst geschreven en als u dit leest is het al bijna Kerst. Wie weet wat er in de tussentijd allemaal gebeuren zal en gebeurd zal zijn? We beleven roerige en verwarrende tijden: een soms bijna vergeten oorlog in Europa, een misschien iets geluwde strijd in het Midden-Oosten. Het leidt ook tot reacties in ons land en onze samenleving.

En we hebben een politieke aardverschuiving gezien. Het midden lijkt verlaten... Naar politiek gebruik mag de grootste partij proberen het met anderen eens te worden over een coalitie. En zo krijgen sommige van de winnaars het meeste recht van spreken. De kleinen en de verliezers staan - voorlopig ? - aan de kant, gedwongen of gekozen. Niemand die dat patroon kan of wil doorbreken.

Met Kerst staan we stil bij de aandacht voor het kleine. Een kind komt in ons midden als teken en beeld van de Eeuwige. Hij zoekt een verbond met kleine mensen. Zo ziet Hij om naar de wereld en de mensen. Een voor)beeld om ons aan te spiegelen.

VIERINGEN

Zondag 3 december – Eerste van Advent

Het is de eerste adventszondag en we lezen Marcus 13: 24-37. De oudste kinderen van de kinderdienst vliegen over naar de jeugdkerk.

Zondag 10 december – Tweede van Advent

De lezing is Johannes 1: 19-28. Het gaat over de vraag wie Johannes de Doper is. Er komt pas een antwoord als de vragenstellers hun eigen mening en opvatting los laten en zij Johannes zelf aan het woord laten.

Zondag 17 december - Derde van Advent

Zondag 24 december - Vierde van Advent

De lezing is Lucas 1: 26-38. De aankondiging van de geboorte van Jezus. Vanwege de vele diensten in deze dagen, zal de viering het karakter hebben van een ochtendgebed.

Kerstmorgen – maandag 25 december

We gedenken de geboorte van Jezus, de komst van de Eeuwige naar onze wereld en in ons leven.

We vieren het omzien van de Eeuwige naar zijn wereld, naar zijn volk en naar ons mensen.

Zondag 31 december - Oudejaarsdag

Zondag 7 januari

Zondag 14 januari – de tweede zondag na Epifanie

De lezingen zijn Jesaja 62 en Johannes 2: 1-11

Zondag 21 januari – de derde zondag na Epifanie

Aan het begin van de week van Gebed voor de eenheid van de christenen vieren we een oecumenische dienst. We doen dat samen met parochianen uit de Thomaskerk. Voorgangers zijn pastor Jan van de Laar en ds. Bert Jan van Haarlem.

Zondag 28 januari – de vierde zondag na Epifanie

We sluiten de Week van Gebed af met een oecumenische viering in de Thomaskerk. De dienst begint om 11.00 uur. Er is deze zondag geen dienst in de Johanneskerk.

VANUIT DE GEMEENTE

Vespers

Op woensdagavond 6, 13 en 20 december zullen er korte avondgebeden zijn. De vespers beginnen om half acht (19.30 uur) en zullen ook uitgezonden worden.

Orgelverspers

Op zondag 3, 10 en 17 december zullen er orgelverspers zijn in de Catharinakerk. Ze beginnen om 15.00 uur. Naast lezingen en gebeden zal er een ruime plaats zijn voor orgelmuziek.

Week van Gebed

Van 21 tot en met 28 januari is de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema is 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Het materiaal voor de vieringen in deze week is gemaakt door christenen uit Burkina Faso. Elke dag in deze week zal er een gebedsviering zijn. Elders in dit nummer van SAMEN kunt u meer lezen.

Kerstviering voor ouderen:

Graag willen we de ouderen in onze gemeente uitnodigen voor een kerstviering. Deze zal plaatsvinden op woensdagmiddag 13 december in de Johanneskerk. Vanaf 14:00 bent u welkom en zal de koffie en thee klaarstaan. Daarna is er een viering met afwisselend lezingen, liederen, gedicht en meditatie. De exacte invulling is nog niet bekend, dus dat blijft nog even een verrassing. Rond 16:00 uur willen we de middag afsluiten. In verband met de inkoop willen wij graag weten op

hoeveel mensen we ongeveer mogen rekenen. Hiervoor vragen wij u om u vooraf (liefst voor 10 dec.) aan te melden bij: Jeanet Hilberts, tel. 242 71 68, of per e-mail bij Annette Buitenhuis, johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl. We gaan ervan uit dat u zelf vervoer hebt of met iemand mee kunt rijden. Als dit voor u echt een probleem is, kunt u het ook aan hen doorgeven en proberen wij daar een oplossing voor te vinden. Met vriendelijke groet van de voorbereidingscommissie, Baukje Wisse.

Bedankt

In de kamer staat nu een prachtig bloemstuk dat ik vanuit de Johanneskerk mocht ontvangen. Zelf kon ik niet bij de dienst aanwezig zijn vanwege een preekbeurt op die zelfde dag in Roermond. De afgelopen dagen ben ik verrast door het medeleven van zovelen bij het overlijden van mijn vrouw. Daarvoor ben ik erg dankbaar.
 Johan Beks

Koffie inloop, een gezellige plek om samen te komen

Iedere donderdagochtend is er in de hal van de Johanneskerk een koffie inloop, ook voor mensen uit de buurt. Dus vraag gerust uw burens of andere belangstellenden mee. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Ons team kan versterking gebruiken, wie zou ons kunnen komen helpen?!

Namens de gastheren en gastvrouwen, Janneke van Wijk-Hoek, Chiel en Gonnie van der Pijl

Wie ons zijn voorgedaan

Slechts enkele weken na haar man overleed op 23 oktober mevrouw Truus Kieboom-van Esterik in de leeftijd van 78 jaar. Zij was ernstig ziek en verbleef de laatste weken in het hospice InVia. Wij wensen Hester sterkte en kracht en bidden voor haar om moed, dat zij het leven opnieuw kan vertrouwen.

Agenda in januari

Di 9	Wijkkerkenraad
Wo 10	Raad van Kerken
Di 16 - 14.00 uur	Jaarthema, Ontmoetingskerk
Wo 17 - 20.00 uur	Jaarthema in Son
Di 23	Vieringenberaad



WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Ontmoetingskerk, Meerkolleen 3 T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

Er is nogal wat aan de hand in ons land. Voor ongeveer een kwart van de stemmers is de overwinning van de PVV een hoopvol nieuw begin. Een groep anderen voelt zich bedreigd: kan ik wel blijven wonen in dit land, zal de regering mijn land Oekraïne blijven steunen, kan ik nog wel naar Nederland als ik gevlucht ben, mag ik hier nog wel een hoofddoek dragen en mijn geloof beleven, zal er nog aandacht zijn voor natuur en milieu, kan ik mij nog wel veilig voelen als queer, blijven we één met Europa of wordt Nederland een eiland? Vele vragen, weinig antwoorden. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat alle mensen van goede wil (van welke partij dan ook) elkaar blijven vasthouden.

Van een collega kreeg ik een mail met een oproep om een mezoza aan de deurpost te hangen. Een mezoza is een kokertje met een Bijbeltekst erin, een stukje uit Deuteronomium (6: 4 en 5). Ze hangen bij joodse huizen aan de deurpost. Maar veel Joden zijn nu bang voor die zichtbaarheid, vanwege het toenemend antisemitisme in Nederland. Ik vind het een mooi idee om uit solidariteit een mezoza aan de deurpost te hangen. Maar dat betekent niet dat ik pro Israël ben. Ik verafschuw de politiek van de staat Israël, hun behandeling van de Palestijnen. Net zo goed als ik de terreur van Hamas verafschuw. Maar deze afschuwelijke dingen mogen geen reden zijn tot antisemitisme of haat tegen de Palestijnen. Ik wil hierin graag kiezen voor een dubbele partijdigheid, zoals de Palestijnse christen Daoud Nassar dat voordoet. We refuse to be enemies staat op de steen voor zijn boerderij in de buurt van Bethlehem (ja, Bethlehem), we weigeren om vijanden te zijn.

VIERINGEN

Zondag 17 december, derde Advent

Ds. Chris Mondt, emerituspredikant uit Eindhoven, is vandaag onze voorganger.

Zondag 24 december, Vierde Advent morgen-gebed

Om 10.00 uur is er een morgengebed waarin ds. Esther van der Panne voorgaat. Zij is Remonstrants predikant in Eindhoven.

Zondag 24 december, kerstnachtdienst

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst. Het popkoor Sparkle zal voor en met ons kerstliederen zingen en ook een paar liederen uit de popmuziek. De bekende kerstgezangen zullen we samen zingen, begeleid door Jaap Morgenstern op de piano. Er is een gedicht van Claudia de Breij, natuurlijk lezen we het kerstverhaal uit Lucas. De meditatie gaat over het thema Perfect?! Bij mooi weer zingen we na afloop van de dienst voor de kerk het Ere zij God. Daarna is er warme chocolademelk of glühwein.

Maandag 25 december, kerstmorgendienst

Om 10.00 uur is daar weer Jaap Morgenstern, nu samen met trompettist Wessel Deurwaarder. De cantorij onder leiding van Marja Bottenberg zal zingen en er is veel samenzang. We lezen ook op deze kerstmorgen weer het kerstverhaal uit het Lucas evangelie. Er is een spiegelverhaal voor de kinderen, eigenlijk voor iedereen. De kinderen hebben een feestelijke kinderevendienst, omdat ze de avond daarvoor geen kinderkerst hebben gehad.

Zondag 31 december, oudjaar

We lezen vandaag het vervolg op het kerstevangelie van Lucas: 2: 22 – 40. Op een dag als deze kijken velen van ons terug, met wisselende gevoelens. Jozef en Maria worden juist aan de toekomst herinnerd, die niet alleen maar fijn zal zijn. Belofte en dreiging hangen beide in de lucht.

Zondag 7 januari, Epifanie

Ik las dat je op deze zondag tussen twee verhalen kan kiezen: de wijzen uit het oosten of de doop van Jezus Marcus 1: 1 – 13). We laten dit jaar de wijzen in het oosten, ik kies voor het laatste. We beginnen het nieuwe jaar met het samen delen van brood en wijn, dit keer 'lopend'. En het koffiedrinken op deze dag, zou het misschien iets van een nieuwjaarsreceptie hebben?

Zondag 14 januari, tweede zondag van Epifanie

Op deze zondag is ds. Chris Mondt weer onze voorganger.

Zondag 21 januari, derde zondag van Epifanie

Vandaag lezen we over de roeping van de eerste leerlingen van Jezus, uit Marcus 1 (14 – 20). Tja, wie wordt er in deze tijd eigenlijk nog geroepen? Na de dienst is er een gemeenteberaad.

Zondag 21 januari, 19.00 uur

Op de avond van deze dag is er in onze kerk een avondgebed in het kader van de Week van Gebed.

Zondag 28 januari

Ds. Theo de Zwart, geestelijk verzorger in het Anna ziekenhuis in Geldrop en ook predikant in de PKN gemeente daar, is onze gastvoorganger.

Zondag 4 februari

Wat we vandaag lezen lijken wel scènes uit het dagelijks leven van Jezus (Marcus 1: 29 – 39). Wat heeft dat te betekenen, vraag ik mij dan meteen af. Eerlijk gezegd weet ik het zo 1-2-3 niet. We vieren weer avondmaal in de kring en de cantorij zal ook zingen.

UIT DE WIJKGEMEENTE

Huiskamergesprekken

De Huiskamergesprekken van dit najaar zijn voorbij. Aan een aantal ervan heb ik meegedaan. Het

was heel interessant om mee te maken wat voor verschillende soorten muziek er werden gekozen en afgespeeld. Van een gezang tot een muziekstuk van Strauss, van een evangelisch lied tot een nummer uit de popmuziek. En ook heel interessant om te horen waarom juist deze muziek, wat betekent in de levens van de deelnemers.

In maart en april komt er nog een ronde Huiskamergesprekken met muziek. Als u / je nog niet hebt meegedaan, schrijf je in!

Wijkbrief

Af en toe merk ik dat mensen de (digitale) Wijkbrief, het Bulletin, niet krijgen omdat ze niet op de hoogte zijn van het bestaan. Het verschijnt eenmaal in de twee weken en er staat actuele informatie in over kerkdiensten, gespreksgroepen, gemeenteveningen, acties voor de Voedselbank en noem maar op. Goed om op de hoogte te blijven. Krijg je de Wijkbrief niet en wil je die graag ontvangen, mail even naar: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl Vermeld er bij dat je het Bulletin graag wilt ontvangen.

In memoriam Jan Muller

Op 25 oktober overleed Jan Frederik Muller, hij werd 85 jaar oud.

Bij het afscheid zongen we onder andere:

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.

(Gezang 601, van Huub Oosterhuis)

Week van eenheid

In het kader van de week van gebed voor eenheid van christenen is er dit jaar ook een dienst in de Ontmoetingskerk, op zondagavond 21 januari. De viering begint om 19.00 uur.

Zie ook het bericht in de rubriek Week van gebed voor eenheid elders in deze SAMEN.

Lernen met LEV, Abraham

We gaan met behulp van Joodse teksten op Joodse wijze een stukje van de (Joodse) Tenach bestuderen, een aantal verhalen over Abraham. Vijf maandagavonden zijn we er mee bezig, van 20.00 tot 21.30 uur. Wil je / wilt u meedoen, geef je op voor 1 januari. Dan ligt er bij de eerste bijeenkomst op 8 januari een LEV-cahier (a 5 euro) voor je klaar.

Opgave bij Tjalling Huisman:

tjhuisman27@gmail.com / 06 15 69 59 19.

Meer informatie staat in de rubriek Agenda elders in dit blad en in het boekje Bezinning en Groei.

Stiltegebed

Na de kersttijd begint het stiltegebed weer op maandag 8 januari. Het is er iedere maandagavond van 19.30 tot ongeveer 19.50 uur en gaat door tot de voorjaarsvakantie en het begin van de Veertigdagentijd. Dat is dit jaar vroeg! Het laatste stiltegebed voor de Veertigdagen is op maandag 5 februari.

De opzet van deze korte avondviering is altijd hetzelfde: we zingen een Taizé- lied en luisteren naar een Bijbellesing, er is een stilte, daarna kun je als gebed een kaarsje aansteken, we zingen tot slot een avondlied.

Ik geloof het wel, deel vier: soteriologie (oftewel verzoeningsleer)

Op dinsdagavond 16 januari (20.00 uur in de Ontmoetingskerk) en woensdagmiddag 17 januari (14.00 uur in de Kerk van Son) gaan we verder met het jaarthema van de kerk van Eindhoven-Son: Ik geloof het wel. Dit keer zal het gaan over verlossing oftewel soteriologie. De bijeenkomsten worden begeleid door Tjalling Huisman, misschien samen met Petra Zweers. Meer informatie vind je in de rubriek Agenda elders in deze SAMEN en in het boekje over het Jaarthema.



LUTHERSE GEMEENTE

Kerkdiensten in Dommelhofstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl

UIT DE WIJKGEMEENTE

Kinderkerstviering

24 december 14.30 uur Dommelhofkerk

Dit jaar houden we op zondagmiddag 24 december een kinderkerstviering.

Het begint om 14:30 uur met activiteiten voor de kinderen van verschillende leeftijden in kerstfeer. Voor de begeleiders is er dan koffie en thee in de hal. Aansluitend om 15:45 uur is er een kinderkerstviering met kerstliedjes en het verhaal van kerst. Met chocolademelk, veel kerstliedjes bij de kerstboom en de kerststal.

Komt allen naar de kerstherberg!

Ouders, opa's, oma's, begeleiders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn allemaal welkom.

Het kinderkerstfeest wordt georganiseerd door de Doopsgezinden, Lutheranen en Remonstranten in Eindhoven

BERICHTEN UIT ARMENIË

Vervolg bezoek Jaap en René aan Armenië

Bij Ghuschik en Albert in Snogh hoorden ze dat burgemeester David, die veel voor de gemeente

had gedaan, was vervangen door Garik die de burgemeester-verkiezingen had gewonnen.

Ook hij is actief voor de school en de gemeente, de straten worden geasfalteerd en bij de school was een verzorgd plein aangelegd met een verdiept voetbalveldje, met hekken eromheen, ter voorkoming van gesneuveld ruiten van de school. Zag er keurig uit.

De kopermijn die in bezit is van een Russische bank, moest in 2022 gesloten worden door Europese Sancties, vanwege gezondheidsklachten. Er is een nieuwe regering en nu draait hij weer op volle toeren. Waardoor? Is niet duidelijk.

Er zijn door de oorlog in Oekraïne veel Russen uitgeweken naar Armenië waarbij de Russische roebels werden omgezet in de Oekraïense dram met als gevolg, dat er wat meer te besteden was. Met Ghuschik gesproken over de kinderen die studeren, ze doen het alle zeven goed. Ze studeren Russisch, Duits, koksopleiding, pedagogiek, film, studio opleiding, studie Polytechnische school in Jeravan. Ofelia is dit jaar afgestudeerd en is nu lerares Duits.

Met alle studenten die we hebben gesteund gaat het goed zegt Ghuschik.

We bezoeken families die het nog zwaar hebben, vooral nu de regering de bossen meer wil beschermen en het hout heel duur wordt. Omdat het hout hakken Albert zwaar valt, onderzoeken ze de mogelijkheden van een c.v. op gas.

Het sportveld in het dorp ziet er prima uit, met kunstgras en verlichting dat nog door de vorige burgemeester, David, is geregeld.

Albert brengt ons naar het standbeeld van Charles Aznavour waar we Armine en Gurgun ontmoeten en waar we in een B&B overnachten in Gumri.

Reneé en Jaap bespraken dat het voor de groep mensen in Nederland een beetje te zwaar wordt.

Er zijn geen opvolgers voor de Stichting en Ghuschik gaf aan dat ze het zelf ook zwaar vond worden, vooral de kinder kampen en dat ze het heel goed kan begrijpen.

We hebben in de afgelopen jaren veel voor de gezinnen kunnen betekenen, maar eind 2024 wil de Stichting stoppen.

We willen hen nog één jaar ondersteunen.

De komende collectes:

Voor de komende collectes vraag ik u namens de kinderen van Snogh om een bijdrage voor een kas die ze bij de school willen bouwen en waar de kinderen leren groente en fruit te kweken, zodat ze in de toekomst in staat zijn een moestuin aan te leggen om het leven wat makkelijker te maken. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken naar Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

IBAN: NL06 RABO 03737 44439

met vermelding: " Armenië "

U bij voorbaat dankend voor al uw goede gaven.

Thea Dik



KRUISPUNTGEMEENTE

Adventskerk, Camphuysenstraat 4 T 2520472

Wijkredactie, T 2097623

E-mail: w.gugler@filternet.nl
 predikant@kruispuntgemeente.nl

Website: www.kruispuntgemeente.nl

Kerkbeheer: dhr. T. Poot T 06 53362677

E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

Senioren kerstviering -

dinsdag 19 december - 10.00 - 13.00 uur



Dit is een uitnodiging om het Kerstfeest mee te vieren met de Bijbelgespreksgroep voor senioren. Op dinsdag 19 december staan de deuren open vanaf 10.00 uur. Rond 10.30 beginnen wij met het programma. De ochtend wordt afgesloten met een lunch. Ds. Werner Gugler zal de ochtend verzorgen.

In verband met de maaltijd vinden wij het fijn als u zich opgeeft voor 14 december. Dit kunt u doen per e-mail (gvdos@hotmail.com), telefoon (06 – 48 12 65 33) of een aanmelding te sturen naar Gerda van den Bos, Akkerwinde 13, 5684 HG Best.

*Met een hartelijke groet,
 Gerrit van Werven
 Gerda van den Bos
 ds. Werner Gugler*

Kerstnachtdienst – 24. December – 21.00 uur – Adventskerk



God werd mens – zo zouden wij het kerstverhaal weer kunnen geven. Het zijn maar drie woorden (God-werd-mens) die op een formule lijken. Geen mens is in staat om de strekking van dit wonder te beseffen. Het gaat om verwondering én aanbidding. Wat ooit in Bethlehem is gebeurd werd in eeuwigheid besloten: de Zoon van God daalt af in onze wereld en wordt mens zodat wij kinderen van God kunnen worden. Hier willen we in deze kerstnachtdienst over zingen met ondersteuning van de Gospelgroep Lichterlaaie.

Etappe 6: van Borna naar Altenburg



In de zomer 2022 waren wij weer onderweg. Dit keer om van Borna in Saxen door Thüringen heen naar Hof in Beieren te wandelen. Het was een streek

waar ik nooit eerder ben geweest, ver van de grote steden en ver van de grote toeristische trekleisters.

Niettemin of juist daarom een heerlijk gebied om te wandelen en iets te beleven van het oude, authentieke keurvorstendom Saksen waarin het leven van Luther en het begin van de reformatie zich grotendeels heeft afgespeeld.

Het meer van Panna

De weg leidde ons vanaf Borna over velden en langs bosjes (met de mogelijkheid de vruchten van de bomen te plukken die hier zomaar gratis de wandelaar verwennen) verder langs het meer van Panna eerst naar Windischleuba (eigenlijk Wenigen- of Kleinleuben). Hier staat een heerlijk kasteel uit de Renaissance. Het is de plek waar eerder een doorwaadbare plaats over de rivier Pleiße was, dus zeker in de tijd van Luther een belangrijke plek van de via imperii: wij dus weer op de voetensporen van Luther! Windischleuba werd echter pas in het jaar 1538 deel van het keurvorstendom Saksen en daarom speelt het in Luthers geschriften ook geen rol.

Op de weg kwamen wij door het dorp Wyhra waar de Lutherse gemeente een doopbosje heeft aangelegd. Voor iedere dopeling wordt er een boom geplant en een steen opgericht ter herinnering aan deze bijzondere dag. Tegelijk zou je het wel of niet opgroeien van de boom ook als een teken kunnen beschouwen van het lot of van het karakter van de dopeling.

Slotkasteel Altenburg

Altenburg, nog steeds bekend als de bakermat van het schaatspel en überhaupt als de oorsprong van vele speelkaarten, is eerder een van de hoofdsteden van het keurvorstendom geweest. Tot op de dag van vandaag bepaalt het slotkasteel op een indrukwekkende manier het beeld van de stad.

De stad heeft een grote markt zoals Wittenberg (vóór de oprichting van de universiteit in 1502), typisch voor de nieuwe steden in het oosten van het oude Rijk. Na zijn reis naar Rome is Luther hier waarschijnlijk voor het eerst geweest in verband met de onderhandelingen die een pauselijk afgevaardigde (Karl von Miltiz) in het jaar 1519 hier met Frederik de Wijze voerde over de aanpak van het 'probleem' Luther.

In 1522 heeft Luther in de tijd na Pasen op reis van Wittenberg naar Zwickau hier enkele preken gehouden, op 27 april 1522 (Quasi modo geniti) in Borna (501 jaar geleden) en op 28 April (maandag) in Altenburg (WA 10 III, 86-103). Ze zijn een goed getuigenis hoe Luther zijn nieuwe reformatorische inzichten bekend wilde maken. En dat was dan ook het doel van die reis: ervoor zorgen dat in de grote steden van het keurvorstendom de reformatie op fatsoenlijke, geordende en echt evangelische manier werd ingevoerd.

God kijkt in ons hart

In eerste instantie was (en is) de vraag van de leden: Wat moet ik doen, wat zijn goede werken? En Luther probeert keer op keer uit te leggen: God kijkt niet op ons uiterlijk werk, maar in ons hart! Daarom moeten wij in ons hart veranderen opdat het God behaagt! Wij zullen echter in ons hart alleen veranderen als wij inzien dat het niet goed met ons gaat. En dat (en slechts dat) leren wij uit de wet, te weten dat wij ons helemaal niet God kunnen of willen toevertrouwen zoals het eerste (t/m derde) gebod het van ons vraagt.

En dat wij ons weliswaar tegen mensen meestal vriendelijk gedragen, maar dat wij over onze medemensen vaak heel anders (en kwader) denken dan wij uiten (tegen het vierde t/m tiende gebod). Het begin van een waarachtig vroom leven is daarom het Evangelie, dus de belofte dat God met ons een nieuw begin wil maken als wij maar inzien dat wij ons leven op onze manier niet gaan redden.

Aan het einde in Altenburg zei Luther dat de burgers van Altenburg het recht hebben om hun predikant te kiezen nadat ze hebben gezien dat de priesters en predikanten die ze tot dan toe hadden, allemaal dwaalden. De predikant is immers voor de gemeente, niet de gemeente voor de predikant.

Bijgevolg benaderden de burgers van Altenburg in 1522 Maarten Luther met het verzoek om een Duitse predikant, die niet alleen de mis kon lezen, maar kon prediken en de Bijbel op een verstandige manier kon uitleggen.

Luther stuurde eerst Gabriel Zwilling (1487–1558), die echter volgens Luther te veel en te snel de kerk wilde reformeren zonder rekening te houden met de mensen die eerst innerlijk moesten veranderen voordat ze de uiterlijke consequenties eruit konden trekken. Daarom werd Zwilling heel gauw vervangen door Luthers voormalige kloosterbroeder en vertrouweling Wenzeslaus Linck (1483–1547), die Luther hier in 1523 als één van de eerste evangelische priesters ooit trouwde.



Linck bleef er echter twee jaar voordat een ander vertrouweling een goede vriend van Luther, Georg Spalatin (1484–1545) hier in 1525 stad-predikant en 1528 superintendent werd. Spalatin had tegelijk met Luther in Erfurt gestudeerd, was later bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek in Wittenberg en als hofkapellaan en biechtvader van Frederik de Wijze een bemiddelaar tussen Luther en de keurvorst.

Tenminste vijftien keer kwam Luther later nog naar Altenburg, waar hij altijd op bezoek ging bij Georg Spalatin. Op basis van deze vriendschap werd Altenburg een van de eerste modellen hoe het religieuze leven van een middeleeuws gemeenwezen op evangelische beginsels werd hervormd: De kloosters werden zonder geweld opgeheven, de zorg voor armen en zieken, eerder onderdeel van het stelsel van liefdadigheid, werd nu volgens rationele beginselen hervormd, scholen werden opgericht op basis van de oude stichtingen die eerder de toenmalige kloosters financierden.

Uit reformatorisch perspectief was het onderwijs van kinderen immers een vromer doel dan de bestrijding van nutteloze monniken. Misschien (hopelijk) heeft Luther op de terugreis van Altenburg steeds iets voor Katharina meegenomen, namelijk de kostbare specerij saffraan dat hij alleen hier in Altenburg kon kopen, niet alleen te gebruiken voor gebak, maar een medicijn voor de zenuwen en werkzaam tegen lichte vormen van depressie.

Markus Matthias



Samen naar de kerk in december 2023 en januari 2024

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkerken.

Zondag 17 december 2023		Collectiedoel: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Johanneskerk	10.00 uur	ds. K.M. Wuijster
	12.00 uur	pastor M. Kremers (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. M.J. Kreeft, Eersel
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. C. Mondt
	19.00 uur	vesper
Lutherse Gemeente	11.00 uur	ds. S. Freytag

Woensdag 20 december 2023		
Johanneskerk	19.30 uur	vesper

Zondag 24 december 2023		Collectiedoel: Ochtend: PKN Kinderen en jongeren Avond: Diaconie - Kerstpakketten
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	17.00 uur	kinderkerstviering dhr. F. Weeda (dienst De Kapel)
	20.30 uur	ds. K.M. Wuijster
Kerk in Son	20.00 uur	dhr. R. Kosterman
Kruispunt	21.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	morgengebed door de liturgiecommissie
	22.00 uur	ds. T. Huisman
Lutherse Gemeente	16.00 uur	ds. S. Freytag en ds. E. van der Panne, kinderkerstfeest
	19.45 uur	ds. E. van der Panne, DoReLu-dienst

Maandag 25 december 2023		Collectiedoel: Diaconie - Kerstpakketten
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	12.00 uur	ds. B.J. van Haarlem (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ochtendgebed
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	geen dienst
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman
Lutherse Gemeente	11.00 uur	ds. S. Freytag, DoReLu-dienst

Zondag 31 december 2023		Collectiedoel: Kerk in Actie - Kinderen in de Knel
Johanneskerk	10.00 uur	ds. Th. de Zwart
	12.00 uur	geen viering (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	geen dienst
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman
Lutherse Gemeente	11.00 uur	geen dienst

Maandag 1 januari 2024		
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler

Zondag 7 januari 2024		Collectiedoel: Stichting ALEH Israëlnren in de Knel
Johanneskerk	10.00 uur	ds. K.M. Wuijster
	12.00 uur	pastor J. De Schepper (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	verdieping
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman
Lutherse Gemeente	10.30 uur	ds. W.J.H. Boon, DoReLu-dienst

Zondag 14 januari 2024		Collectiedoel: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	12.00 uur	pastor E. Smits (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. W. van Seventer
Kruispunt	10.00 uur	ds. C. Rentier, Amersfoort
	19.00 uur	aanbedding
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. C. Mondt
Lutherse Gemeente	10.30 uur	ds. S. Freytag, DoReLu-dienst

Zondag 21 januari 2024		Collectiedoel: PKN - Missionair Werk
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	12.00 uur	ds. M. van Tuijl (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. R. Wijkhuizen
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	ds. A. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman
Lutherse Gemeente	10.30 uur	ds. E. van der Panne, DoReLu-dienst

Zondag 28 januari 2024		Collectiedoel: PKN - Jonge generaties
Johanneskerk	10.00 uur	ds. C. Sloomans
	12.00 uur	pastor J. De Schepper (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. Kroon
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	bijbelacademie
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. Th. de Zwart
Lutherse Gemeente	10.30 uur	DoReLu-dienst

Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectiedoel.

Wie Wat Waar

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: dhr. H. Grootjans,
p/a Camphuysenstraat 4,
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE

Voorzitter: dhr. L.F. Steinhauer,
Hyacinthstraat 16, 5644 KC, tel. 2125023,
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming
Protestfonds en financiële hulp: Kerkelijk Bureau,
tel. 2522575,
e-mail: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL12 RABO 0373 7369 59
t.n.v. Diaconie - Protestfonds

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Predikant: dhr. Tj. Huisman,
Heezerweg 229, 5643 KB,
tel. 8448177 / 06-15695919,
e-mail: tjhuisman27@gmail.com
vrije dag: zaterdag
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
Hoogepat 22, 5502 HC Veldhoven,
tel: 06-19356774, e-mail: l.t.wijbenga@ziggo.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging:

Strijp-Gestel-Meerhoven:
dhr. T. Schneider, tel. 2518614
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE

Predikant: dhr. B.J. van Haarlem,
Brunelleschiweg 8, 5624 CJ, tel. 2366339,
e-mail: bvanh57@gmail.com
Predikant: mw. K.M. Wuijster,
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751,
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:

dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE

Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullingspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van de Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND

Predikant: mw. S. Freytag, tel. 06-43955283,
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2,
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK

Eindhoven-Zuid,
Floor de Nooij, tel. 2122563,
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan,
e-mail: bertenhanna@gmail.com

STUDENTENPASTORAAT/TINT

Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS

GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B. Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl
Severinus, mw. K. Seijdell, tel. 06-11403496,
e-mail: karin.seijdell@severinus.nl

INLOOPHUIS 't HEMELTJE

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant

Tel. 0800-0432 (gratis)
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)

Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: 17-12-2023 t/m 03-02-2024

Jaargang 53, no. 1

Samen

Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofdredactie van SAMEN

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN

Wil van Egmond, Bert Jan van Haarlem,
Jaap Stooker en Joke Wytzes-de Bie

Attentie

Het volgende SAMEN-nummer:
05-11-2023 t/m 16-12-2023

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:

- **15 januari:** kopij voor het wijkbericht
bij de wijkredactie
- **17 januari:** complete wijkbericht
bij de hoofdredactie
- **10 januari:** kopij van schriftelijke reacties
op artikelen bij de hoofdredactie
- **17 januari:** kopij voor het overige gedeelte
bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven

IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v.
Protestantse Gemeente Eindhoven
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen

U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v.
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN

IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt
overgenomen, dan met bronvermelding.
Op de foto's rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto's hebben
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

Er stroomt bloed door mijn bloed

Met alle ellende op de wereld is het soms moeilijk om de positieve punten te vinden. Negatief denken heeft veel meer impact dan positief denken. Om de impact van negatief denken tegen te gaan moet je per negatieve gedachte drie positieve hebben. En dat is heel lastig.

Laatst in een gesprek hadden we het erover dat muziek iets is wat de mens altijd vindt. Er zijn zoveel uiteenlopende muziekinstrumenten, van de meest ingewikkelde constructies tot een simpele trommel. Muziek verbindt en het geeft mij ook steun. Samen muziek maken of live muziek ervaren brengt je even op een andere plek. Een paar maanden terug ben ik naar een optreden van Wende gegaan. Een artiest die al jaren rondloopt in Nederland met energie op het podium waar je u tegen zegt. Ze heeft een nummer genaamd bloed in mijn bloed en dat nummer sprak mij heel erg aan. Natuurlijk is de tekst op te vatten op meerdere manieren maar voor mij laat het nummer zien dat wij allemaal gelijk zijn. Door ons allemaal stroomt er bloed, door ons lichaam doorgegeven uit generaties voor ons. Goed of fout, het is allemaal hetzelfde bloed. Wat er in het verleden is gebeurd maakt jou nu niet goed of kwaad.

Er stroomt bloed door mijn bloed
Een rode draad
Die mijn verleden beschrijft
Dromen in mijn aders
Bloedlijn na bloedlijn
Helden en daders
Stapels mannen, stapels verhalen
Stapels vrouwen, kluwen en draden
Bloed in mijn bloed
Even fout, even goed

We hebben het over deze tekst gehad in de bijbelgroep en je kan het nummer ook terug brengen naar religie, wij zijn allemaal kinderen van God. Sterker nog: het Jodendom, Islam en Christendom geloven allemaal in dezelfde God, we zijn allemaal kinderen van Abraham. Iedere godsdienst gaat een eigen kant op, maar van origine stroomt door ons allen hetzelfde bloed.



Wende Snijders

Bron: Wikimedia Commons

Ik blijf geloven
Dat het ergens heen zal gaan
Ik zie ons samen
Hand ineengeslagen
Varen op de golven van de hoop
Ondanks alles dat we falen,
Wat we zijn misgelopen

Het is al bijna Kerst een feest van licht. Waar we vaak omkijken naar elkaar en een hand uitsteken. Door brieven te schrijven, kaarsjes op te steken en te denken aan de mensen die het allemaal niet zo makkelijk hebben. Laten we dat nu nog meer doen, bij elkaar komen en naar elkaar luisteren. Samen zingen en muziek maken, ons met elkaar verbinden. Dan zijn er genoeg positieve gedachten om de negatieve voorbij te springen.

Marte